

PAROCHIEBLAD

Titus Brandsmaparochie Oss

PASTORAAL WOORD

GAAT UIT OVER HEEL DE WERELD.

Dat is het thema van dit parochieblad. Dit thema is ontleend aan de slotopdracht die Jezus gaf aan zijn leerlingen (Marcus 16,15): *'Gaat uit over heel de wereld en verkondigt het evangelie aan heel de schepping.'*

Gaat uit en verkondig de blijde boodschap. Dat lijkt op het eerste gezicht een heel actief gebeuren van ons uit te zijn. Iets dat *wijzelf* moeten *dóen*, iets wat *binnen* onze *eigen* *macht* en mogelijkheden ligt.

Wanneer je echter de verhalen leest van alle grote geestelijke leiders en profeten van het volk Israël, die de opdracht kregen om erop uit te gaan om het goede woord van God te verkondigen, dan blijkt dat toch anders te liggen. Dan blijkt zo'n *eigenmachtig* doen, zo'n verkondigen uit *eigen* kracht en inzicht, eerder een *sta-in-de-weg* te zijn, dan een vruchtbare mogelijkheid.

Uitgaan om Gods goede boodschap te verkondigen is bij Abraham, Mozes, Elia en Jezus eerder een kwestie van *'zijn'* dan van *'doen'*. Het is, zoals een Vlaamse karmeliet ooit zei, bij hen *'eerder de kunst om een viool te zijn in Gods hand, dan om zelf prachtig viool te spelen voor God.'* Maar hoe werden zij nu een prachtige viool in Gods hand?

In het verhaal van Mozes bij de brandende braamstruik wordt Mozes gegrepen door de aanspraak van God, die hem opdraagt om zijn volk uit Egypte te leiden. Maar Mozes durft niet, en werpt Hem tegen: *'Wie ben ik? dat Jij mij zendt.'* Dan antwoordt God hem: *'Ik ben met je.'* Mozes kan maar een instrument zijn in Gods hand, als hij durft in te zien, dat zijn diepste identiteit is: *'Ik ben met je.'* Mozes zal niet langer Mozes zijn, maar *'Ik ben met je.'*

Ditzelfde geldt bij Abraham. Ook hij werd door God gegrepen, toen Deze tot hem zei: *'Ga uit omwille van jou, uit jouw land, uit jouw stam, uit jouw voortbrengingen, naar een land dat Ik jou wijzen zal. Ik zegen jou- wees een zegen!'* Abraham moet worden wat hij ten diepste is: een *zegen van God* - dat is zijn diepste identiteit!

Ditzelfde zien wij ook gebeuren bij Jezus als hij zich laat dopen in de Jordaan. Als hij uit het water omhoog komt, openen de hemelen zich en maakt Gods Geest zich meester over hem. En hij hoort een stem uit die hemel die zegt: *'Jij bent mijn zoon, mijn beminde.'* Jezus hoort hier zijn diepste identiteit. Hij is niet langer Jezus, een zoon van Maria en Jozef, maar een beminde zoon van God. En nu kan God Jezus' naam ten volle uitleven op aarde: *Jezus*, wat betekent: het is *'God die bevrijdt!'*

En wij? Wat betekent dit alles nu voor ons als gedoopte christenen, tegen wie Jezus ook zegt: *'Gaat uit over heel de wereld en verkondigt de blijde boodschap aan heel de schepping.'*



Ook wij kunnen slechts de goede boodschap van God echt uitdragen, als wij dat goede nieuws – Ik ben bevrijdend met jullie -, gaandeweg met ons leven gaan *wórden*, gaan *'zijn.'* Dat betekent dat ook wij onze eigen, door onszelf en anderen bepaalde identiteit, onze eigen ideeën over Gods koninkrijk, en onze eigen wegen daar naartoe, gaandeweg los moeten laten, om door Hem gebracht te gaan worden naar waar wij niet komen kunnen.

Dat betekent dat ook wij op zoek moeten gaan naar onze diepste identiteit, naar ons diepste wezen, naar Hem of Haar die ook tot ons zegt: *'Ik ben met je, Ik ben met jou – jij die mijn beminde bent.'* Dat is Pasen, dat is verrijzenis. Niet enkel zo'n 2000 jaar geleden, maar hier en nu, en tot in eeuwigheid.

Pastor Leon Teubner

COLOFON

Titus Brandsmaparochie
Oplage ± 400 exemplaren
Verschijnt ca. zevenmaal per jaar.

Redactie:

Riky de Jong rikydjong@home.nl
Frank van Breukelen
p. T. Buitendijk
Wies van Ekeren
Margrit Ricken

Redactieadres:

Oude Molenstraat 8
5342 GC Oss



0412 - 622164

Pastores:

T. Buitendijk en L. Teubner

Bereikbaarheid pastores:

Tijdens kantooruren, 0412 – 622 164
Openings tijden parochie-kantoor:
Ma. t/m do. 09.00-12.00 uur / 13.30-16.30 uur
Vrijdag: 09.00-12.00 uur.
Buiten kantooruren in noodgevallen:



06 – 34719106

Taxidienst:

Wilt u van de taxidienst gebruik maken? Bel dan op vrijdagmorgen tussen 9-12 uur.



0412 – 622164.

Adres St. Jozefkerk:

Oude Molenstraat 8
5342 GC Oss



0412 – 622164



algemeen@tb-parochie.nl



<https://tbposs.nl>

(daar vindt u informatie)



@TitusBrandsmaPa

Bank:

IBAN NL56 RABO 0140.4057.71
t.n.v. Titus Brandsmaparochie te Oss

Drukwerk: Drukkerij Putters

Verspreiding op verzoek:

- *thuis in de bus
- *per e-mail
- *ophalen in kerk of verzorgingshuis

Inleverdatum kopij:

Woensdag 05 juni 2019.

Verschijningsdatum volgende nummer:

Dinsdag 25 juni 2019.

VAN DE REDACTIE



EEN MOOI VERHAAL.

Een mooi verhaal gaat als een lopend vuurtje rond. In de tijd waarin Jezus leefde klopt dat wel, het lopend bedoel ik. Nieuws ging van mond tot mond en via reizigers, kooplui en bezoekers bereikte het na verloop van tijd de volgende stad. Misschien dat er een enkele postduif of koerier te paard aan te pas kwam, maar over het algemeen reisden de verhalen in weinig meer dan wandeltempo.

Tijdens de diverse ballingschappen hadden de Israëlieten hun verhalen meegenomen en doorverteld. Zo waren in het Egypte van Ramses II de verhalen over het geloof in één ware God en de beloften die Hij aan Zijn volk had gedaan bekend bij de gezagsdragers. Oude koek, wat er gebeurd was speelde zich in het verleden af en zolang de Israëlieten gewoon hun werk deden, waren ze van weinig belang.

Het verhaal van Jezus was nieuw. Het voltrok zich hier en nu. Waar hij ook kwam, het nieuws van zijn woorden en daden had zich al verspreid. In groten getale verschenen de mensen om die wonderlijke man met eigen ogen te zien en zijn woorden met eigen oren te horen. Voor sommigen legde hij de vinger op de rotte plek, vele anderen bood hij uitzicht op een betere wereld.

Wat een aantrekkingskracht moeten zijn verhalen en de verhalen óver hem hebben gehad, in het bijzonder de verhalen over zijn dood en opstanding. Bijna ongelooflijk! En nu, bijna tweeduizend jaar later zit ik met een boek in mijn handen, vol verhalen. Verhalen die wandelend, op de rug van een paard of kameel gereisd hebben alvorens ze werden opgetekend. Verhalen die, verrassend genoeg, nog niets van hun aantrekkingskracht of actualiteit verloren hebben. Lees de kranten maar.



..... AANGESTIPT

ROND HET EVANGELIE.

Elke donderdagochtend van 10.00-12.00 uur komen we samen rond het evangelie van de komende zondag.

Informatie en begeleiding: Pastor Leon Teubner

MEMENTO MORI.

Eenmaal per maand staan we, met ieder die geïnteresseerd is, stil bij onze eigen sterfelijkheid in relatie tot het leven dat ons elk moment gegeven wordt. De bijeenkomsten zijn elke 2^e dinsdag van de maand van 14.00-16.00 uur.

VIERINGEN OP ZATERDAG OM 17.00 IN DE MARIAKAPEL TOT 30 JUNI 2019.

Een variëteit van verschillende soorten vieringen. Vieringen die gelovige leken - met of zonder priester - zelf vorm kunnen geven.



VRIJWILLIGER WORDEN BIJ DE ZONNEBLOEM AFDELING OSS-ZUID.

Vrijwilligers van de Zonnebloem zorgen voor allerlei leuke contacten op contactmiddagen en met uitstapjes. Toch is het huisbezoek het meest bijzondere van het vrijwilligerswerk door De Zonnebloem én het allerbelangrijkste. Met een bezoekje thuis brengen vrijwilligers gezelligheid aan huis, bieden een luisterend oor of zijn soms het enige contact met de buitenwereld.

Vrijwilligers zijn actief op diverse manieren, op geregelde en op ongeregelde tijden in het jaar. De meesten doen dit werk al vele jaren. Toch breekt er eens een tijd aan dat jongeren het zullen moeten overnemen.

We doen daarom een beroep op diverse leeftijdsgroepen: Meld je aan als vrijwilliger bij Zonnebloem Oss-Zuid en doe iets voor iemand in de buurt. Je kunt zelf bepalen hoeveel je doet en wanneer. Je hoeft maar even tijd te maken voor een praatje, een kopje koffie, of samen eropuit en je ontmoet al een blij gezicht. In veel opzichten geeft dit werk als vrijwilliger veel voldoening.

Als je denkt dit is iets voor mij, meld je dan nu aan via Wim Booltink, secretaris Oss-Zuid.

T: 0412 624 171 of E: w.booltink@kpnplanet.nl.

Vraag de taakomschrijving en maak een afspraak om verder te praten.

LEZING GROEN GELOVEN! DINSDAG 21 MEI 19.30 IN DE ST. JOZEFPAROCHIE.

Groen Geloven is een organisatie die wil inspireren om na te denken over wat duurzaamheid is en hoe wij keuzes kunnen maken. Als samenleving zijn we ook deel van

de natuur die van vele kanten bedreigd wordt door overmatig gebruik, vervuiling en verspilling. Wij doen onszelf te kort als wij het oog niet gericht houden op duurzaamheid. Marjolein Tiemens – Hulscher van Groen Geloven biedt ons in een lezing handvatten aan om duurzaam met het milieu om te gaan. "Tien geboden voor het milieu". Veel van wat zij zegt staat in de encycliek *Laudato si* van paus Franciscus. In onze parochie leeft de aandacht voor het milieu. Natuurlijk sparen we allemaal plastic doppen en houden zo het milieu iets schoner. Het is ook belangrijk om meer te weten waarom we dat doen. Deze Tien Geboden van het milieu zijn goede richtingwijzers naar een schoner land voor ons en voor onze kinderen. Omdat we veel mensen verwachten is het raadzaam u op te geven op Tel nr. 0412 622 164 of via de mail: plammers@xs4all.nl

Werkgroep W.I.U. (Werk in Uitvoering).

DA'S PASSIE ZONDAGMIDDAGCONCERT OP 30 JUNI MET HET NIJMEEGS KOPER KONSORT.



Op 30 juni staat ons een spectaculair optreden in onze kerkzaal van het NKK te wachten. Het illustere gezelschap bestaat uit een tiental koperblazers uit Nijmegen en omstreken. De huidige bezetting bestaat pas sinds kort, maar het orkest heeft een oorsprong die veel verder teruggaat. Het repertoire omvat 2 tot 10 stemmige muziek, oorspronkelijk gecomponeerd voor koperinstrumenten of bewerkingen voor dit ensemble. Een belangrijk deel van het repertoire komt uit renaissance en barok. Verder worden er ook eigentijdse werken gespeeld. Bij diverse feestelijke en plechtige gelegenheden trad het NKK aan als muzikale ondersteuning van het gebeuren. Diverse koren in Nijmegen en omgeving verzochten het NKK om hun concerten op te luisteren. Na de eeuwwisseling heeft het NKK een lange tijd stilgelegen, maar in 2013 is er een herstart gemaakt met een nieuwe bezetting. De kern van het ensemble bestaat uit amateurs en (semi)professionele muzikanten die elkaar in hun studententijd ontmoet hebben in het *Nijmeegs Studentenorkest*. Het gedeelde enthousiasme voor kopermuziek leidde tot de oprichting van het *Nijmeegs Koper Consort* en is nog steeds de drijfveer om samen muziek te maken.

Aanvang: 12.00 u. Entree volwassenen €5,-, scholieren €2,50, kinderen tot 12 jaar gratis. Iedereen van harte uitgenodigd!

Jan van de Veerdonk.

LITURGISCHE VIERINGEN ST. JOZEFKERK

Weekend 1. 3^e Zondag van Pasen					
Zo.	05 mei	10.00 u	Eucharistieviering	p.T. Buitendijk	Volkszang
Weekend 2. 4^e Zondag van Pasen, Moederdag en 1^e Communieviering.					
Zo.	12 mei	10.30 u	Eucharistieviering	p.T. Buitendijk en p. L. Teubner	Gelegenheidskoor
Weekend 3. 5^e Zondag van Pasen					
Zo.	19 mei	10.00 u	Eucharistieviering	p.T. Buitendijk en p. L. Teubner	Mediorenkoor
Weekend 4. 6^e Zondag van Pasen					
Zo.	26 mei	10.00 u	Eucharistieviering	p.T. Buitendijk	Herenkoor
Hemelvaart van de Heer					
Do.	30 mei	10.00 u	Eucharistieviering	p.T. Buitendijk	Volkszang
Weekend 1. 7^e Zondag van Pasen					
Zo.	02 juni	10.00 u	Eucharistieviering	p.T. Buitendijk	Volkszang
Weekend 2. Hoogfeest van Pinksteren					
Zo.	09 juni	10.00 u	Eucharistieviering	p.T. Buitendijk	Herenkoor
Ma.	10 juni	10.00 u	Eucharistieviering	p.T. Buitendijk	Volkszang
Weekend 3. Drie-Eenheid					
Zo.	16 juni	10.00 u	Eucharistieviering	p.T. Buitendijk en p. L. Teubner	Mediorenkoor
Weekend 4. Sacramentsdag					
Zo.	23 juni	10.00 u	Eucharistieviering	p.T. Buitendijk	Herenkoor
Weekend 5. 13^e zondag door het jaar					
Zo.	30 juni	10.00 u	Eucharistieviering	p.T. Buitendijk	Volkszang
Weekend 1. 14^e zondag door het jaar					
Zo.	07 juli	10.00 u	Eucharistieviering	p.T. Buitendijk	Volkszang

Vespervieringen op vrijdagmiddag.

Ook in 2019 is er op alle vrijdagen van 16.30 u tot 17.00 u een vesperviering in de Mariakapel. Het evangelie en drie psalmen worden gelezen en er wordt een lied gezongen; veel stilte en daarna kunt u een kop koffie of thee drinken. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Zaterdagvieringen.

Vanaf 9 maart 2019 tot 30 juni 2019 op alle zaterdagen om 17.00 uur een variëteit van verschillende soorten vieringen. Vieringen die gelovige leken - met of zonder priester - zelf vorm kunnen geven.

Vieringen Sterrebos					
Vrij.	03 mei	18.30 u	Woord+ Communieviering		Sterreboskoor
Vrij.	07 juni	18.30 u	Woord+ Communieviering		
Vieringen Ministershof					
Vrij.	10 mei	19.30 u	Woord+ Communieviering		Ministershofkoor
Vrij.	14 juni	19.30 u	Woord+ Communieviering		
Vieringen Sibelius					
Vrij.	25 mei	19.00 u	Eucharistieviering	p.T. Buitendijk	

LIEF EN LEED

We hebben afscheid moeten nemen van:

01-03-2019	Ria van Dinther – Geurts	75 jaar
16-03-2019	Bud Linthorst	82 jaar
09-04-2019	Rien van Beuningen	83 jaar



ONS KERKGEBOUW DEEL 2.

Dit is een vervolg beschrijving van kunstwerken die ook bepalend zijn geworden voor ons kerkgebouw, maar zijn aangebracht of verwezenlijkt, vele jaren na de opening van ons kerkgebouw in 1968.

In 1990 hebben we het 100 jarig verblijf van de karmelieten in Oss herdacht.



Ter ere en herinnering daaraan is een monument en een klokkentoren gebouwd op het kerkplein door bouwbedrijf van de Pas en ontwerper Dick Boersma. In de klokkentoren hangen twee klokken. De bovenste komt van de sacramentskerk met de afbeelding van St. Willibrord (Willibrordusweg) en de onderste is nieuw gegoten in Assen met de namen van de pastors Nol Voost en Theo Mentink. Het kruis, geplaatst op de dakrand aan de voorgevel, is afkomstig van de sacramentskerk. Bij het monument is ook een gevelsteen, met apostelkruis, komend uit de Scheppingskerk. Al deze onderdelen symboliseren de fusie in 2004 van de van de Scheppingskerk in de Ruwaard, de Sacramentskerk (Oss zuid) en nu , basiskerk in de nieuwe Titus Brandsma parochie, de St. Jozefkerk.

Een ander kenmerkend kunstwerk is het samengesteld kruis tegen de wand van de sacristie.



Dit kunstwerk, genaamd "uitstromende liefde" is ontworpen en vervaardigd door beeldhouwer Piet Slegers en als eerste bestemd en geplaatst in 1968 in het klooster aan de Verdistract. Het kruis is een

uitwaaiing van strengen, uitstromende liefde, mooi symbolisch weergegeven.

Nadat het klooster een andere bestemming kreeg is het verhuisd naar de Scheppingskerk in de Ruwaard en na de fusie van de parochies in 2005 aangebracht op een mooie, in het oog springende plaats, in onze St. Jozefkerk. Piet Slegers (1923 – 2016), wonend en werkend vanuit Velp bij Arnhem, werd vooral bekend als land-, art- en omgevingskunstenaar. Enkele van zijn werken zijn te zien in het Kröller Müller museum en in verschillende parken van diverse plaatsen over heel Nederland verspreid. Zijn bekendste werk is het vijf hectare groot project "Aardzee" 1982 in de buurt van Zeewolde.



Het orgel heeft een bijzondere levensgeschiedenis. Bij de opening van de kerk hadden we een klein orgel met opbouw (" kinderfietsje" genoemd door de koorleden). Hoewel het als een overgangsgorgel werd beschouwd heeft het 36 jaar gefunctioneerd. In 2005 is het orgel opgebouwd zoals het

nu is en het kleine orgel is verhuisd naar de kerk in Dreumel.

Het huidige orgel komt uit de Ned. Hervormde kerk Treebeek in Zuid Limburg. Deze kerk werd, door samenvoeging van verschillende gemeentes in 1995 gesloten. Dit orgel heeft met de verbouwing van de kerk in 2005 een "koorkamer" gekregen met aan de buitenzijde extra orgelpijpen die door vele parochianen zijn gesigeneerd ter sponsoring van deze operatie. Het ontmantelen en opbouw van zo'n orgel is een specialiteit die onze organist John Blummel uitstekend beheerst en heeft uitgevoerd bij het oude en nieuwe orgel.

Mede door de geschiedenis van het orgel worden we opnieuw geconfronteerd met de oorsprong van onze parochie.

Het is waardevol dat vele kenmerken uit de historie (Sacramentskerk – Scheppingskerk - oude Paters, St. Jozefkerk) zichtbaar zijn gebleven in en rondom ons kerkgebouw.

In een volgende uitgave van het parochieblad zal ik trachten een en ander te vertellen over de andere aanwezige (kleinere) objecten in de kerk, die ook hun eigen bijzondere geschiedenis hebben.

Loek Elemans.



IS DIT ÓÓK KERK? JA, ÓÓK DAT IS KERK!



OASE, HOSPICE EN
TERMINALE ZORG AAN HUIS.

Doelstelling van de organisatie van de Oase is het bieden van aanvullende hulp en begeleiding aan terminale zieken en hun naasten in de laatste levensfase. Dit om een menswaardig overlijden, thuis of in een hospice mogelijk te maken.

Er zijn veel mensen die eraan hechten om in hun eigen omgeving met vertrouwde mensen om zich heen te willen sterven. Soms kan dit een te zware belasting zijn voor de naasten en wordt er een beroep gedaan op de terminale zorg aan huis. Ik ben een van de vrijwilligers van de terminale zorg aan huis. Het belangrijkste aspect van de zorg is het "er zijn" voor de zieke, partner, mantelzorger en verdere naasten. Wat kun je bijvoorbeeld doen: kussen opschudden, uit en in bed helpen voor toiletbezoek, gezicht oprispen en wat eten of drinken geven. Het gebeurt wel eens dat er een goed gesprek ontstaat, maar ook dat ik een hele nacht naast een slapende persoon zit met mijn puzzelboekje of leesboek.

Met gezonde spanning fiets ik, wanneer ik voor de eerste keer bij iemand ga waken, naar het opgegeven adres. Bij binnenkomst voel ik nagenoeg altijd een hartelijkheid en een groot vertrouwen in mij. Een vertrouwen dat de zieke aan mij overgelaten kan worden. Een partner van de zieke had al een hele periode niet goed geslapen en verwachtte dat ook niet te kunnen terwijl ik er was. 's-Morgens werd ze wakker van de wekker en zei me "Ik heb toch zo goed geslapen". Of een andere betrokkene, die 's-avonds al op de uitkijk stond of zij het licht van mijn fiets al naderbij zag komen, zodat ze de deur kon openen en na een lange dag gaan rusten. In deze kleine dingen zit voor mij de waardering en de voldoening voor dit werk. Dit is het menselijke aspect in mij, ik vind het wel fijn er iets voor terug te krijgen.

Bent u geïnteresseerd, neem contact op met een van de coördinatoren van de Oase (coordinator@hospicedeoase.nl). In het najaar start weer een cursus voor nieuwe vrijwilligers.

Peter Oomens.

HUIZEN MET DEZELFDE GOD.

Voor het beleven van hun geloof lijken veel mensen steeds minder behoefte te hebben aan een gebouw, een kerk om er hun God te ontmoeten. Het kerkbezoek loopt gigantisch terug en dat maakt de exploitatie van de bestaande gebouwen er niet eenvoudiger op. redenen voor de Osse Sidney vd Berg (CDA) om de bestuurders van kerken en moskeeën uit de gemeente Oss

voor overleg bij elkaar te roepen rond de vraag "Hoe huizen wij met onze God en welke behuizingen hebben wij daarvoor nodig?"

Zorgelijke werkelijkheid

Overall neemt het kerkbezoek af, maar komt men wel emotioneel fel in de weer als het gaat om de sluiting van een kerkgebouw. Er liggen zoveel dierbare herinneringen rond het vieren van lief en leed. Maar (extra) financieel bijdragen aan de instandhouding van kerk en gemeenschap wil men ook niet. Dit verhaal staat ook voor wat dorpsparochies te melden hebben. De dorpen zijn de dorpen niet meer. Het leven is ook daar steeds verder geïndividualiseerd en heeft daar ook het karakter gekregen van ieder voor zich en God voor ons allen. Een parochiemix van dorpen met een stadsparochie (zoals in Oss de Benedictus parochie) vervreemdt gemeenschappen eerder van elkaar dan dat ze elkaar aanvullen of versterken. Maar het verlangen naar een gemeenschap is niet verdampt!!!

Moskeeën



Het was voor de meeste aanwezigen verrassend wat moskeebestuurders over hun zorgen te vertellen hadden. Ook bij hun drie geloofsgemeenschappen loopt het moskeebezoek in dezelfde verhouding terug

als bij katholieken en protestanten. Jongeren haken af, kinderen ouder dan vijf jaar zien ook zij niet of nauwelijks ondanks grote scholingsinspanningen (Koranschool). Ouderen komen nog wel, maar ook hun belangstelling is afgenomen sinds gezinnen een eigen schotelantenne hebben en niet meer zijn aangewezen op de gemeenschappelijke kijkdoos in de Moskee voor voetbal en nieuws. Sociaal neemt de rol van de moskee in importantie af.

Ontmoeting

Onze Titus Brandsmaparochie doet het wat kerkbezoek betreft in het licht van het voorafgaande nog niet zo slecht. Een enigszins wisselende groep van 250 gelovigen komt zondags trouw naar de dienst en een grote groep vrijwilligers blijft in de benen komen voor diaconie, gemeenschapsopbouw, vorming en toerusting. Maar de behoefte om samen te komen, komt niet uit gemeenschappelijk leven en wonen zoals in de dorpen, maar op basis van individuele behoefte en interesse.



Diaspora



De protestantse kerk in Oss is een diaspora gemeenschap. De eigen manier van geloofsbeleving brengt hen samen, maar het specifieke daarvan neemt in belangrijkheid af.

Gemeenschappelijk met alle andere geloofsgemeenschappen is er ook bij hun kerkgenootschap de vergrijzing en zijn er de lege plaatsen die niet worden opgevuld door jongeren. Alle kerken en moskeeën kunnen van hun diasporaconcept leren. Want allemaal zijn ze niet (meer) natuurlijk voortkomend uit en resultaat van een gemeenschap die er al is (wijk of dorp), maar vormen zij een gemeenschap die de samenhang brengt die zij missen. Voor hun manier van geloofsbeleving/ kerkzijn is een eigen gebouw minder relevant. Dat kan overal te vinden zijn en ook gedeeld worden. Maar voor geloofsgemeenschappen die tot stand komen op basis van een gemeenschappelijke overtuiging (protestanten, Islam, nieuwe stadsparochies) is ook het vertrekpunt anders dan voor bestaande gemeenschappen als dorpen en (oudere) stadswijken.

Groei

De kleinste Osse kerkgemeenschap Crosspoint (kleine 100 leden) wist groei in belangstelling te melden en is daarmee ook een bevestiging van het bovenstaande. Ze hebben een pinkstergemeente-achtig specifiek en herkenbaar eigen aanbod en bieden nadrukkelijker dan andere genootschappen een warm en zorgzaam onthaal.

Diaconie

De Osse grote kerk (Willibrordusparochie) heeft met haar dorpse deelparochies dezelfde moeizame weg te gaan. Dorpen voelen hun gemeenschap afbrokkelen en (her)vinden geen samenhang in een veel te groot geheel. Toch is de sluimerende behoefte aan een gemeenschap waar men zich bij thuis kan voelen groter dan ooit. Die werkelijkheid is als een veenbrand die misschien het smeulend vuur kan doen oplaaien wat door individualisme aan het verdwijnen lijkt te zijn. We moeten daarom bij alle plannen voorzichtig omgaan met alle restanten van een verloren gewaande gemeenschap. Maar er zijn ook prachtige gemeenschapsvormende initiatieven. De grote kerk biedt wekelijks aan zo'n vijftig ex drugs- en drankverslaafden ruimte voor ontmoeting. Brengt Spaanstaligen tot een eigen (regionale) gemeenschap vanuit eigen eucharistievieringen en doet dat ook met veel succes voor de Poolse gemeenschap.

Burgemeester

Wobine Buys, burgemeester van Oss en nadrukkelijk niet gelovend, vertelde hoe zij wekelijks brieven ontvangt van mensen die om een pastorale ondersteuning vragen. Mensen die

geen verhaal meer hebben; zich nergens bij voelen horen; inspiratie en bemoediging zeggen te missen. Zij betreurt het (uit politieke overwegingen) dat scholen en schoolbesturen in hun curriculum van scholing en vorming onvoldoende plaats hebben ingericht voor levensbeschouwelijke vorming. Maar ook dat kerken en moskeeën zich noodgedwongen steeds verder laten verjagen uit het publieke domein, terwijl de samenleving schreeuwt om inspiratie, samenhang en omzien naar elkaar.

De tijden veranderen

Wat een van de Islamitische broeders in het gesprek te berde bracht is de werkelijkheid van ieder van ons. "Onze ouders dachten ooit terug te gaan naar Turkije en Marokko en hebben daarom hier nooit wortel willen schieten. Maar wij (veertigers) zijn allemaal hier geboren en getogen, kennen hun vaderland alleen uit hun verhalen en regelmatige vakanties. Nederland is ons vaderland, wij zijn hier geboren en getogen en willen hier begraven worden. We hebben met deze samenleving te dealen. De samenleving van individualisering en ontkerkelijking is ook onze werkelijkheid."

Het gesprek gaat door

Het was een prachtig leerzaam samenkomen dat aanzetten geeft voor bouwen aan hoop. Ik ben blij dat we elkaar daarin gevonden hebben.

Henk Peters, kerkbestuur.

GELOOFSGETUIGENIS.



Voel je je zo tekort schieten, dat je last hebt met jezelf en niet weet wat met jezelf aan te vangen, doe dan wat ik je nu zeg: Neem de goede en genadige God zoals Hij is en leg Hem gewoon als een pleister op je zieke zelf. Of, om het anders te zeggen, neem je zieke zelf op en probeer met je verlangen de goede genadige God aan te raken zoals Hij is. Hem aanraken is immers genezen, zoals blijkt uit de woorden van de vrouw in het Evangelie: 'Als ik maar de zoom van zijn kleed kan aanraken, zal ik genezen' (Mt 9.2 1). Zo zal jij dan worden geheeld van je ziekte door de hoge hemelse aanraking van zijn eigen dierbaar wezen, Hemzelf. Sta dus moedig op en proef van deze medicijn. Neem je zieke zelf op, zoals je bent, en breng het bij God, zonder je in ijdele bespiegelingen over de eigenschappen van jouw of zijn wezen af te vragen of je eigenschappen zuiver zijn of zondig, bovennatuurlijk of natuurlijk, goddelijk of menselijk. Kijk blij naar Hem op en zeg Hem in je binnenste of luidop: 'Wat ik ben, Heer, bied ik U aan, want Gij zijt dat.' En bedenk dan, zonder bespiegelingen maar gewoon en eenvoudig, dat je bent zoals je bent.

Anoniem.

12 MEI EERSTE COMMUNIE 2019.

Dit jaar, in een feestelijke viering op 12 mei, ontvangen 18 kinderen in onze parochie het sacrament van de 1^e Communie. Hier ziet u ze aan het werk tijdens hun voorbereiding. Hun namen zijn: Stan van Aart, Stan Bon, Jinke Fransen, Lise van der Leest, Shanomy en Shanaya van Lieshout, Jerayno Obispo, Guillermo Peters, Elise Schoffelmeer, Pim van der Velden, Jolene van den Broek, Faye van den Hazekamp, Onne en Dauwe Boonstra, Cecilia van Grunsven, Fenna de Klein, Fons van der Drift en Jaylin Voets.

Pastor Leon Teubner.



3 MEI 2019 WANDELING LANGS STRUIKELSTENEN O.L.V. CONNIE LEIJTEN.

Christelijke kerken zijn in strikte zin een variant van de joodse geloofsgemeenschap. Er kan en mag dus eigenlijk geen tegenstelling bestaan tussen jodendom en christendom. Dat het anders was bewijst een hele geschiedenis van antisemitisme. Het Tweede Vaticaans Concilie spreekt over de joodse geloofsgemeenschap als over onze zusters en broeders. In de kerken van de Reformatie wordt de eenheid van Eerste en Tweede Testament beleden. Een christen heeft joodse wortels. De stad Oss heeft een groots joods verleden. Namen als Zwanenberg en van de Bergh herinneren ons daaraan. Als werkgevers waren deze mensen belangrijk voor de grotendeels arme katholieke bevolking. Tijdens de oorlog werden 252 joden gedeporteerd. Zes van

hen overleefden de kampen en keerden terug. Om de gestorvenen te gedenken zijn in Oss 246 zogenaamde struikelstenen geplaatst bij hun huizen. Koperen plaatjes met naam, geboortedatum, datum van wegvoering en plaats en datum van overlijden. De Raad van Kerken Oss organiseert voor geïnteresseerde mensen een wandeling langs een aantal struikelstenen. We beginnen om 19.30 uur in Hotel Wilhelmina tegenover het station. Vandaar wandelen naar een aantal struikelstenen waar Connie een nadere toelichting bij geeft. Teruggekomen bij Hotel Wilhelmina (± 20.45), laat Connie ons een film zien over dit onderwerp. Na afloop is er gelegenheid om van gedachten te wisselen over wat we deze avond gehoord, gezien en gevoeld hebben. Dit avondprogramma zelf (wandeling, film, verhaal etc.) is kosteloos, maar u wordt wel verzocht zich voor deelname aan te melden via th.breuring@planet.nl of op 0412 492784.

Raad van Kerken Oss.



VOORAANKONDIGING BUSREIS.

Op vrijdag 20 september start er wederom een busreis gepland! Dit keer maakt de werkgroep W.I.U. een programma om naar Echt in Limburg af te reizen en daar de laatste Kloosterboerderij die Nederland nog rijk is te bezoeken. Dit in het kader van Groen Geloven. Wij krijgen daar een rondleiding en mogen het getijdengebied in het klooster meemaken. In de middag gaan wij naar het witte stadje Thorn. En we sluiten de dag af met een warm en koud buffet in onze Karmelzaal. Heeft U weer zin om mee te gaan? Houdt dan de inschrijving in de gaten. Na het verschijnen van dit parochieblad hangt het formulier op het prikbord in de hal van de kerk. (Kosten €42,50 per persoon)

Werkgroep W.I.U. (werk in uitvoering)

AFRIKA ENGAKOOR.

Op Carnavalszondag hadden wij in de viering het Afrika Engakoor op bezoek! Gertrude van Sandvoort haalde een bedrag van € 618,95 op. Dit is overgemaakt naar de stichting Misuku Malawi (NL10 RabobankOss 018412 009). De meisjesschool in Malawi kan weer aan de slag! Na de dienst waren er koffie en warme wafels. Heeft u de collecte gemist hebben? Daar is altijd nog iets aan te doen!

Ineke Broers.

COLLECTES:

10 maart	€ 247,90
17 maart	€ 187,70
24 maart	€ 152,80
31 maart	€ 218,40
07 april	€ 188,20
14 april	€ 217,85
Uitvaarten: 26 februari t/m 14 april € 2352,-	