



# PAROCHIEBLAD

## Titus Brandsmaparochie Oss

### PASTORAAL WOORD.

#### PASEN, HET FEEST VAN DE VERVULDE HOOP.

Vorig jaar werd het zestig jarig bestaan van de wijk Ruwaard herdacht. Er was een keur aan activiteiten: "Ruwaard 60 jaar" 1 januari - 31 december 2024. Een kleurige en veelzijdige collage van activiteiten door een twintigtal organisaties".

De Scheppingskerk had de 21<sup>e</sup> organisatie kunnen zijn. Overal in het land kwamen er in de zestiger jaren van de vorige eeuw nieuwbouwwijken tot stand. Overal werden er in die tijd nog kerken gebouwd. Veel van die kerken kregen in die tijd geen heiligennamen meer. Ze werden genoemd naar Christus. De Ruwaardparochie heette officieel 'de Wederkomst van Christus'. De Scheppingskerk is de enige van de in 1964 vijf geplande kerken. In Amstelveen heette de nieuwgebouwde kerk 'de Verheerlijking van Christus' en in Dordrecht 'de Verrezen Christus'.

De bouwpastoor van de kerk van Dordrecht was pater Constant Dölle. Pater Dölle was een origineel denker. Hij wilde de kerk 'de Verrijzende Christus' noemen in plaats van de Verrezen Christus. Het bisdom Rotterdam wees zijn voorstel af. Tot aan zijn dood – hij werd 102 – heeft hij dat betreurd. Nog een bijzonderheid: in verband met de oecumene wilde hij de kerk geen heiligennaam geven. Helaas verrezen er in de buurt de protestantse Stephanus -, de Andreas – en de Pauluskerk.

Waarom wilde pater Dölle de kerk liever niet 'de Verrezen Christus' noemen? Bij de woorden 'verrijzenis' of 'opstanding' klinkt er als het ware een gebeurtenis door. Jezus is weer levend geworden. Een levende dode. Er loopt iemand rond die Jezus heet. Een man van vlees en bloed die eten en drinken nodig heeft. Hij heeft dan wel bijzondere krachten zoals door dichte deuren komen, maar als hij binnen is, is hij herkenbaar aan zijn aanraakbare wonden. De mooie zin van Huub Oosterhuis is dus niet waar: ... En niemand die de dood is ingegaan, keerde ooit terug om ons van U te groeten ... Jezus is toch teruggekomen! Dat is echt gebeurd! Het is de kern van ons geloof, ons Paasgeloof.

Pater Dölle zei: Als Jezus uit de dood opstaat om gewoon weer mens te worden, dan blijft alles bij het oude. Dan ontstaan er allerlei speculaties zoals: waar heeft Hij die veertig dagen geleefd? Hoeveel kilo woog Hij bij zijn Hemelvaart? Als Pasen vandaag betekenis wil hebben dan moeten we de verrijzenis niet zien als een gebeurtenis van tweeduizend jaar geleden. De Verrijzenis is een gebeuren dat vandaag nog gebeurt. Daarom 'de Verrijzende Christus'. Als we de evangelieverhalen over de verrezen Jezus lezen dan lezen we twee soorten verhalen: verhalen over het lege graf en verhalen

over ontmoetingen. Jezus, de gekruisigde en gestorven Heer, kan niet door de dood worden vastgehouden. Zijn levenskracht is sterker dan de dood. De ontmoetingsverhalen zijn allemaal onverwachts. De Heer verschijnt in een onherkenbare nieuwheid waarin Hij zich te kennen geeft. Jezus loopt als vreemdeling mee met de Emmaüsgangers. Hij wordt herkend aan het breken van het brood. Hij is de tuinman die vol liefde de naam uitspreekt van Maria van Magdala. Liefde die leven doet. Alle verhalen van de verrezen Jezus zijn ongekend en ongedacht. In al die verhalen ontmoeten we Jezus als de nieuwe mens, die de levende is. In al die verhalen wordt ook in ons iets aangeraakt dat nieuw maakt.

De Emmaüsgangers gaan vol vreugde naar huis. Maria van Magdala bloeit weer op. De apostelen die Jezus in de steek gelaten hebben ontvangen vergeving. Door de adem van Zijn mond worden ze nieuwe schepping. Door de Paasverhalen in ons op te nemen worden ook wij nieuwe mensen. Mensen van Pasen.



Pasen is het feest van de hoop dat ons leven vernieuwd en voltooid kan worden door Gods levenskracht. De Verrezen Christus is het teken van hoop bij uitstek. We ontmoeten Hem in de Paasverhalen. Vooral in de Sacramenten, bij uitstek van Doopsel en Eucharistie. We ontmoeten Hem in ons dagelijks leven wanneer wij in zijn Geest werken aan de nieuwe wereld, het Rijk van God dat komen gaat. We ontmoeten Hem, omdat Hij in ons opstaat en in ons nieuwheid van leven bewerkt. Hij is 'de in ons verrijzende Christus' die in ons de hoop levend houdt op een Nieuwe Wereld waarin God alles in allen is. Van harte een Zalig Paasfeest.

Pastor Tom Buitendijk.

## COLOFON

Titus Brandsmaparochie  
Oplage ± 400 exemplaren ca. 6 maal per jaar.

### Redactie:

Riky de Jong [rikydjong@home.nl](mailto:rikydjong@home.nl)  
Loek Elemans, Frank van Breukelen, p. T. Buitendijk,  
Wies van Ekeren, Kees von Harenberg, Margrit Ricken.

### Redactieadres:

Oude Molenstraat 8, 5342 GC Oss  
 0412 - 622164

### Pastoraal team:

Pastor T. Buitendijk, *O' Carm.*  
Kees von Harenberg, *Pastoraal en diaconaal*  
*coördinator.*

### Vertrouwens persoon:

Marieke Verheggen  
[vertrouwenspersoon@tb-parochie.nl](mailto:vertrouwenspersoon@tb-parochie.nl)

### Adres St. Jozefkerk:

Oude Molenstraat 8, 5342 GC Oss

### Bereikbaarheid pastores en receptie parochie:

Tijdens kantooruren,  
 0412 - 622 164

Openingstijden parochie-kantoor:  
Ma. t/m vrij. 09.00-12.00 uur

Buiten kantooruren in noodgevallen:

 06 - 34719106

### Taxidienst:

Wilt u van de taxidienst gebruik maken? Bel dan op  
vrijdagmorgen tussen 9-12 uur naar 0412 - 622 164

 [algemeen@tb-parochie.nl](mailto:algemeen@tb-parochie.nl)

 <https://tbposs.nl>  
(daar vindt u informatie)

 @TitusBrandsmaPa

 [www.tbposs.nl/live](http://www.tbposs.nl/live)

### Bank:

IBAN NL56 RABO 0140.4057.71  
t.n.v. Titus Brandsmaparochie te Oss

### QR code:



Het is vanaf nu ook mogelijk om via  
Een QR-code een gift te doen aan  
onze parochie.

**Drukwerk:** Drukkerij Putters

### Verspreiding op verzoek:

- thuis in de bus
- per e-mail
- ophalen in kerk of verzorgingshuis

### Inleverdatum kopij:

Woensdag 07 mei 2025.

### Verschijningsdatum volgende nummer:

Dinsdag 27 mei 2025.

## VAN DE REDACTIE



### LENTE

In februari hadden we de eerste "warme" dag. En de reactie kwam meteen. Het was drukker in de stad. Een enkeling had zelfs genoeg moed om een kop koffie te drinken op een terras. Een groot aantal senioren zocht de buitenlucht weer op en genoot van een wandeling. Mensen glimlachten, we hadden er weer zin in.

In het park ontwaakte moeder natuur kortstondig uit haar winterslaap. Die ene eerste warme dag was genoeg om het leven weer een duwtje in de rug te geven. Binnen een week waren de eerste sneeuwklodjes te bewonderen en schoten de blaadjes van de krokussen uit de grond. Als het leven eenmaal ontwaakt is, is er geen weg meer terug. Koude dagen mogen de raderen langzamer laten draaien of kortstondig tot stilstand brengen, maar het leven is een eenrichtingsweg. Ontkiemen, groeien, bloeien, vrucht dragen en uiteindelijk verval en sterven.

Elke dag worden we bestookt met reclames voor artikelen die het verval tegen moeten gaan. Maar die ene, eerste warme dag in februari deed misschien meer voor onze gezondheid en ons welzijn dan al die potjes en tubetjes.

Nu, een maand later, staan alle verkeerslichten op onze weg op groen. Kijk maar naar buiten. Het is **LENTE**. Ook in onze kerk. In de goede week staan lijden en sterven centraal, maar Pasen is vooral een feest dat het leven viert. Sta op, ga naar buiten en geniet van het leven. Zalig Pasen.



## .....AANGESTIPT.....

ALLE BELANGRIJKE DATA OP EEN RIJ. VERDER IN HET BLAD MEER OVER ENKELE AANKONDIGINGEN. U MOET ER REKENING MEEHOUDEN, DAT DE REDACTIE TEKSTEN AAN KAN PΑΣSEN.

### THUIS DE VIERINGEN VOLGEN.

Alle vieringen vanuit onze Sint Jozefkerk kunnen online worden gestreamd. [www.tbposs.nl/live](http://www.tbposs.nl/live)

### BIJBEL LEESGROEP.

Elke donderdag van 10.00 tot 11.30 uur komen we bij elkaar om samen het evangelie van de komende zondag te lezen. U bent erbij welkom.

### 12 APRIL SAM'S KLEDINGACTIE VAN 10:00 UUR -13:00 UUR.



Dit voorjaar komt de opbrengst ten goede van Het Liliane Fonds en Stichting Leergeld.

### ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN.

Naast de trajecten voor de Eerste Communie en het Vormsel zijn er ook bijeenkomsten voor kinderen.

#### Agenda kindernevendiensten en vieringen:



De Eerste Communie en het Vormsel vinden plaats op **zondag 15 juni 2025**. [jeugdTBPOss@outlook.com](mailto:jeugdTBPOss@outlook.com).

#### Agenda tienerbijeenkomsten:

We hebben voor het komende jaar de volgende bijeenkomsten gepland voor tieners.

- ✚ 16 mei 2025: 'Oorlog en vrede'
- ✚ 13 juni 2025: Triviant

### SOCIAAL SPREEKUR DIACONIE.

In onze ingewikkelde samenleving krijgen veel mensen te maken met problemen waarmee ze geen raad weten. Waar moet je met je vragen heen? Bij welke instelling kan ik terecht? Hoe vul je dat vragen formulier in?

**Mevr. Frankie Thissen** heeft vanuit haar vorige werkkring hier veel ervaring mee. **Ze heeft zich bereid verklaard om op dinsdag tussen 10:00-12:00 mensen op weg te helpen.** Ze kan problemen niet oplossen, maar met de aanvrager wel een weg vinden. U kunt haar vinden in de receptie van de Sint Jozefkerk. Bij een kopje koffie of thee komt u er met haar raad wel uit.

### ELKE LAATSTE ZONDAG VAN DE MAAND: WERELDWINKEL IN ONZE KERK.



Zondag 27 april en 25 mei zal de wereldwinkel een stand hebben bij ons in de kerk.

### GROTE SCHOONMAAK.



We willen degene die geholpen hebben met de schoonmaak van harte bedanken voor de hulp.

### KARMEKRING OSS VERVOLGT HAAR PROGRAMMA OVER 'HOOP' 2025.



Iedere eerste vrijdag van de maand vespers 16.30 u. 31 Mei: met Anne-Marie Bos kijken we naar beelden van hoop in de Karmeltraditie.

### ADVENTSACTIE 2024: DOVENINSTITUUT IN ESCALANTE OP HET EILAND NEGROS.

Een rectificatie in verband met de adventsactie. De adventsactie heeft geen € 1475,90 maar € 2236,45 opgebracht.

### ACTIE KERKBALANS 2025.



Actie kerkbalans het kan alsnog. **Banknummer:** IBAN NL56 RABO 0140.4057.71 t.n.v. Titus Brandsmaparochie te Oss.



### 18 MEI 2025 DA'S PASSIE.

In het eerstvolgende Da's Passie-concert, op 18 mei, treedt **Vocal Group Crescens** uit Berghem op. Zoals gebruikelijk begint het concert om 12.00 u. en duurt tot ongeveer 13.15 u. **Crescens**, opgericht in 2000, is een dynamisch koor dat enthousiasme, gezelligheid en hechte vriendschappen omarmt.

### TITUS BRANDSMAKOOR ZINGT IN DE SINT JAN.



**Op 19 mei** zal in Den Bosch de dag voor de religieuzen plaatsvinden. Deze jaarlijkse ontmoetingsdag zal beginnen met een pontificale eucharistieviering om 11:00 uur in de Sint Jan. Ons Titus Brandsmakoor zal tijdens deze viering zorgen voor de muzikale omlijsting. Dit onder leiding van dirigent Gerard van Schijndel en organist John Blummel. Zangers die het leuk vinden om bij deze speciale gelegenheid mee te zingen zijn van harte welkom! Zij kunnen zich melden bij Riet Bogaars of Gerard van Schijndel. Het koor repeteert op woensdagmiddag vanaf 14:00 uur.

### OECUMENISCH PROGRAMMA.



Paaskerk	elke donderdagochtend HOI	09:30
Jozefkerk	elke zondagmiddag HOI	14:00
dinsdag 08 april	Leeskring "Tolle lege" Paaskerk	19.30
Vrijdag 11 april	Film: Conclave Jozefkerk	13:00-17:00
dinsdag 06 mei	Leeskring "Tolle lege" Paaskerk	19.30
Woensdag 07 mei	Meditatieve wandeling. Start Strand 10	10:00
Vrijdag 09 mei	Film: Der Letzte Zug	13:00-17:00
Woensdag 04 juni	Meditatieve wandeling Start parkeerplaats Nistelrodeseweg / Wijststraat LA Kortdreef Heesch	10:00

## LITURGISCHE VIERINGEN ST. JOZEFKERK

Actuele berichtgevingen ontvangt u via de Titustijdingen en de website <https://tbposs.nl>

Zo.	13 april	10.00 u	Palmzondag
Ma.	14 april	<b>19.00 u</b>	Boeteviering
Do.	17 april	19.00 u	Witte Donderdag
Vrij.	18 april	15.00 u	Goede Vrijdag
Vrij.	18 april	19.00 u	Goede Vrijdag
Za.	19 april	21.00 u	Paaswake
Zo.	20 april	10.00 u	Paaszondag
<b>Ma.</b>	<b>21 april</b>		<b>Tweede Paasdag GEEN VIERING</b>
Zo.	27 april	10.00 u	2 <sup>e</sup> zondag van Pasen (beloken Pasen)
Zo.	04 mei	10.00 u	3 <sup>e</sup> zondag van Pasen
Zo.	11 mei	10.00 u	4 <sup>e</sup> zondag van Pasen
Zo.	18 mei	10.00 u	5 <sup>e</sup> zondag van Pasen
Zo.	25 mei	10.00 u	6 <sup>e</sup> zondag van Pasen
Zo.	01 juni	10.00 u	7 <sup>e</sup> zondag van Pasen

## LIEF EN LEED

### WE HEBBEN AFSCHEID MOETEN NEMEN VAN:

27-02-2025	Guus de Jong	88 jaar
09-03-2025	Wilhelmina van Zeeland - Bueters	97 jaar
22-03-2025	Nelly Spanjers - Jehoel	77 jaar



### EEN GEDICHT VAN KRIS GELAUDE.

*Je moet het niet geloven,  
maar kijk naar de bomen hoe ze weten,  
tot in hun stramst gewricht  
dat dood niet onherroepelijk is.*

*Vertrouw op het licht dat  
opgetogen door de straten trekt  
om alles wat bestaat  
met lichtheid aan te raken.*

*Waarom dan niet uit de verstarring ontwaken?  
Leven is meer dan je ziet.  
Vraag het aan wie terug zijn gegaan naar het graf.*

*Vrouwen tezamen, met in hun hart,  
niets dan leegte en gemis,  
maar steevast de voeten gericht  
door de intuïtie van de liefde.*

*Het antwoord dat de leegte hen gaf  
was klaarder dan ooit:  
"Vrees niet. Ga terug!"  
Breng Zijn Woorden tot Leven.*

## DE GOEDE WEEK.

### 13 APRIL PALMZONDAG OM 10.00 UUR VIERING MET PALMPAASPROCESSIE.



Met feestelijke palmpaasstokken halen de kinderen het Kruis van Jezus binnen. Hij is de Koning, maar niet met macht en kracht. Hij is de Koning die uit liefde zichzelf geeft tot op het kruis. Jezus gaat ons voor in het vertrouwen dat liefde zal overwinnen. Hij is de Koning van de Vrede.

### 17 APRIL VIERING VAN WITTE DONDERDAG OM 19.00 UUR.



In het bewustzijn dat lijden en kruisdood Hem te wachten staan breekt Jezus brood en deelt het rond. 'Dit ben ik voor jullie'. Hij wil dat wij van Hem leven. Hij laat de beker rondgaan. 'Ik schenk mijn leven uit.' Hij wil dat wij met Hem verbonden zullen zijn. In gebroken brood en in rondgedeelde wijn biedt Jezus ons zijn leven aan. Zelfgave ten einde toe.

### 18 APRIL GEDACHTENIS VAN HET LIJDEN VAN DE JEZUS OM 15.00 UUR.

Jezus' liefde voor mensen aan de rand bracht Hem in conflict met mensen van macht en aanzien. Omdat Hij het voor uitgestoten mensen opnam, moest ook Hij uit de samenleving gebannen worden. Hij deelde het lot van de lijdende mensen. Zo gaf Hij ons een voorbeeld van liefde en wees Hij de weg naar genezing en heling. Door Hem gesterkt kunnen ook wij het leed uit deze wereld wegdragen en leven uit liefde voor elkaar.

*Wij eren de Gekruisigde met bloemen.*



### 18 APRIL MEDITATIEVE VIERING BIJ DE KRUISWEG DIE JEZUS GAAT OM 19.00 UUR.



In lezing en gebed, in stilte en in lied lopen wij met Jezus mee. Wij overwegen de stappen die Hij zet en staan stil wanneer hij valt. Als Hij weer opstaat, trekken wij met Hem verder. Als Hij sterft, leggen we Hem in een nieuw graf. Zou God deze mens vergeten die zo vurig mensen liefhad? *Wij ontsteken een kaars op het kruis. Licht in het duister.*

### 19 APRIL PLECHTIGE PAASWAKE OM 21.00 UUR

We horen de oerverhalen van ons geloof. Schepping en bevrijding. Onder gaan en boven komen. Dood en leven. Al het oude is voorbij en er is een stralend nieuw begin. Wij hernieuwen onze doopbeloften en vieren samen rond de Verrezen Heer in de Eucharistie. Wij worden mensen van Pasen, mensen van volkomen nieuwheid die God ons geven zal.

### 20 APRIL FEESTELIJKE VIERING VAN PAASZONDAG OM 10.00 UUR.

Verhalen over het lege graf en verhalen over verschijningen roepen in ons herinneringen wakker over wie Jezus voor ons wilde zijn en wat Hij voor ons deed. Ineens zien wij hoe Hij in woord en daad mensen deed en doet opstaan tot nieuw leven. Ineens ervaren wij dat Zijn leven gevende kracht ook nu nog werkzaam is. Onzichtbaar is de Verrezen Heer werkzaam in onze wereld. Hij staat óp in alle mensen die het leven voor elkaar bevorderen. De Levende wil opstaan in ons leven. Hij lééft. Ook in ons.

Pastor Tom Buitendijk.



## DE KLEINE PAROCHIE IN GAZA EN ONZE PAROCHIEËLE VASTENACTIE 2025.



De RK-parochie van de Heilige Familie wordt geleid door de Argentijnse pastor Gabriel Romanelli die al vele jaren in het Midden-Oosten werkzaam is. Hij wordt bijgestaan door twee zusters, Missionarissen van de

Naasteliefde (Moeder Teresa) en twee andere priesters. Ook al zijn er maar heel weinig parochianen, toch omvatte de gemeenschap in oktober 2023 samen met de orthodoxe christenen ruim duizend mensen. Nu zijn er maar heel weinig. Velen zijn gedood bij bombardementen. Anderen stierven bij gebrek aan medische behandeling. Mensen met een dubbel paspoort zijn uit Gaza vertrokken.

Het aantal RK-christenen zal rond de honderd liggen. Met andere mensen - Orthodoxen en Moslims - die toevlucht bij de kerk zoeken wonen er zo'n zeshonderdvijftig mensen op het terrein van de kerk. Paus Franciscus - ook Argentijn - leeft met deze parochie mee. Hij belt iedere avond. Ook vanuit het ziekenhuis waar hij is opgenomen.

Ook al is de parochie klein, ze is ook zeer actief. Ze draagt zorg voor 58 mensen met een handicap. Sommige oudere dragen zuurstofmaskers vanwege het opwaaiende stof. Er is elektriciteit nodig om zuurstof te produceren. Er zijn tien klinieken waar zo'n 20.000 mensen per maand geholpen worden. Hulp bieden wordt steeds moeilijker. Het meest noodzakelijke ontbreekt. De apotheek die aan het begin nog goed voorzien was raakt steeds leger. Bevoorrading van buiten wordt steeds meer tegengehouden. De dagelijkse taken zijn het oplossen van kwesties rond voedsel, water gezondheid, klussen aan wat kapot is, zonnepanelen, activiteiten voor kinderen, ouderzorg, schoonhouden van kerk en parochieruimten.

Spiritueel blijven de mensen op kracht door dagelijkse gebed en Eucharistie. Ze willen een teken van hoop zijn in deze tijd van rampspoed. Ze proberen een normaal leven te leiden door kinderen onderwijs te blijven geven. Er is geen oorlog die niet eindigt. Wie de hoop opgeeft, verliest alles. Hulp van buiten is noodzakelijk: contact, tekens van meeleven, gebed en financiële hulp via het Latijnse Patriarchaat van Jeruzalem. Onze parochieële vastenactie wil een teken van meeleven en liefde zijn. Geef met een warm hart. De collectes zijn op zondag 5 april en na de Paasvieringen. In de hal staat een geldkistje om uw giften in te doen.

**U kunt ook een bijdrage storten op: IBAN NL 56 RABO 0140.4075.71 met vermelding: Vastenactie voor Gaza.**

Pastor Tom Buitendijk.

## AGENDA TIENERBIJeenKOMSTEN.



- ✚ 16 mei 2025: 'Oorlog en vrede'
- ✚ 13 juni 2025: Triviant

## VERANDERINGEN IN DE TITUSZAAL.

Sinds dit werkjaar is er in onze parochie een tiengroep van zo'n 15 tieners die eens in de twee maanden bij elkaar komt. Ze ontmoeten elkaar rondom een thema, doen spelletjes en hebben inhoudelijke gesprekken.

Om hen letterlijk een plek te bieden in onze gemeenschap, willen we de Tituszaal een upgrade geven. We maken er een ruimte van waar een mogelijkheid is tot het afspelen van films en muziek, een plek waar een laagdrempelige ontmoeting kan plaatsvinden, en van waaruit de tieners zich hopelijk steeds meer thuis weten in onze parochie. Natuurlijk bewaren we de functie van vergaderruimte voor andere groepen.

Kees von Harenberg.

## EERSTE COMMUNIE EN HET VORMSEL 2025.



Omdat er dit jaar een kleinere groep communicanten en vormelingen is dan andere jaren, hebben we besloten om de twee vieringen te combineren in één viering op **zondag 15 juni**.

In deze viering zullen de communicanten hun eerste communie doen, en krijgen de vormelingen het heilig vormsel toegediend door Deken Jacques Grubben. Willen we deze kinderen en tieners van harte welkom heten in ons midden.

Kees von Harenberg.



## KERKASIEL IN KAMPEN VOOR EEN GEZIN UIT OEZBEKISTAN.

Gedurende een kerkelijke viering mag de overheid geen mensen oppakken. De familie Babayants woont elf jaar in Nederland. Twee kinderen zijn hier geboren en geworteld. Het zijn Nederlandse kinderen. Toch bestaat de mogelijkheid dat de familie terug moet naar Oezbekistan.

Op vreedzame wijze wil de PKN-kerk van Kampen dit voorkomen. Zij vragen steun aan alle kerkelijke voorgangers in het land om de continue viering vol te houden. Ruth Jellema, Kees von Hanenberg, Geert van Dartel en Tom Buitendijk zullen er op 7 april heen gaan om van 12.00 - 16.00 een viering te houden. Wij hopen mede namens u een teken van meeleven en van solidariteit te geven. Hoe houd je je hart zacht in een wereld die soms harteloze trekken vertoont? Misschien is bidden het enige dat helpen kan.

Pastor Tom Buitendijk.



*Trouwe God,  
bij U brengen wij het gezin Babayants:  
de kinderen Aram, Ariana, Amelia en Aleksa  
en hun ouders Aleksandr en Karina.  
Bij U brengen wij alle in Nederland  
gewortelde asielkinderen en hun ouders.  
Bij U brengen wij alle mensen  
die zich met hart en ziel voor hen inzetten.  
Bij U brengen wij alle politici en beleidsmakers.  
En wij bidden U:  
geef uitkomst, geef toekomst, geef hoop, geef  
liefde.  
Amen.*

## 12 APRIL SAM'S KLEDINGACTIE VAN 10:00 UUR - 13:00 UUR.



Sam's kledingactie is de oudste charitatieve kledinginzamelaar van Nederland. In het voor- en najaar zamelen we kleding en schoenen in door heel Nederland. Met de opbrengsten die voortkomen uit de verkoop van de ingezamelde kleding en schoenen, zijn we in staat om de noodhulpprojecten financieel te ondersteunen.

Dit voorjaar komt de opbrengst ten goede van Het Liliane Fonds en Stichting Leergeld.

### **"MEEDOEN IS GEEN GUNST, HET IS EEN RECHT".**

Stichting Leergeld helpt kinderen uit gezinnen met geldzorgen in Nederland. De stichtingen zorgen ervoor dat deze kinderen in Nederland dezelfde kansen hebben als leeftijdsgenoten. Zo wordt er

bijvoorbeeld geholpen met schoolspullen, een laptop, een fiets, zwemles, sport, muzikles of een verjaardag pakket. Ouders kunnen zo het beste aan hun kind geven én elk kind kan meedoen!

Niet alleen in Nederland zijn er problemen waarbij armoede een rol speelt, maar ook in veel ontwikkelingslanden. De gezondheid en leefomstandigheden van ouders vormen de basis voor de ontwikkeling van kinderen. Geboren worden in armoede betekent vaak een achterstand.

In Burundi blijft een beperking bij kinderen vaak onopgemerkt vóór het vijfde levensjaar, waardoor ontwikkeling en onderwijs belemmerd worden. Veel van de signalen hadden vroegtijdig opgemerkt kunnen worden, maar worden nu gemist bij gebrek aan artsen met de juiste kennis. Kinderen met een (on)zichtbare handicap vallen vaak buiten de boot; er is geen passend onderwijs voor hen en ook aan goede gezondheidszorg met gerichte behandelingen ontbreekt het. Liliane Fonds zet zich daarom in met trainingen voor zorgverleners, de oprichting van gezondheids- en revalidatiecentra en voorschoolse opvang. Bij de voorschoolse dagopvang komen kinderen met en zonder beperking samen, waarbij ze van elkaar kunnen leren en samen kunnen spelen.

Dankzij dit project kunnen beperkingen vroegtijdig opgespoord worden en kunnen kinderen met een beperking gelijkwaardig en zo volledig mogelijk meedoen.

Werkgroep diaconie.

## HET LICHT VAN PASEN.



*Het licht van Pasen straks in de kerk  
Geeft ons hoop en maakt ons sterk  
De liederen het koorgezang  
Het eeuwenoud verhaal  
De stille vol van mijmering  
Het zingen na de zegening  
Elkaar een zalig Pasen wensend  
En huiswaarts in de nacht  
Met het geloof in de verrijzenis  
Van de Messias lang verwacht.*

Hans Donkers.

## DEELNEMERS EN VRIJWILLIGERS VAN HARTE WELKOM!



Drempelloze activiteiten voor iedereen.



De Zonnebloem Oss-Zuid organiseert drempelloze activiteiten voor iedereen die zoekt naar gezelschap. Onlangs was er een middag met spelletjes voor de liefhebbers. We hebben ook middagen met muziek, zang, toneel, knutselen, quiz, bingo, noem maar op. Soms is er een uitstapje of gaan we er samen opuit. Telkens bedenken vrijwilligers activiteiten om samen te doen. Daarnaast gaan we op bezoek voor een praatje, als daar behoefte aan is.

Ook in onze wijk zijn er mensen die graag meer contacten zouden willen hebben, omdat het leuker is om samen iets te doen dan alleen. Een eerste stap zetten en je aanmelden, voelt wel eens als een hoge drempel die te hoog lijkt om te nemen. Als een buur, een vriend of een aardig iemand je daarbij helpt, kan dat fijn zijn.

Vrijwilliger zijn bij deze afdeling van de Zonnebloem is waardevol. Je ziet dat mensen genieten van een gezellige middag met elkaar, je kunt een persoonlijk contact opbouwen met iemand en je voelt dat je iets betekent voor je medemens in de buurt. Zoek je gezelschap en wil je er wel eens uit? Meld je aan bij Zonnebloem Oss-Zuid.

Wil je ook graag meer voor je medemens in de buurt betekenen? Wil je onze groep vrijwilligers versterken? Meld je aan bij Zonnebloem Oss-Zuid.

Wim Boolink, secretaris telefoon: 0412 624 17.

## NIUWE GEESTELIJK VERZORGERS BIJ BRABANTZORG.



In vroegere tijden hadden de meeste verzorgings- of verpleeghuizen in onze contreien een rector: een priester die de verantwoordelijkheid had voor het zielenheil van de cliënten. Nu is dit allang niet meer het geval, en is de zorg voor zieken en ouderen uit het kerkelijke werkveld verdwenen. In de wet staat echter verankerd dat ieder die zich in een zieken- of verpleeghuis bevindt een beroep moet kunnen doen op zijn of haar levensbeschouwing, en daarbij

ondersteuning moet kunnen krijgen. Hiertoe zijn er Geestelijk verzorgers in dienst bij deze instellingen. Jarenlang hebben in Oss Annemiek Adank en Toke den Biesen deze rol als Geestelijk verzorger vervuld bij BrabantZorg. Ze waren voor veel cliënten en bewoners een gesprekspartner op het gebied van levens- en geloofsvragen.

Ze hadden oog voor de zorgen van bewoners en wisten bij veel mensen een veilige ruimte te scheppen om het over die zorgen te hebben. Daarnaast hebben Toke en Annemiek zich ingezet voor de medewerkers van BrabantZorg. Vooral bij morele dilemma's konden zij meedenken met het zorgpersoneel en meepraten met de artsen om tot een juiste overweging te kunnen komen.

Annemiek en Toke gaan dit voorjaar beide met pensioen. Via deze weg willen we hen bedanken voor het goede werk dat zij ook in onze parochie hebben gedaan.

Met dat pensioen zijn er drie nieuwe geestelijk verzorgers in dienst gekomen die de zorg hebben voor de verpleeghuizen van BrabantZorg in Oss: Xandra van den Bleek, Daniël Hakvoort en Roman Gruijters. De eerste kennismaking tussen hen en de pastores was goed en hartelijk. We hopen op een prettige samenwerking. Het is goed om de warme banden tussen onze parochie en deze Geestelijk verzorgers te bewaren. Namens onze parochiegemeenschap wensen we hen alle goeds toe, geluk en voldoening in hun werk.

Kees von Harenberg.

## VIER MEI.

*Twee minuten stilte in een grote leegte.  
De schroefjes die het geheugen bijeen  
houden even aangedraaid.*

*Namens de doden spreken de overlevenden.  
Verhalen die ontroeren, die kerven in de ziel;  
onvoltooid verleden, lamento.  
Het drukt waar het al pijn doet.*

*Oorlogsjaren drijven weg in de tijd.  
Telkens trekken we ze terug.  
De inspanning brengt ons menselijkheid.*

Dré van Ekeren.





## VIER EN VIJF MEI.

Deze dagen zijn geen kerkelijke herdenkingsdagen. Op zondag 4 mei lezen we gewoon de lezingen van die zondag, en zijn er geen extra kerkelijke activiteiten rondom dit thema.

Toch is het goed om ook kerkelijk stil te staan bij de nationale dodenherdenking op 4 mei en de viering van onze bevrijding op 5 mei. Het appèl dat deze dagen op onze maatschappij doen, is hetzelfde appèl wat we horen in het Bijbelse verhaal. Een wereld waarin ieder in vrede leeft. Een visioen van nooit meer oorlog en een maatschappij die opgebouwd is op solidariteit, naastenliefde en barmhartigheid.

Elk jaar herinneren wij ons op 4 en 5 mei dat zo'n



wereld bevochten is, dat er mensen gestorven zijn met dat visioen in hun hoofd. Laten we bidden dat die bevochten wereldvrede als levend visioen mag doorklinken in alle brandhaarden die onze wereld momenteel kent. Dat het Bijbelse vredeslied mag groeien en we met elkaar dat bevrijdingsvuur mogen aanjagen in onze kleine wereld om ons heen.

Kees von Harenberg.

## KARMEKRING OSS VERVOLGT HAAR PROGRAMMA OVER 'HOOP'.



Dit is alweer de laatste bijdrage van het seizoen 2024 - 2025, van Karmelkring Oss.

- Op 31 mei kijken we met Anne-Marie Bos naar beelden van hoop in de Karmeltraditie waarbij vooral de profeet Elia in beeld komt. Daaraan verbonden belicht zij ook in deze voordracht het verrijzenisverhaal, een geliefd en rijk verhaal in de Karmel.

Plaats: de ontmoetingszaal van De Valkenburcht Kasteelseplaats 4 te Ravenstein.

Tijd: van 10 uur tot rond 12 uur. Een vrijwillige bijdrage aan de onkosten wordt op prijs gesteld.

- Wij bidden de Vespers iedere eerste vrijdag van de maand om 16.30 in de Jozefkapel, St.Luciastraat 5 te Ravenstein. Daarna kunnen we elkaar ontmoeten bij een kop koffie of thee. In de vastentijd bidden we de Vespers elke vrijdag **behalve op Goede Vrijdag**.

Als u voor elk onderdeel van het programma een persoonlijke uitnodiging wilt ontvangen dan stuurt u een berichtje naar [stansligthart@gmail.com](mailto:stansligthart@gmail.com) of belt naar 06 44 684 984. Ook als u wilt meerijden naar Ravenstein. In onze folder kunt u een toelichting vinden op de overige onderdelen van ons programma. Ook in Titus Tijdingen en in de plaatselijke pers.

Met hartelijke groet, Karmelkring Oss,  
Elly Vreenegoor, Leon Teubner, Bernard van Balveren, Peter Lammers en Stans Ligthart.

## 18 MEI 2025 DA'S PASSIE: VOCAL GROUP CRESCENS.



In het eerstvolgende Da's Passie-concert, op 18 mei, treedt Vocal Group Crescens uit Berghem op. Zoals gebruikelijk begint het concert om 12.00 u. en duurt tot ongeveer 13.15 u. **Crescens**, opgericht in 2000, is een dynamisch koor dat enthousiasme, gezelligheid en hechte vriendschappen omarmt.

Onder leiding van dirigent Rein Boeijen heeft het koor een breed repertoire ontwikkeld, variërend van musicals en gospel tot pop, soul, kerst- en religieuze muziek. Het koor heeft opgetreden op diverse bijzondere locaties in binnen- en buitenland.

Crescens werkt ook graag samen met andere koren en verenigingen en daarvan zijn de Osse Opera, de Passie in Hoessenbsch en het voorprogramma van de musical Hair in foyer van de Lievekamp een mooi voorbeeld.

Crescens heeft eerder 3 grote theatershows gepresenteerd t.w.: Women on the move, Women@Work en What Woman Want, de laatste met gast optredens van Maaïke Widdershoven en Maurice de Greef. Voor grotere optredens wordt vaak samengewerkt met regisseur Anja Vos.

Aanvang: 12:00 uur; toegangskarten bij entree: volwassenen €5,-, scholieren €2,50, kinderen tot 12 jaar gratis. Zaal open vanaf 11:30 uur.

Iedereen van harte uitgenodigd, namens de werkgroep Da's Passie,

Jan v.d. Veerdonk.

## OEUCUMENISCH PROGRAMMA EN VIERINGEN IN JANUARI.



Onze Titus Brandsma Parochie en de Paaskerk hebben samen weer een mooi programma van verdieping, inspiratie en ontmoeting samengesteld.

### HOI.



Elke zondag om 14:00 uur in de St. Jozefkerk en iedere donderdag om 09:30 uur in de Paaskerk. Een vrije inloop voor ieder die graag een praatje maakt onder het genot van een bakje koffie. Het is een open ontmoetingsplek voor kerkgangers en niet-kerkgangers. Iedereen is welkom!

### MEDITATIEVE WANDELING.



Iedere eerste woensdag van de maand om 10.00 uur. Oss en omstreken kent vele leuke wandelroutes. Elke maand wandelen we in stilte een tocht van ongeveer 5 km met bezinning en verbinding. Dit seizoen is het overkoepelende thema: De zeven hoofdzonden.

We sluiten af met een kop koffie of thee.

- ✚ Woensdag 07 mei: start Strand 10, 5343 XN.
- ✚ Woensdag 04 juni: start parkeerplaats Nistelrodeseweg / Wijststraat LA Kortdreef Heesch.

### EVANGELIELEZEN.



Iedere donderdagochtend om 10:00 uur in de St. Jozefkerk.

Het evangelie van de komende zondag wordt gelezen en met de aanwezigen besproken onder leiding van pastor Tom Buitendijk.

### FILMMIDDAGEN.



Elke tweede vrijdag van de maand om 14.00 uur in de St. Jozefkerk. Samen een film kijken die verdiept, inspireert of verontrust. Na afloop is er gelegenheid om door te praten onder het genot van een drankje.

### 11 april: Conclave (2024)

Wanneer de paus sterft, krijgt de bedachtzame kardinaal Lawrence (Fiennes) de zware taak om de besloten stemmingen voor een nieuwe kerkleider in goede banen te leiden. Welke sterveling kan de kerkelijke idealen dragen zonder ze te schande te maken? Lawrence moet laveren tussen favoriet en outsider, deelbelangen en eenheidsstreven, conservatieven en liberalen. En dan zitten er nog lijken in de kast en breekt de buitenwereld in.

**9 mei: Der letzte Zug (2006)** In april 1943 werden 688 Joodse Berlijners per trein naar Auschwitz afgevoerd. Een verjaardagscadeautje voor Hitler, die de stad nu 'vrij van Joden' had. Der Letzte Zug staat stil bij de zes dagen van pure hel in de veewagens waarin mensen wanhopig proberen te

overleven, optimistisch te blijven of juist proberen te ontsnappen.

### OEUCUMENISCHE LEESKRING: 'TOLLE LEGE'



Dinsdagavonden: 8 april en 6 mei om 19.30 uur in de Paaskerk. In deze

leeskring lezen en bespreken we samen een boek op het snijvlak van theologie, geloof en maatschappij. Dit voorjaar lezen we: 'Een God die in mij geloof' Richting en rust in een wereld zonder zekerheid, door Ds. Claartje Kruijff, Ten Have, 2024.

Kees von Hanenberg.

### VRIJWILLIGERSAVOND 2025.



Dieren zijn precies als mensen; met dezelfde mensen wensen en dezelfde mensenstreken, kon je jaren geleden al lezen in de Fabeltjeskrant.

De oude indianen wisten al dat een kudde van duizenden buffels één leider volgt. Ook al loopt die leider een fata morgana tegemoet, dan nog volgen alle buffels die leider. Wie mocht denken dat buffels alleen voorkomen in Amerika heeft het mis: je vindt ze over de hele wereld. Jammer en heel jammer. Buffels zijn loyaal en ze luisteren goed maar hun denken is minder ontwikkeld. Als indianen die ene leider van zo'n kudde over de rand van een klip wisten te drijven dan volgden de andere buffels vanzelfsprekend en trouw. Dan hadden de indianen gelijk voor een jaar vlees. Maar als het eens voorkwam dat een kudde even geen leider had dan liepen die buffels doelloos rond. Dan wachtten ze af, keken rond en het bleef dan bij wachten, Want zonder instructies wisten ze niet wat er moest gebeuren.

Bij ganzen is dat anders. Elke gans weet uit zichzelf dat zij om te overleven verder moet kijken dan haar snavel lang is. Die wachten niet op de instructies van een leider. Ze kennen de richting, weten welke kant het op moet en gaan als het de tijd ervoor is. Andere ganzen gaan mee, sluiten aan. Ze vliegen in V-formatie, maar bij het nemen van de kop wisselen ze elkaar af. Zo vliegen ze bijna twee keer zo hard als een individuele gans op z'n eentje zou kunnen. Maar op de grond gedragen ze zich heel anders. Op de grond voeden ze zich niet in grote

groepen, maar gaan ze veel meer hun eigen gang. En als een gans ziek is tijdens de trek, dan dalen er altijd een stel mee. Ze voeden zich en wachten tot iedereen voldoende hersteld is. Ze weten op de een of andere manier dat ze elkaar nodig hebben. Ganzen zijn er beducht voor dat hun formatie uit elkaar valt, versplinterd raakt en tegen elkaar wordt opgezet of uitgespeeld. Eerder vinden ganzen dat elk vogel uit hun zwerm zich verantwoordelijk moet voelen voor een deel van de groepsopdracht. Hun "samen moeten we sterk staan" is niet gebaseerd op dat alle vogels hetzelfde zijn. Nee ieder heeft verschillende talenten en dat verschil is hun troef.



De vrijwilliger die door het kerkbestuur dit jaar uit de groep vrijwilligers is aangewezen, zou ik willen vergelijken met een gans. Niet omdat hij een blonde Wilders- of Trump- haardos heeft, want dan zou het een indicatie voor onvoorstelbare domheid zijn. De vrijwilliger van dit jaar brengt daarentegen allerlei oorspronkelijke hersenspinsels op gang over allerlei onderwerpen. Breed-breed. Altijd origineel en in een niet te stoppen ideeënstroom en dat al jarenlang tot op vandaag. Altijd actief voor de vlucht ganzen die de naam van Titus Brandsma koos. In allerlei rollen. Was in den beginne lid van het kerkbestuur toen het allemaal nog zo'n beetje parochie moest worden. Kerkend in een boerderij, sporthal of industriehal. Hij stampte samen met anderen scholen voor basisonderwijs uit de grond. Was betrokken bij acties en vooral ook inspraak. Want ganzen snateren zelfs tijdens de vlucht.

Het zal daarom niemand verbazen dat hij ook in de politiek actief was. Lid van Katholieke Raad voor Oecumene en ook het Joods- Nederlands Genootschap. Stond aan de wieg van landschapsbeheer. Hij trok zelfs naar redelijk onherbergzame oorden als Azerbeidzjan om ze daar een beetje wegwijz te maken in het houden van vee en "en passant" de politiek. Maar daarom is hij nog niet te beroerd om een grote mate van dienstbaarheid te betrachten als gastheer met het zetten van koffie en het gastvrij onthalen van bezoekers. Altijd wel met een begeleidend praatje. Want ganzen snateren zonder ophouden door.

Eigenschappen van buffels zijn niet zijn ding. Het klakkeloos zomaar volgen van welke leider dan ook, is hem vreemd. Dat kan hij niet opbrengen. Onderzoek alles en behoudt het goede is zijn motto.

Dat kleurde ook de functies die hij had bij Organon. En wellicht tegen beter weten in probeerde hij overal buffels ook te leren vliegen. En die pogingen vallen voor buffels niet mee. Die hebben dat niet in zich. Niettemin bleef de vrijwilliger van het jaar 2025 dat proberen als parochiebestuurder, schoolbestuurder, wijkbewoner, medegelovige en politiek geëngageerde, medemens uit te nodigen en ruimte zoeken voor méér creativiteit, met iedereen van gedachten wisselend en zonder ophouden communicerend: zijn levensbeschouwingen ventileren en verwondering wekken voor het mooie leven. Hij heeft de competenties om ruimte te helpen maken in de hoofden en harten van mensen: waar dan ook en wie dan ook. Ruimte voor het maken van verbindingen. Het is een gouden vent. Alle kans dat hij die onze gemeenschap het licht liet zien, meemaakt dat we als parochie het licht uit moeten doen.

Dan blijft dat hij grote en jarenlange verdiensten heeft opgebouwd met bijdragen aan onze parochie, de wijk, de stad. Maar hij mag er dan niet in zijn geslaagd om buffels te leren vliegen: hij geeft niet op. Zelf is hij een gans geweest en gebleven die wisselend de kop nam in discussies en gedachtewisselingen. Hij is een van de groten geweest in onze kring en dan hebben we het over Johan Juurlink. Vrijwilliger van het jaar 2025.

Henk Peters, namens het parochiebestuur.



### HET LICHT VAN PASEN.

*De steen is weg, het graf is leeg,  
de Heer is opgestaan!  
Hij overwon de dood en pijn,  
een nieuw begin breekt aan.  
De duisternis maakt plaats voor licht,  
de nacht wordt vol van hoop.  
Zijn liefde straalt, oneindig groot,  
Zijn trouw is onze doop.  
Laat Pasen in ons hart bestaan,  
vervuld van dank en kracht.  
De opstanding van onze Heer,  
brengt vreugde, dag en nacht.  
Halleluja, Jezus leeft!*

## PASTORAAT: ELKAAR WILLEN KENNEN EN GEKEND ZIJN.



Je hoort mensen wel eens verzuchten als ze in de media kennis nemen van zaken die gruwelijk mis gaan door wangedrag van nog heel jonge mensen: ouders krijgen kinderen maar het is een hele klus ze op te voeden. En inderdaad is er een groep ouders die van opvoeden alleen 'het voeden' heeft onthouden. Daarmee houdt het in veel gevallen wel op.

Maar opvoeden heeft vooral te maken met het ontwikkelen van (zelf)vertrouwen bij hun oogappeltjes. Zelfvertrouwen vooral in relatie met andere mensen. Weten hoe zich te verhouden met verdriet en pijn van een ander, maar ook met hun vreugde en geluk. Hun grenzen ook. Daar oog en gevoel voor leren krijgen en ontdekken het zelf in toenemende mate ook te kunnen zonder dat het je wordt voorgezegd of opgedragen. We zouden er in het ergste geval zelfs oorlogen mee weten te voorkomen.



Afgelopen zaterdag waren we met een flinke groep parochianen bij elkaar om ons te buigen over de vraag of wij – leken – onszelf ertoe in staat achten om te zien naar anderen zonder dat ons dat wordt opgedragen. Dat het onderdeel is geworden van ons omgaan met elkaar. Vaak wordt nog gedacht dat je daarvoor moet hebben doorgeleerd als priester of pastoraal werk(st)er.

Maar ondertussen zijn het diezelfde leken die met hart en ziel in de weer zijn met mantelzorg of Zonnebloem; voedselbank of wereldwinkel en

oppas-ouder zonder daar ophef over te maken. En het gaat allemaal door zonder dat iemand zich ermee bemoeit. Het valt ook niet meer op.

Als elke parochiaan het zelfvertrouwen zou hebben ontwikkeld dat hij ook een goeie amateur-pastoor of pastoraal-werk(st)er zou kunnen zijn, dan zou er veel minder eenzaamheid zijn en zouden minder mensen het gevoel hebben over het hoofd te zijn gezien. Minder mensen aan de grond zitten.

We zijn op weg naar Pasen. Pasen is een ander woord voor opstanding. Voor oprabbelen als je terneergeslagen bent. Voor op de been houden/blijven als je te zwaar belast dreigt te worden. In opstand komen tegen onrecht en discriminatie. Pasen is tot de ontdekking komen dat ook jij over mogelijkheden beschikt waarvan je nooit hebt beseft dat je ze in je had: nl mensen op de been helpen en houden door je zusters en broeders herder(pastor) te zijn. Zelfs over de grenzen van de dood heen.

Het vertrouwen ontwikkelen bij jezelf en je kinderen dat je door naar elkaar om te zien wonderen en zelfs het ongelooflijke kunt laten gebeuren. En laten we eerlijk zijn daar zouden we zoveel voorbeelden uit de praktijk van alledag van kunnen geven, dat de media ermee verstopt zouden raken. Want bij alle ellende voltrekt zich ook het Paasgebeuren om ons heen. Elke dag en elk uur. Aan ons is zo'n toekomst, kome wat komt!

Henk Peters, namens het parochiebestuur.

## COLLECTES:

28 jan. t/m 25 maart 2025 € 2130,95

