



PAROCHIEBLAD

Titus Brandsmaparochie Oss

PASTORAAL WOORD.

DE VEERTIGDAGSE VASTEN VAN 22 FEBRUARI TOT 8 APRIL 2023.

In 1989 schreven de bisschoppen aan de gelovigen in Nederland:

Wij bepalen dat Aswoensdag en Goede vrijdag dagen van verplichte vasten en onthouding in spijs en drank zijn en dat verder het bepalen van de wijze van de beoefening van boete en onthouding aan het eigen geweten en initiatief van de gelovigen wordt overgelaten. Aan de plicht tot vasten in de veertigdagentijd en tot onthouding op de vrijdagen kan worden voldaan, door zich in eten en drinken, in **roken** of in andere genoegens duidelijk te beperken. Het geldt, dat hiermee wordt uitgespaard, kan bestemd worden voor de naasten die **honger** lijden of anderszins gebrek lijden. Het is voorts passend, dat men zich in de veertigdagentijd meer dan anders wijdt aan werken van christelijke **naasteliefde** en met meer toelag het **Woord van God** leest.

Het is grappig dat men in 1989 nog over roken spreekt. Nu zou 'alcohol en drugs' beter passen. De woorden boete en onthouding gebruiken we ook niet meer zo gauw. 'Ergens van afzien en minderen' liggen meer in het gehoor.

Belangrijker lijkt me dat er gesproken wordt over eigen geweten en eigen initiatief. Gelovigen zijn niet meer de 'kinderen van de kerk'. Ze zijn volwassen mensen die mee mogen praten en van wie wat verwacht wordt. Dit komt heel bijzonder tot uiting in het Synodaal Proces dat paus Franciscus gestart is en waarin iedere gelovige kan meespreken en gehoord wordt.

Vanaf de negentiger jaren heeft de Vastenactie vele goede doelen gekend ten bate van allerlei projecten in ons land of in landen van de Derde Wereld. Niet alleen kerkelijke projecten worden gesteund, ook veel sociale projecten. 'Opkomen voor recht en gerechtigheid' werd en is een belangrijke drijfveer. De oudtestamentische profeten schonken ons ideeën daarvoor zoals Jesaja 58, 6-7.

*Is dit niet het vasten dat ik verkies:
misdadige ketenen losmaken,
de banden van het juk ontbinden,
de verdrukten bevrijden,
en ieder juk breken?*

*Is het niet: je brood delen met de hongerige,
onderdak bieden aan armen zonder huis,
iemand kleden die naakt rondloopt,
je bekommeren om je medemensen?*

Onze parochie heeft al veel projecten gesteund in landen in Afrika en in Peru. Onze blik richt zich niet alleen op Oss zoals met de Voedselbank, maar ook

op noden voor kinderen en jongeren in andere landen. Vanuit Oss kijken we wereldwijd. Daar mogen we met elkaar blij en dankbaar voor zijn.

Toch moeten we erop bedacht zijn dat de Veertigdagen tijd niet alleen bedoeld is als actietijd voor een goed doel. De bisschoppen wijzen erop dat wij ons meer kunnen toeleggen op het Woord van God. Deze tijd is ook de opgang naar het kernfeest van ons geloof: Pasen. Het helpen opstaan uit nood tot een gelukkiger mens heeft natuurlijk ook een Paaskarakter. Maar ook onze eigen geestelijke groei naar de nieuwe Paasmens die in ons leeft is belangrijk. Als gedoopte mensen dragen wij de kiem van eeuwig leven in ons.

Die kiem vraagt om verzorging, om te kunnen groeien, om ons gereed te maken voor de ontmoeting met God. In de ontmoeting met God bestaat het geluk dat echt is en eeuwig duurt. Natuurlijk kunnen we God ontmoeten in het dagelijkse leven. In goede mensen om ons. Door onze naasteliefde. Voor een ander zo goed als God zijn. Het klinkt mooi, maar het vraagt wel om voortdurende oefening. Het inzien van en het ingaan op de nood van anderen vraagt veel van een mens. Een geestelijke ontmoeting met God in ons innerlijk maakt ons daarvoor sterk. Door beschouwing in daadkracht toenemen.

Je hebt daar inspiratie voor nodig die je groeien doet. Die wordt geboden in de zondage Eucharistieviering. Je hebt geestelijke kracht nodig. Die kun je vinden in het regelmatige gebed. Daarin kun je je zelf oefenen. Je hebt steun nodig. Die kun je vinden in bijeenkomsten Rond het Evangelie waarin we de zondag voorbereiden. Je bent daarbij welkom. In deze verzorging van ons geestelijk leven kunnen we toelevan naar Pasen. De Verrezen Christus reikt ons de hand, vernieuwt ons leven, maakt ons meer open voor een ontmoeting met God, vervult ons met zijn liefde. Door een goede geestelijke voorbereiding op Pasen worden we een mens die de wereld waarin we leven, beter aan kan.

Pastor Tom Buitendijk.



COLOFON

Titus Brandsmaparochie
Oplage ± 350 exemplaren
Verschijnt ca. 6 maal per jaar.

Redactie:

Riky de Jong rikydjong@home.nl
Frank van Breukelen
p. T. Buitendijk
Wies van Ekeren
Kees von Harenberg
Margrit Ricken

Redactieadres:

Oude Molenstraat 8
5342 GC Oss



0412 - 622164

Pastoraal team:

Pastor T. Buitendijk, *O'Cam*.
Kees von Harenberg, *Pastoraal en diaconaal*
coördinator.

Vertrouwens persoon:

Marieke Verheggen
vertrouwenspersoon@tb-parochie.nl

Bereikbaarheid pastores:

Tijdens kantooruren, 0412 – 622 164
Openingstijden parochie-kantoor:
Ma. t/m vrij. 09.00-12.00 uur
Buiten kantooruren in noodgevallen:
 06 – 34719106

Taxidienst:

Wilt u van de taxidienst gebruik maken? Bel dan op
vrijdagmorgen tussen 9-12 uur.



0412 – 622164.

Adres St. Jozefkerk:

Oude Molenstraat 8
5342 GC Oss



0412 – 622164



algemeen@tb-parochie.nl



<https://tbposs.nl>

(daar vindt u informatie)



@TitusBrandsmaPa



www.tbposs.nl/live

Bank:

IBAN NL56 RABO 0140.4057.71
t.n.v. Titus Brandsmaparochie te Oss

Drukkerwerk:

Drukkerij Putters

Verspreiding op verzoek:

- *thuis in de bus
- *per e-mail
- *ophalen in kerk of verzorgingshuis

Inleverdatum kopij:

Woensdag 01 maart 2023.

Verschijningsdatum volgende nummer:

Dinsdag 28 maart 2023.

VAN DE REDACTIE



RELATIVITIJD.

Nog maar twee weken geleden stond ik oliebollen te bakken, een traditie die ik nog steeds in ere houd. En tegen de tijd dat u dit leest, zit de eerste maand van 2023 er al weer op. De tijd snelt onweerstaanbaar voort. Einstein bewees dat de tijd steeds langzamer gaat naarmate wij sneller bewegen. Welnu de steenklomp waarop wij leven vliegt met 2,16 miljoen kilometer per uur door het uitspannel. Daar zouden wij toch iets van moeten merken, lijkt me. Nou, ik in ieder geval niet.

Ja toen ik nog een klein jochie was, leken de dagen eindeloos, zeker sommige schooldagen. De vakanties daarentegen duurden altijd te kort. Nu ik ouder ben, beweeg ik langzamer en jawel hoor: De tijd lijkt steeds sneller te gaan. Einstein had toch gelijk. Voor je het weet is jouw tijd voorbij.

Ik weet niet of u goede voornemens heeft gemaakt, maar als ik zondags eens rondkijk in de kerk vraag ik me af of het niet verstandiger is om goede nu-nemens te maken. Voor sommige dingen is er geen beter moment als het nu.

Dus wensen wij u toe dat u de komende 334 dagen (dat klinkt langer dan 11 maanden) veel momenten in het nu mag doorbrengen, vooral al die waarop het leven genieten is. Veel momenten om te genieten van elkaar, van uw (klein)kinderen, van vrienden. Maar ook van toevallige ontmoetingen, van de glimlach van een vreemde. En voor als ik straks weer oliebollen sta te bakken, hoop ik dat 2023 voor u een jaar was dat waard was geleefd en beleefd te hebben.



.....AANGESTIPT

ALLE BELANGRIJKE DATA OP EEN RIJ. VERDER IN HET BLAD MEER OVER ENKELE AANKONDIGINGEN. U MOET ER REKENING MEEHOUDEN, DAT DE REDACTIE TEKSTEN AAN KAN PASSEN.

NIEUWE WEBSITE.

In de afgelopen maanden is er hard gewerkt om onze website opnieuw op te bouwen. Volgens ons is dit meer dan geslaagd. Natuurlijk zal de site in de komende tijd groeien. Maar nu vindt u er al informatie over onze parochie, een agenda en kunt u de vieringen live zien of terugkijken. Ook is er een mooie tijdlijn te vinden van hoe onze parochie zich heeft ontwikkeld.

Neem eens een kijkje: tbposs.nl

THUIS DE VIERINGEN VOLGEN.

Alle vieringen vanuit onze Sint Jozefkerk kunnen online worden gestreamd.



www.tbposs.nl/live

BIJBEL LEESGROEP.

Elke donderdag van 10.00 - 11.30 uur komen we bij elkaar om samen het evangelie van de komende zondag te lezen.

VACATURES.

Als parochie zijn we gezegend met een groot aantal vrijwilligers. Ook wij ontkomen er echter niet aan dat hier en daar versterking gebruikt kan worden.

Momenteel zijn we op zoek naar de versterking van verschillende groepen. Zo zoeken we:

- ✚ Presentatiemakers voor de vieringen, bedienaren van de presentatie en camera in de vieringen.
- ✚ Mensen die met onze gezinnen op weg willen in de voorbereidingen op de Eerste communie en het Vormsel, en willen nadenken over de invulling van ons familiepastoraat.
- ✚ Zangers in een van de koren.
- ✚ Koffieschenkers.
- ✚ Mensen die iets administratiefs willen betekenen.

Mocht u interesse hebben, neemt u dan contact op. We kunnen uw hulp gebruiken!

In het bijzonder vragen we deze keer aandacht voor de volgende vacature:

- ✚ Gastvrouwen en gastheren.

We willen een gastvrije parochie zijn, en iedereen hartelijk ontvangen. Als gastvrouw of gastheer ben je op de receptie het eerste aanspreekpunt voor veel mensen. Voor een vraag, of gewoon voor een gesprekje met een kopje koffie.

Elke ochtend van 09:00 tot 12:00 uur is onze receptie geopend, en bemand door gastvrouwen en -heren. We zijn op zoek naar versterking van dit team.

Voor meer informatie: loop een keer binnen, of neem contact op via de receptie met Thea Wagemakers op maandagochtend.

OECUMENISCH PROGRAMMA.

PKN Oss, Paaskerk Wethouder Van Eschstraat 165 te Oss		
		St. Jozefkerk: Oude Molenstraat 8 5342 GC Oss
Paaskerk	elke donderdagochtend HOI	09:30
Jozefkerk	elke zondagmiddag HOI	14:00
08 febr.	Boekbespreking Paaskerk	19.30
15 febr.	Boekbespreking Jozefkerk	19.30
26 febr.	Vesper met maaltijd RKV Jozefkerk	16.00
1 maart	Meditatieve wandeling Hooge Wijnst opgeven via predikant@pknoss.nl	10.00 - 11.30
11 maart	NL-DOET opgeven via oeumenischprogramma@outlook.com	10.00 - 16.00
30 maart	Gespreksmaaltijd Paaskerk opgeven via oeumenischprogramma@outlook.com	17.00
05 april	Meditatieve wandeling Kasteel Oijen opgeven via predikant@pknoss.nl	10.00 - 11.30

GROTE SCHOONMAAK.



Er is weer grote schoonmaak in de kerk en pastorie. Onder leiding van José de Bekker gaan we aan de slag op:

- ✚ Dinsdag 14 maart van 10.30 - 12.00 uur.
- ✚ Dinsdag 21 maart van 10.30 - 12.00 uur.

Wie heeft er zin om mee te helpen?

Iedereen is welkom.

100 JAAR KARMEL PASTORAAT.

In het historisch overzicht dat gemaakt wordt ter gelegenheid van 100 jaar Karmel pastoraat in Oss dit jaar komen veel wetenswaardigheden te staan. Ook is de feestcommissie druk in de weer met de fototentoonstelling. Het belooft een bijzonder jaar te worden met op:

- ✚ 15 april een symposium,
- ✚ 07 mei een speciale Da's Passie,
- ✚ 04 juni een feestelijke viering.



OP 7 MEI TRIO COR SWANENBERG, RINY BOEIJEN EN HENK JANSSEN IN DA'S PASSIE.

Onze parochie viert dit jaar 100 jaar Karmel pastoraat in Oss. Da's Passie is heel blij dat dit schrijverstrio in dat kader bij ons komt optreden.

DE VASTENACTIE: ELK KIND EEN KANS IN KAMEROEN.



De Casey Troy Foundation is een kleine stichting die kansen wil voor gehandicapte kinderen in Kameroen. Onze parochie is gevraagd voor het ondersteunen van het Malaria project.



ACTIE KERKBALANS & GEZINSBIJDAGEN.

De landelijke actie kerkbalans start in januari. Onze Titus Brandsmaparochie sluit hier in FEBRUARI bij aan. We vertrouwen erop dat u ook dan ruimhartig meedoet.

LITURGISCHE VIERINGEN ST. JOZEFKERK

* Actuele berichtgevingen ontvangt u via de Titustijdingen en de website www.tbposs.nl.

Zo.	12 febr.	10.00 u	6 ^e zondag door het jaar
Za.	18 febr.	11.11 u	Carnavalsmis
Zo.	19 febr.	10.00 u	7 ^e zondag door het jaar
Woe.	22 febr.	19.00 u	Aswoensdag
Zo.	26 febr.	10.00 u	1 ^e zondag veertigdagentijd
Zo.	05 mrt.	10.00 u	2 ^e zondag veertigdagentijd
Zo.	12 mrt.	10.00 u	3 ^e zondag veertigdagentijd
Zo.	19 mrt.	10.00 u	4 ^e zondag veertigdagentijd
Zo.	26 mrt.	10.00 u	5 ^e zondag veertigdagentijd
Zo.	02 april	10.00 u	Palmzondag

LIEF EN LEED

WE HEBBEN AFSCHIED MOETEN NEMEN VAN:

06-11-2022	Grada Snoeks – van der Heijden	99 jaar
03-12-2022	Fien Sweep - Vermeeren	95 jaar
31-12-2022	Til Kuijpers - van Iersel	88 jaar
04-01-2023	Nellie van Gaal – van Nuland	85 jaar
19-01-2023	Jan van Herwijnen	87 jaar
20-01-2023	Jo Arts	77 jaar
20-01-2023	Trees van Bon – van Schaijk	91 jaar



Merel,

*Het zal vier uur in de middag geweest zijn.
Ik ging de lege kerk binnen
en wist niet wat ik hoorde.
In de hoge devote stilte van het oude godshuis
zong een merel.*

*Waar hij precies zat in de hoge gewelven
kon ik niet zien,
maar wat hij zong viel onuitsprekelijk mooi,
woord voor woord in de serene ruimte.*

*Eigenlijk was ik onmiddellijk met stomheid geslagen.
Ik hield m'n adem in en luisterde met alles waarmee
ik maar luisteren kon.
Niet eerder heb ik in een kerkgebouw een stem zó
duidelijk iets over God horen zeggen.*

*Dit gezang had het pure van het hemelse.
Dit kleine gezang had het allesomvattende,
het waarachtige van de waarheid.
De echo van de schepping galmde onder de
eeuwenoude bogen.*

*Toen ben ik gaan zitten. Stil en ontroerd.
Hoe kunnen klanken zo diepzinnig zijn?
Zo vervuld van liefde, zo veelzeggend?*

*Hoe schamel zijn dan onze woorden die wij zo
berekend afwegen.
Hoe leeg is wat zingen en zeggen over God.*

Toon Hermans.

ADVENTSACTIE 2022: MARGREET CARPAIJ IN GHANA DE LUMEN MUNDI SCHOOL.

De Adventsactie voor Margreet Carpij heeft een mooi resultaat opgeleverd waarmee Margreet goed geholpen is bij haar project: Een school voor lichamelijk en geestelijke beperkte kinderen in Ghana. De school is begonnen en de kinderen gaan er met plezier heen. Naast de school ontstaan er ook andere projecten zoals voorlichting aan ouders en training van leerkrachten. Ook meer materieel: het aanleggen van een weg, een hek bouwen rond het terrein en zorgen voor materialen. Margreet en haar medewerkers pakken de zaken daadkrachtig aan.



Een goede indruk van haar werk kunt u krijgen als u op internet zoekt naar "Lumen mundi". Het goede resultaat van deze Adventsactie is mede te danken aan Sjaak van Dorst die op 18 december met een diaprojectatie een goed overzicht gaf. Het totaal bedrag dat via de deurcollectes is € 2800,-. We hebben het samen gedaan en Margreet zal ons hier heel dankbaar voor zijn.

DE VASTENACTIE: ELK KIND EEN KANS IN KAMEROEN.



De Casey Troy Foundation is een kleine stichting die kansen wil voor gehandicapte kinderen in Kameroen: Hun slogan luidt dan ook: 'Elk kind een kans in Kameroen.'

De stichting is genoemd naar Casey, nu 19 jaar en in Nederland geboren en zoon van de voorzitter van de Casey Troy Foundation Sally Ebot. (foto) Zij kwam in 2004 als vluchteling in Nederland terecht. Haar tweelingzonen zijn hier geboren. Casey heeft t.g.v. een open rug o.a. een hoge

dwarslaesie en zit in een rolstoel. Als hij in Kameroen was geboren was hij overleden. Zijn tweeling broer Shawn is kerngezond.



Uit dankbaarheid voor de hulp die Sally ontving voor Casey besloot zij in 2009 kinderen met een lichamelijke beperking in Kameroen hulp te gaan bieden. Daarin werd zij aangemoedigd en geholpen door Nederlandse vrienden. Er werden twee stichtingen opgericht: de Casey Troy Foundation die in Nederland zorgt voor de financiële ondersteuning van de Casey Association Kameroen.

Op dit moment wordt er zorg, revalidatie en onderwijs geboden aan vijftien jongeren die in Casey's Home wonen in het dorp Ilkiwindi. In de regio wordt aan nog eens vijftig kinderen met beperkingen thuiszorg geboden. Casey's Home wil voor dagelijkse leven zelfvoorzienend zijn door eigen werkzaamheden waarmee iets te verdienen valt, zeepfabricage, groenten verbouw en sieraden maken.

Op bezoek in Ilkiwindi ontdekten Sally en haar Nederlands team dat er gebrek was aan verloskundige zorg, basis gezondheidszorg, voorkoming van onnodige ziekten en handicaps, goede watervoorziening en bestrijding van malaria. Ook hiervoor worden nu projecten opgezet met steun uit Nederland.

In 2019 is het malariaproject gestart: een 3 jarig project waarbij zwangere vrouwen en kinderen tot 5 jaar een geïmpregneerde muskietennet ontvangen met voorlichting over gebruik. Maar ook krijgt deze groep bij toch ontstaan van malaria een malariabehandeling. Ontzettend belangrijk, omdat zeker veel jonge kinderen anders overlijden aan malaria.

Onze parochie is gevraagd het Malaria project te ondersteunen. De gezondheidszorg in Ilkiwindi is nauwelijks toegankelijk voor de bevolking. Niet alleen is er amper zorg, de zorg die er is, is maar voor een enkeling betaalbaar. Dit project kan ook de komende jaren gefinancierd worden door aanvullende hulp vanuit de Vastenactie die gevoerd wordt vanuit onze Titus Brandsmaparochie. Op Aswoensdag 22 februari zal de eerste collecte zijn. Zie voor meer informatie op internet: Casey troy foundation.

Pastor Tom Buitendijk.



100 JAAR KARMEEL PASTORAAT.

Wist u dat...

- ✚ de paters in 1926 het initiatief namen om het Willibrordusputje te restaureren?
- ✚ de kelders van het klooster van de karmelieten in 1944 een schuilplaats boden voor een deel van de Osse bevolking tot de bevrijding van Nederland in mei 1945?
- ✚ in 1951 het bedrijfspastoraat van start ging; en later met de komst van buitenlandse arbeiders ook het vreemdelingenpastoraat?
- ✚ Br. Bernard van Balveren en Riet de Wolff in 1983 startten met de Wereldwinkel in de hal van de woning van Riet?

Deze en nog veel meer wetenswaardigheden komen te staan in het historisch overzicht dat gemaakt wordt ter gelegenheid van 100 jaar Karmel pastoraat in Oss dit jaar.

Ook is de feestcommissie druk in de weer met de fototentoonstelling. We kwamen onder meer deze mooie foto tegen van het patronaatsgebouw, een soort wijkgebouw van de kerk. Het stond op de plaats van onze huidige St. Jozefkerk.



Het belooft een bijzonder jaar te worden met op:

- ✚ **15 april een symposium,**
- ✚ **07 mei een speciale Da's Passie,**
- ✚ **04 juni een feestelijke viering.**

Namens de feestcommissie,
Hélène Verbunt.

OEUCUMENISCH PROGRAMMA: BOEKBESPREKING 8 en 15 FEBRUARI.

Boekbespreking: Gesprek over de theologie van Samuel Wells. De tijd vraagt voortdurend van ons om opnieuw na te denken over nieuwe vormen van kerkzijn. Hoe kunnen we in onze eigen omgeving present zijn, missionair en diaconaal. We gaan gedeelten uit het werk van Samuel Wells lezen, m.n. uit zijn boek A Future That's Bigger Than The Past (De toekomst die groter is dan het verleden) en bespreken die samen.



OP 7 MEI TRIO COR SWANENBERG, RINY BOEIJEN EN HENK JANSSEN IN DA'S PASSIE.

Onze parochie viert dit jaar 100 jaar Karmel pastoraat in Oss. Da's Passie is heel blij dat onderstaand schrijverstrio in dat kader bij ons komt optreden. Ruim anderhalf jaar geleden verscheen van het schrijverstrio Cor Swanenberg, Riny Boeijen en Henk Janssen een kleurrijk boekje vol humoristische verhalen en gedichten in dialect met als titel **Èn gij geleuft dè.**

Deze drie musketiers van de Oost Brabantse dialecten nemen in vlot geschreven proza en poëzie op milde en geestige wijze de katholieke kerk, haar rituelen, haar heiligen en haar 'uitbaters' op de korrel. Ze doen dat ieder in hun persoonlijke stijl, maar altijd met een knipoog en een kwinkslag. Tijdens hun optreden in de Sint-Jozefkerk op zondag 7 mei 2023 dragen zij in een programma met dezelfde titel onder meer werk voor uit dit fraai uitgegeven boekje en brengen ze in dezelfde sfeer andere, onderhoudende vertelsels. Ze worden tijdens het optreden bijgestaan door accordeonist Henk Verhagen en bassist Emile Böinck.

De vertellers komen alle drie uit de naaste omgeving. Cor Swanenberg uit Kruisstraat / Rosmalen, Riny Boeijen uit Berghem en Henk Janssen uit Heesch. In hun werk bedienen zij zich van de lokale dialecten en dat zal derhalve Ossenaren voor wat de verstaanbaarheid betreft geen problemen geven. Het programma wordt verder op humoristische wijze aan elkaar gepraat door Cor Swanenberg, die hiermee zonder twijfel tussen de bedrijven door voor een gulle lach zorgt. 'Brabanders,' zei filosoof Cornelis Verhoeven ooit, 'zijn ongeneeslijk katholiek.' Met dat uitgangspunt in het achterhoofd staat het vast dat de Brabantse bezoekers van deze vertelmiddag in de Sint-Jozefkerk zullen smullen van dit bord vol roomse blijheid.

Namens de werkgroep Da's Passie,
Jan v.d. Veerdonk.

ACTIE KERKBALANS & GEZINSBIJDAGEN.



Als leden een vereniging niet helpen in stand te houden, is die geen lang leven beschoren. Ook onze parochie is een vereniging van mensen die naar elkaar willen omzien, heel de mens en alle mensen, door ons bestaan te delen. Dus door er te zijn als om je hulp geroepen wordt.

Op de eerste plaats roepen wij elkaar op om **vrijwilliger te zijn** door tijd en talenten in te zetten voor kerk en samenleving. Binnen de kerk zijn er altijd wel taken te vinden die bij je talenten passen en dat is ook het geval in alle soorten vrijwilligerswerk. Ieder lid van onze

geloofsgemeenschap zou zich voor een taak(je) moeten aanbieden bv als mantelzorger, vrijwilliger voedselbank of de buurtbus enz.

Maar het is ook **een gezamenlijke zorg om financieel gezond te blijven**. Naast van collectes en de opbrengst van de gezinsbijdragen, hebben we ook opbrengsten uit belegd vermogen. Bij elkaar kunnen we de exploitatie net rond krijgen. Maar elk overlijden is ook een parochielid minder die bijdraagt aan het parochiewerk. Eigenlijk kunnen we de steun van niemand missen.

Giften aan de parochie zijn voor een deel **afrekbaar van je belastingangiften**. En als je schriftelijk vastlegt in een brief aan het kerkbestuur dat je vijf jaar lang jaarlijks een bepaald bedrag schenkt, is dat hele bedrag aftrekbaar van belasting. Dat zouden méér mensen moeten doen want je kunt op die laatste manier dubbel zoveel geven terwijl het jezelf niet meer kost dan je al gewoon was te geven.

Zie ook de parochiesite: TBPOSS.NL

**ANBI-status DB0233 FISCAALNUMMER (RSIN) 2713986
BANK IBAN NL 56 RABO 0140.4057.71**

**De landelijke actie kerkbalans start in januari.
Onze Titus Brandsmaparochie sluit hier in FEBRUARI
bij aan. We vertrouwen erop dat u ook dan
ruimhartig meedoet.**

Henk Peters waarnemend penningmeester.

OOG VOOR VOEDSEL, HART VOOR MENSEN.



BESTE MENSEN VAN DE PAROCHIE TITUS BRANDSMA,

Allereerst nog alle beste wensen voor 2023. Nu wij in januari terugkijken op het afgelopen jaar zijn ons een paar zaken opgevallen. We hebben te maken gehad met een grote toename van het aantal huishoudens dat een beroep doet op de Voedselbank. Dat vergt voor onze vrijwilligersorganisatie een grote uitdaging. Die wij slechts met de hulp van vele anderen het hoofd kunnen bieden.

De Parochie Titus Brandsma is voor ons een geweldige steun. Veelvuldig komen parochianen ons producten brengen die in de kerk zijn ingezameld. Dat geeft een welkome aanvulling op de voedselpakketten die wij wekelijks samenstellen voor onze klanten. Op dit moment bedienen we wekelijks bijna 250 huishoudens, wat neerkomt op zo'n 750 personen die afhankelijk zijn van de voedselhulp. Van de personen die hulp krijgen zijn er bijna 300 onder de 18 jaar. Dat zijn kinderen die opgroeien in een gezin, waar de ouders problemen hebben om rond te komen.

Wij willen u allen danken voor de reguliere steun aan de Voedselbank voor Oss en Omgeving. U helpt ons niet alleen met voedsel, maar ook nog met geldelijke giften. Daarmee kunnen wij onze logistieke kosten deels betalen.

Met jullie steun kunnen we de huishoudens weer een stukje waardigheid teruggeven en vertrouwen in de maatschappij. Want zoals een voormalige klant van de Voedselbank het eens verwoordde: 'Als je weer elke dag een gezonde maaltijd op tafel kunt zetten, geeft het een gevoel dat je erbij hoort'. Deze klant schreef ons ook: 'Het was een zeer moeilijke stap om een beroep te moeten doen op de Voedselbank, maar ik ben blij dat ik het toch heb aangedurfd. Zo kan ik weer eens normaal functioneren en hoef ik niet meer elke dag te prakkiseren wat ik 's avonds voor mijn kinderen op tafel kan zetten'.

Wij rekenen als Voedselbank erop dat jullie ons ook in het nieuwe jaar weer willen steunen en hopen dat om met de woorden van de heilige Titus te eindigen: 'Als het goede maar gebeurt.'

Met vriendelijke groet,
Henk Snijders, bestuurslid en vicevoorzitter.

30 MAART 17.00 UUR GESPREKSMALTIJD IN DE PAASKERK.

Afgelopen jaar hielden we twee keer een gespreksmaaltijd. Waarom deze naam? Met een aantal mensen gingen we letterlijk aan tafel en ontmoetten we elkaar. We hopen zo tot een dieper gesprek te komen. Er waren deelnemers van de Paaskerk en de Jozefkerk.

De eerste bijeenkomst had als thema heilig. Wat is heilig, wat betekent het voor ons, voor jezelf? Er was een mooie uitwisseling, al was het een moeilijk thema. Maar doordat je met elkaar je kijk en gevoel kunt delen komt het een stukje dichterbij, waardoor je een andere kijk krijgt op dit woord en haar betekenis.

De tweede bijeenkomst had als thema hoop. Dit paste goed, het was in de adventstijd. Een tijd van uitzien naar In deze tijd is er veel verdriet om ons heen door oorlogen, criminaliteit, vernedering, discriminatie enz. Het kost soms moeite om toch de goede dingen te kunnen blijven zien, ze zijn er echt wel. Er waren vragen: waar richt je je hoop op, waar komt je hoop vandaan? Met een groep van 15 deelnemers was het een waardevolle bijeenkomst.

Na de discussie maken we met elkaar gebruik van een eenvoudige maaltijd en kan er nog altijd even doorgepraat worden, de moeite waard. Komende tijd staan er weer van deze maaltijden gepland. U bent van harte welkom om mee te doen.

Jos Kuijk Wagemakers.
opgeven via ocumenischprogramma@outlook.com

LICHPUNTJES.



De oorlog tussen de FARC - een linkse guerrillabeweging in Zuid Amerika - en het leger van Columbia heeft liefst 45 jaar geduurd. Regelmatig zijn er wel

tussentijdse akkoorden geweest, maar die liepen weer stuk op onderling wantrouwen. Daarbij kwam dat de linkse idealen steeds meer veranderden in een ordinair streven naar meer eigen comfort dat bereikbaar werd door handel in drugs. Gemakkelijk verdiend en het leverde bakken geld op. En wie het ook probeerde en wat men ook probeerde, de muur van het eigen gelijk was niet te slechten. Het oerwoud waarin men zich schuil hield ondoordringbaar. En het geweld bleef maar duren.

Totdat een reclamebureau het voorstel deed om in dat ondoordringbare oerwoud kerstverlichting aan te brengen op een aantal plaatsen. Kerstverlichting die heimwee zou moeten oproepen naar andere, betere tijden. Vrede op aarde. Niet meer dan onnozele kerstverlichting. Tegelijkertijd schreven de moeders van de jongens die zich bij het bevrijdingsleger van de FARC hadden aangesloten brieven aan hun zoontjes waarin ze vertelden dat ze zo'n leuke mannekes waren in hun kinderjaren. Dat ze altijd zo veel van ze hadden gehouden. Geen verwijten. Maar verhaaltjes van weet je nog van toen en wie je toen was.

Het werd een communicatie bombardement van ontwapenende boodschappen. Eerder flarden van herinneringen aan zachte krachten die harten raakten. En dat werkte. Stukje bij beetje stapten groepjes opstandelingen over naar een wereld van zachte krachten die ze jaren geleden al achter zich hadden gelaten. De kracht van zachtheid. Kennelijk is er met een klontje suiker méér te bereiken dan met een emmer azijn.

Als je dat verhaal van de FARC afzet tegen hoe er in de Nederlandse Rimboe wordt gereageerd als iets niet bevalt, dan gaat het hier ook 45 jaar duren voordat het vertrouwen in elkaar zover hersteld is, dat er weer valt samen te werken. Als je de geschiedenis bekijkt maakt elke generatie haar eigen fouten en inschattingen. Mijn generatie heeft zich ernstig verkeken op wat liberalisme en individualisme aan onzalige gevolgen teweeg brengt voor de zwaksten onder ons. Het adagium mag dan zijn: iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen geluk en is vrij in dat streven alles uit de kast te halen. Maar de een heeft méér gelijke kansen dan een ander. De vrijheid van de vos is de dood van de kippen.

Het wordt de hoogste tijd dat ook wij de lichtpuntjes gaan zoeken. Mensen uit onze kring die zich in mantelzorg uitsloven voor anderen; schuldhulpmaatje zijn; zieken bezoeken; mensen helpen hun schuld te saneren en leren met geld om te gaan; vrijwilligers in de weer voor parochietaken;

taalles geven aan nieuwkomers; de wereldwinkel bemensen of projecten adopteren of opzetten in de Derde Wereld; de voedselbank ondersteunen of voor duurzaamheid in de weer zijn. Je hoeft er niet eens naar te speuren: je loopt gewoon tegen hartverwarmende initiatieven op.

Niet in de laatste plaats bij de generaties na ons - onze kinderen en kleinkinderen -, die de deur van de kerk bepaald niet plat lopen, maar er op verrassende manieren wel zijn voor anderen. Ons goede voorbeeld krijgt bij hen navolging, maar op een andere manier. Zij groeien van ons vertrouwen in hen en we mogen hen niet de adem ontnemen met onze somberte of zwaarmoedigheid.

Er is alle reden om uit onze schuilplaatsen te komen en vertrouwen te hebben in de toekomst. We moeten ophouden met ach en wee te roepen als we de krant openslaan of naar de TV kijken, maar aandacht geven aan de vele lichtpuntjes die overal te zien zijn. Want het moet niet komen van grootse dingen in de sfeer van "onze daden benne groot", maar in de gewone alledaagse dingen van het leven proberen zo goed als God te zijn voor elkaar. Bij die kleine Kerstlichtjes kun je de krant niet lezen, maar ze roepen een sfeer van vertrouwen op dat we het met elkaar zien zitten..



Er is alle reden om vandaag met elkaar het glas te heffen en elkaar geluk te wensen met elkaar, onze kinderen en kleinkinderen. En een goed voornemen voor het nieuwe jaar zou kunnen zijn om elkaar elke dag op twee lichtpuntjes te wijzen, want op één been kun je niet staan. Gelukkig Nieuwjaar namens uw kerkbestuur.

Henk Peters, kerkbestuur.

FEBRUARI.

*De maand van ik mis je meer,
kon ik nog maar een keer.
De maand van een lach en een traan.
De maand van je bent veel te ver bij mij vandaan.
De maand van familie en gezelligheid.
De maand van verdriet en eenzaamheid.
De maand van het licht verdrieff de duisternis.
De maand die in het teken staat van liefde en gemis.*

Hans Donkers.

COLLECTES:

09 dec. 2022 t/m 24 jan. 2023 € 2309,05

