



PAROCHIEBLAD

Titus Brandsmaparochie Oss

PASTORAAL WOORD.

UIT HET GRAF STAPPEN.



Uit recent onderzoek is gebleken dat na de coronacrisis 8 procent van de Nederlandse katholieken zal stoppen met naar de kerk gaan. Al jaren holt het kerkbezoek achteruit, en deze cijfers staan helaas in de lijn van verwachtingen.

In de afgelopen dertig jaar is er weinig overgebleven van dat oude, Rijke Roomse leven. Hier en daar zijn er nog plekken te vinden die doen terugdenken aan de processies, de uitpuilende kerken en de overvloed van eucharistievieringen bij elke denkbare gelegenheid. Het zijn plekken waar de katholieke traditie bijna is verworpen tot een cultureel erfgoed. Daar is niets mis mee, maar we moeten daarmee niet de werkelijkheid onder de mat schuiven: de kerk staat al lang niet meer in het middelpunt van de maatschappij, van het leven van alledag. Ons geloof is door de maatschappij achterhaald verklaard. Het Rijke Roomse leven voorbij, klaar, over en uit.

De kerk van nu doet ons steeds meer denken aan de lijdende en stervende Christus die we leren kennen in de Goede week. De Christus die wordt bespot, weggezet en aan het kruis genageld. De Christus die is gestorven en in een graf gelegd. Met een grote dikke steen afgesloten om niet meer naar om te kijken. Elk jaar weer worden we in deze week op de feiten gedrukt, en meer en meer wordt die steen ook onze werkelijkheid.

Dan horen we echter over twee vrouwen. Vroeg in de morgen, het was nog donker. Ze komen aan bij het graf om het dode lichaam van Jezus te verzorgen. Ze hebben geurende kruiden bij zich en willen koesteren, dat wat er was: de Jezus die ze zo

goed hebben gekend. Levend onder hen aanwezig. De man die met zijn leerlingen optrok en het middelpunt was van hun bestaan. Hij is er niet meer, hij is dood.

Bij het graf aangekomen schrikken ze: de steen is weggerold en het graf is leeg. Er klinkt een stem: "Wat zoek je de Levende onder de doden..?"

Horen wij die stem ook? Vandaag? Als we de zoveelste poging doen om onze kerken weer vol te krijgen? Als we ons weer eens blindstaren op hoe mooi dat het vroeger was? Horen wij dan een stem die ons zegt: Waarom zoek je naar leven in het graf?

Natuurlijk, er moeten plekken zijn waar het verhaal van Zijn leven wordt gevierd. Er moeten plekken zijn waar het verhaal van God die met ons op weg is wordt overdacht. Plekken waar rituelen iets van God in deze wereld zichtbaar stellen. En natuurlijk, een volle kerk is meer uitnodigend dan een halfvolle, maar de vraag is of we ons wel moeten focussen op het volkrijgen van de kerken, net als vroeger.

De man in het graf wijst ons naar buiten. Dáár is Hij te vinden. Niet hier in het lege graf. Hij is niet dood, Hij is opgestaan, en in ons midden aanwezig: Zoek Hem daar waar goed gedaan wordt. Herken Hem daar waar getroost wordt, waar een arm om een rouwende wordt gelegd. Hij is er waar gevierd wordt, waar gedanst wordt en gezongen. Het zijn kleine weerspiegelingen van een wereld die ons is toegezegd, het is een wereld waarin kerk-zijn daadwerkelijk gebeurt. Een nieuwe wereld, waarvan de knoppen al aan het ontluiken zijn. Als we ze maar durven zien.

Een zalig Pasen voor u allen.
Kees von Harenberg.



COLOFON

Titus Brandsmaparochie
Oplage ± 350 exemplaren
Verschijnt ca. zevenmaal per jaar.

Redactie:

Riky de Jong rikydjong@home.nl
Frank van Breukelen
p. T. Buitendijk
Wies van Ekeren
Kees von Harenberg
Margrit Ricken

Redactieadres:

Oude Molenstraat 8
5342 GC Oss



0412 - 622164

Pastoraal team:

Pastor T. Buitendijk, *O.Carm.*
Kees von Harenberg, *Pastoraal en diaconaal coördinator.*

Bereikbaarheid pastores:

Tijdens kantooruren, 0412 – 622 164
Openingstijden parochiekantoor:
Ma. t/m vrij. 09.00-12.00 uur
Buiten kantooruren in noodgevallen:



06 – 34719106

Taxidienst:

Wilt u van de taxidienst gebruik maken? Bel dan op vrijdagmorgen tussen 9-12 uur.



0412 – 622164.

Adres St. Jozefkerk:

Oude Molenstraat 8
5342 GC Oss



0412 – 622164



algemeen@tb-parochie.nl



<https://tbposs.nl>

(daar vindt u informatie)



@TitusBrandsmaPa



www.tbposs.nl/live

Bank:

IBAN NL56 RABO 0140.4057.71
t.n.v. Titus Brandsmaparochie te Oss

Drukwerk: Drukkerij Putters

Verspreiding op verzoek:

- *thuis in de bus
- *per e-mail
- *ophalen in kerk of verzorgingshuis

Inleverdatum kopij:

Woensdag 14 april 2021.

Verschijningsdatum volgende nummer:

Dinsdag 18 mei 2021.

VAN DE REDACTIE



Het zijn toch vreemde tijden. De ene zondag scharrel je je schaatsen op en haalt ze uit het vet, zeven dagen later springen enkele dapperen in de wetering. Het was wel een heel korte winter, weerkundig dan.

Als in de lente de staldeuren voor het eerst weer opengaan, buitelen kalveren en koeien over elkaar heen in een felle sprint naar vers weidegras. Zeven dagen na de vorst was het of, na een lange winter, de staldeuren van B.V. Nederland weer opengingen. Met kolder in de kop werden parken en natuurgebieden bestormd. Eindelijk lenteweer. Nederland trok er massaal op uit. Misschien niet verstandig, maar wel begrijpelijk. Van al dat binnenzitten verkrampt je.

We snakken naar lucht, naar bewegingsvrijheid. Op die zondag kwam je weer burens tegen die je al weken niet meer had gezien. Oudjes zetten de eerste onwennige stappen in het felle zonnetje. Maar wandelen verleer je niet, net zomin als schaatsen.

Over enkele weken viert wij het feest van de bevrijding. De veertigdagentijd is een periode van groeiende hoop, uitkijken naar het moment waarop de eens gegeven belofte wordt ingelost. Nog even wachten.

Zo zal ook het moment komen waarop we weer een groot stuk van ons dagelijkse leven terugkrijgen. De dag waarop in de kerk weer meer dan 30 aanwezigen zijn en we na afloop samen koffie kunnen drinken. Ik hoop met heel mijn hart dat we nooit meer zullen vergeten hoezeer we onze familie, vrienden en kennissen gemist hebben. Dat ik er altijd bij stil zal staan hoe kostbaar en onvervangbaar jij bent, en jij, en jij en jij.



.....AANGESTIPT

ALLE BELANGRIJKE DATA OP EEN RIJ. VERDER IN HET BLAD MEER OVER ENKELE AANKONDIGINGEN.

HOUD U ER REKENING MEE, DAT BIJ ALLE ACTIVITEITEN CORONAMAATREGELINGEN VOOR VERANDERINGEN KUNNEN ZORGEN.

KIJK OP DE WEBSITE OF LEES DE TIJDINGEN VOOR DE EVENTUELE VERANDERINGEN.



CORONA REGELS.

ALGEMEEN:

- ✚ Bij hoesten of klachten thuisblijven.
- ✚ Probeer de anderhalve meter te respecteren.
- ✚ Voor de zaterdag en zondag graag opgeven bij de receptie **tel. 0412 – 622164**.

VOOR DE EUCHARISTIEVIERING:

- ✚ Aanmelden in de hal bij gastvrouw of -heer.
- ✚ Bij binnenkomst mondkapje dragen en handen reinigen met gel.
- ✚ Plaats nemen op een stoel met een kussentje. Echtparen kunnen naast elkaar zitten.
- ✚ Kussens **NIET** verleggen.

TIJDENS DE EUCHARISTIEVIERING:

- ✚ Zingen nog niet toegestaan.
- ✚ Als u zit mag het mondkapje af.
- ✚ Ter communie gaan per blok en afstand houden.
- ✚ Bij het weggaan mondkapje op doen.
- ✚ Collecte in een enveloppe doen.

THUIS DE VIERINGEN VOLGEN:

De vieringen op zondag 10.00 uur vanuit onze Sint Jozefkerk kunnen online worden gestreamd.



www.tbposs.nl/live

Of als bovenstaande link niet werkt op de volgende: <https://kerkdienstgemist.nl/streams/1521553/embed>

NIEUWE WEBSITE.

Sinds deze maand is er een nieuwe website in de lucht. Het is een website die een stuk eenvoudiger en overzichtelijker is. De informatie die u zoekt zal sneller te vinden zijn.

De site staat nog wat in de kinderschoenen, en er zal nog wat aan gesleuteld worden, maar de basis is goed.

Neem er gerust eens een kijkje: www.tbposs.nl.

Zoals onze vicevoorzitter zegt: er ontploft echt geen kernbom als je op een verkeerd knopje drukt.

KLEDINGINZAMELING.



Zaterdag 17 april vindt er een kledinginzameling

t.b.v. Mensen in Nood plaats.

Kleding kan worden ingeleverd in gesloten zakken tussen 10.00 en 12.00 uur.

OPROEP OM TE SCHRIJVEN.



De laatste 2 parochiebladen en ook nu weer hebben jongeren een stukje geschreven over een actueel onderwerp. Wij stellen dat, als redactie, zeer op prijs.

Ouders en grootouders, vraag uw kind of kleinkind dat ook te doen. Graag uiterlijk 14 april inleveren op het mailadres van Riky de Jong.



rikydjong@home.nl

ONZE PAROCHIE IN DE CLOUD.



Onze computersystemen zijn in de afgelopen periode geüpdatet. Dit was nodig, de systemen die we hadden werden onvoldoende ondersteund.

We zitten nu zoals dat heet "in de cloud". Het moet ons uiteindelijk allemaal voordelen geven, en als het goed is merkt u weinig van de veranderingen.

De tijdingen zullen nog gewoon in uw mailbox verschijnen en het secretariaat is te bereiken via de gebruikelijke wegen.

Wel kan het incidenteel gebeuren dat u een bestand niet kunt openen als wij u dit mailen.

We willen u vragen of u in dat geval contact met ons wilt opnemen. Dan kunnen we inventariseren waar het probleem zit.

MEDEDELINGEN OVER DE EERSTE COMMUNIE EN HET VORMSEL.



VORMSEL OP 16 MEI.

Elf jongeren willen graag gevormd worden en samen met hun ouders het voorbereidingstraject ingaan.

In zes bijeenkomsten en een uitstapje met een boeiend religieus-, cultureel thema, zullen zij zich voorbereiden op het sacrament van het Vormsel. Diegenen die zich hebben aangemeld zullen zo snel mogelijk de data ontvangen van de voorbereidings-bijeenkomsten.

DE EERSTE COMMUNIEVIERING OP 6 JUNI.

Alle kinderen in onze parochie van rond de acht jaar hebben een uitnodiging gekregen.

De kinderen die zich voor de Eerste Communie hebben aangemeld zullen op 28 maart worden gepresenteerd aan de parochie.

LITURGISCHE VIERINGEN ST. JOZEFKERK

Voor de zaterdag en zondagen van tevoren aanmelden op werkdagen van 9.00 – 12.00 uur tel 0412 – 622164.

- ✚ Op het moment dat dit parochieblad naar de drukker moet, is het nog niet duidelijk welke maatregelen er gelden voor de vieringen in de komende periode. Vooralsnog gaan we uit van de volgende vieringen.
- ✚ **Houdt u de berichtgevingen via de Tifustijdingen en de website (www.tbposs.nl) goed in de gaten voor het actuele rooster.**

Za.	27 maart	17.00 u	Zo.	28 maart	10.00 u	Palmzondag
Ma.	29 maart	19.00 u	Boeteviering			
Do.	01 april	19.00 u	Witte Donderdag			
Vrij.	02 april	15.00 u	Vrij.	02 april	19.00 u	Goede Vrijdag
Za.	03 april	21.00 u	Paaswake			
Zo.	04 april	10.00 u	Paaszondag			
Zo.	05 april	10.00 u	Tweede Paasdag			
Za.	10 april	17.00 u	Zo.	11 april	10.00 u	2 ^e zondag van Pasen
Za.	17 april	17.00 u	Zo.	18 april	10.00 u	3 ^e zondag van Pasen
Za.	24 april	17.00 u	Zo.	25 april	10.00 u	4 ^e zondag van Pasen
Za.	01 mei	17.00 u	Zo.	02 mei	10.00 u	5 ^e zondag van Pasen
Za.	08 mei	17.00 u	Zo.	09 mei	10.00 u	6 ^e zondag van Pasen
Do.	13 mei	10.00 u	Hemelvaart van de Heer			
Za.	15 mei	17.00 u	7 ^e zondag van Pasen			
Zo.	16 mei	10.00 u	Vormselviering			
Za.	22 mei	19.00 u	Zo.	23 mei	10.00 u	Pinksteren
Ma.	24 mei	10.00 u	H. Maria, Moeder van de Kerk			

VESPERVIERINGEN OP VRIJDAGMIDDAG IN DE MARIAKAPEL.

Elke vrijdag is er van 16.00 u tot 16.30 u een vesperdienst in de Mariakapel of in de kerk.

Er wordt gezamenlijk een psalm gelezen; een van de aanwezigen leest het evangelie van de komende zondag en daarna is er ruimte om in stilte een tekst te lezen. Vervolgens kan iedereen een gebed uitspreken en we sluiten af met het "Onze Vader". Na afloop is er thee of koffie in de Karmelzaal.

De dienst staat o.l.v. een lid van Karmelkring Oss. U allen bent van harte welkom. U hoeft zich niet tevoren op te geven.

LIEF EN LEED

We hebben afscheid moeten nemen van:

14-01-2021	Jeanny de Vos	89 jaar
25-01-2021	Benno Verbruggen	82 jaar
31-01-2021	Marianne van Hasselt - Hurkmans	71 jaar
05-03-2021	Colina van der Heijden	58 jaar



Poëzie is een daad
Poëzie is een daad
van bevestiging. Ik bevestig
dat ik leef, dat ik niet alleen leef

Poëzie is een toekomst, denken
aan de volgende week, aan een ander land,
aan jou als je oud bent.

Poëzie is mijn adem, beweegt
mijn voeten, aarzelend soms,
over de aarde die daarom vraagt.

Elk woord dat wordt geschreven
is een aanslag op de ouderdom.
Tenslotte wint de dood, jazerker,

maar de dood is slechts de stilte in de zaal
nadat het laatste woord geklonken heeft.
De dood is een ontroering.

Remco Campert.

EEN CREATIEF EN GEZEGEND PAASFEEST.



Het is de tweede keer dat we in coronatijd het Paasfeest vieren. Ondanks de schoonheid van de natuur, de groei en bloei van lentebloemen, het opnieuw uitlopen van bomen en struiken, kunnen wij dit feestelijk overleven van de winterse dood niet zo vrolijk vieren als anders. We kunnen niet samen komen voor feest en samen eten. Er mag maar één iemand op bezoek komen. Het leven is voor velen saai en doods geworden. En dat is verdrietig en jammer.

Toch kunnen we dit doodse alleen-zijn van anderen overwinnen door elkaar niet alleen te laten. We kunnen elkaar tekens van leven geven. Laten weten: "Ik ben ervoor jou". Een kaartje, een belletje, een kleinigheid als geschenk. Dit soort dingen - vooral de onverwachte - kunnen wonderen doen. Dat vraagt wellicht wat creativiteit. Maar creativiteit is juist het kenmerk van Pasen. Het is Gods scheppingskracht die het saai en dodelijke overwint. Hij schenkt het dodelijke nieuw leven. Jezus de Verrezenen is de nieuwe schepping van de aan het kruis gedode Jezus. Als wij mensen uit hun somberheid kunnen doen opstaan dan delen wij een beetje in die scheppingskracht. Het vraagt om creativiteit in woord en gebaar. Als we elkaar verrassen en een lach op iemands gezicht toveren, dan is ook dit jaar Pasen geslaagd. Wij wensen u een creatief en zegenrijk Paasfeest toe.

Kees von Harenberg en Tom Buitendijk.

DE GOEDE WEEK EN PASEN.

U bent van harte welkom deze vieringen in de kerk mee te beleven. We houden vast aan de maatregelen. Wanneer u niet naar de kerk kunt, dan kunt de vieringen online volgen.



www.tbposs.nl/live

28 MAART: PALMZONDAG 10.00 UUR.



Buxusstruiken blijven altijd groen. Daarom gebruiken wij ze als palmtakjes. Groene palmtakken zijn tekens van overwinning. Het dodelijke heeft geen macht. Het

levendige blijft winnen. Met palmtakken begroeten wij het kruis van Christus. Wij lopen komende week met Hem de lijdensweg, maar nu al getuigen wij van Pasen. Leven is sterker dan de dood.

We nemen een palmtakje mee voor iemand die thuis zit.

29 MAART: BOETEVIERING OM 19.00 UUR.



Vroeger was de tijd vlak voor Pasen ook tijd voor de grote schoonmaak. Het hele huis werd ondersteboven gehaald. Winterkleden werden weggehangen en zomerklaren uit de kast gehaald. Ons innerlijk huishouden kan wellicht ook een bezem gebruiken. Om recht te zetten wat scheef is gegroeid, om op te poetsen wat vergeten was, om weg te gooien als iets nergens meer toe dient. Pasen vier je met een welberekend hart.

Met gewijd water maken we een kruis over onszelf als teken van reiniging.

1 APRIL: WITTE DONDERDAG 19.00 UUR.



Het brood in Jezus' handen is gebroken en uitgedeeld brood. Gebroken voor ons en uitgedeeld aan ons. Dit brood geeft kracht om in zijn geest en gezindheid te leven. Niet meer leven voor onszelf, maar leven ten dienste van elkaar. Waar liefde is en vriendschap, daar is God.

Als teken daarvan houden wij de collecte in natura voor de voedselbank.

2 APRIL: GOEDE VRIJDAG 15.00 UUR.

Wat is waarheid? Vraagt Pilatus aan Jezus. Waarheid is dat we niet over het leven van anderen mogen beschikken. Waarheid is dat wij ons eigen leven niet bezitten, maar geschonken krijgen. Waarheid is dat wij in leven en sterven God toe behoren. De waarheid is dat we allen eens de geest moeten geven in het vertrouwen dat God ons zal vernieuwen.

Voor de verering van het kruis kunt u bloemen mee nemen.



DAN ZAL IK LEVEN.

*Het zal in alle vroegte zijn als toen.
De steen is weggerold.
Ik ben uit de grond opgestaan.
Mijn ogen kunnen het licht verdagen.
Ik loop en struikel niet.
Ik spreek en versta mij zelf.
Mensen komen mij tegemoet –
wij zijn in bekenden veranderd.*

*Het zal in alle vroegte zijn als toen.
De ochtendmist trekt op.
Ik dacht een dorre vlakke te zien.
Volle schoven zie ik, lange halmen,
aren waarin de korrel zwelt.
Bomen omranden het bouwland.
Heuvels golven de verte in,
bergopwaarts, en worden wolken.*

*Daarachter kristal geworden verblindend
de zee die haar doden teruggaf.
Wij overnachten in elkaars schaduw.
Wij worden wakker van het eerste licht.
Alsof iemand ons bij naam en toenaam heeft
geroepen.
Dan zal ik leven.*

Huub Oosterhuis.

2 APRIL: GOEDE VRIJDAG 19.00 UUR.

In deze meditatieve viering gedenken we in liederen, gebeden en teksten het lijden van Jezus. We gedenken in Hem alle lijdende mensen waar ter wereld ook. Het lijden van deze tijd zal een weg zijn naar nieuw leven. Het einde van het lijden is niet de stilte van de dood, maar de verwonderde verzuchting van nieuw leven.

We ontsteken lichtjes op het kruis om het donker te verdrijven.

3 APRIL: PAASWAKE 21.00 UUR.

(Als er een avondklok is om 19.00 u.)



In het donker wordt er vuur ontstoken waarmee de nieuwe Paaskaars ontstoken wordt. Een vonk van leven gloeit op in het duister van de dood; Christus het licht!

We horen het verhaal van ondergaan en boven komen van het volk Israël.

We horen van begraven worden en weer opstaan.

We horen van de verwarring van de vrouwen bij het lege graf.

In en rond de Verrezen Heer vormen wij het nieuwe Volk Gods, zijn wij Lichaam van Christus in de wereld, getuigen wij van liefde en vrede.

We ontsteken onze paaskaarsjes aan het vuur van de Ene kaars die Christus is.

4 APRIL: PAASZONDAG 10.00 UUR.

Wij komen samen rond de Verrezen Christus om ook ons eigen leven te vernieuwen. Bij het doopsel is zijn levenskracht in ons ontkiemd. Door ons leven als christen moet Hij in ons aan het licht komen. Zijn leven van goedheid, dienstbaarheid en mensenliefde zal in ons leven gestalte krijgen. Zo worden wij helemaal mensen van Pasen. Dit wensen wij elkaar op creatieve wijze toe.

In de hal of op het kerkplein wensen we elkaar op de nodige afstand een zalig Paasfeest toe.

Pastor Tom Buitendijk.



4 MEI.

*Twee minuten stilte in een grote leegte.
De schroefjes die het geheugen bijeen
houden even aangedraaid.*

*Namens de doden spreken de overlevenden.
Verhalen die ontroeren, die kerven in de ziel.
Onvoltooid verleden, lamento.
Het drukt waar het al pijn doet*

*Oorlogsjaren drijven weg in de tijd.
Telkens trekken we ze terug.
De inspanning brengt ons menselijkheid.*

Dré van Ekeren.



4 EN 5 MEI.

Op 4 mei staan we stil. We staan stil bij hen die slachtoffer zijn geworden van onderdrukking. We staan stil bij mensen die slachtoffer zijn geworden van oorlogsgeweld. We herdenken hen die zijn omgekomen in de vele oorlogen. We staan stil bij hen die in de tweede wereldoorlog hebben gevochten voor vrijheid en dit niet hebben overleefd.

Vrijheid is een heel kostbaar iets. Vrij zijn om te mogen zeggen wat je denkt en voelt. Vrij zijn om te mogen zijn wie je bent. Dat is onbetaalbaar. Zolang we in vrijheid leven staan we daar niet altijd zo bij stil. Maar nu we in deze tijd weer in onze vrijheid worden beperkt, de vrijheid om te gaan en staan waar en wanneer we willen, wordt ons weer duidelijk wat die vrijheid ons waard is.

Laten we herdenken, laten we vieren. En laten we die vrijheid koesteren. Ook dit jaar. Juist dit jaar.

Kees von Harenberg.

KERK DOE JE SAMEN.



Helaas kunnen we ten gevolge van het coronavirus niet meer fysiek aanwezig zijn op zondag. Gelukkig hebben we de vieringen wel via streaming op internet kunnen volgen. Gedurende vele maanden hebben we helaas ook de inkomsten gemist van uw wekelijkse bijdrage middels de collecte in de kerk, terwijl de kosten natuurlijk gewoon doorgaan en betaald moeten worden.

Voor de mensen die nog niet naar de St. Jozefkerk komen en mogelijk wel de internet kerkdiensten volgen, vragen we of ze hun wekelijkse kerkbijdrage willen overmaken t.n.v. de Titus Brandsmaparochie op bankrekening **NL22 RABO 0140 4058 01, onder vermelding van uw naam, adres + wekelijkse collecte.**

Wij danken u nogmaals heel hartelijk voor uw bijdragen.

Pastor Tom Buitendijk.



13 MEI 2021 HEMELVAART VAN DE HEER.



De viering van iemands afscheid is meestal een droevig gebeuren. Van lieve mensen zeggen we: "Ze gaan rechtstreeks naar de hemel toe". Onze droefheid wordt gekleurd door dankbaarheid. Maar het gemis is en blijft toch iets pijnlijks. Kunnen we een afscheidsviering wel een feest noemen? Het is modern om bij een uitvaart te zeggen: "Wij vieren het leven van". De drank was lekker en de hapjes smaakten goed. De herinneringen waren leuk. De smaak van de dood komt later, juist als je alleen bent en er niemand in de buurt is om je te troosten.

Op Hemelvaartsdag nemen de leerlingen afscheid van Jezus. Jezus is onder hen aanwezig als de Verrezen Heer. Hij is aanwezig in de leegte van het graf dat herinneringen aan hem oproept. Hij is aanwezig in de woorden die Hij sprak en in de daden die Hij deed. Hij is aanwezig in het voornaamste gebod: de liefde tot God, de naaste en jezelf. Hij is aanwezig wanneer Hij zich laat zien in verschijningen. Eerstens aan Maria van Magdala, later aan de apostelen, tenslotte aan Paulus. Hij is iedere keer aanwezig als de Afwezige. In het gemis wordt Hij voelbaar en tastbaar.

Op Hemelvaartsdag gedenken wij dat het afscheid uit onze leefwereld voorgoed is. Tegelijkertijd ontvangen we de belofte van Zijn blijvende aanwezigheid wanneer wij de woorden spreken, de daden verrichten, de tekenen stellen die Hij ons heeft voorgedaan. Maar het is een belofte op afstand, het is een wenkend perspectief, het is het toeleven naar Hem die ons steeds meer tegemoet komt. Je kunt het zien als het bekende spelletje dat ouders doen met kinderen die leren lopen. De vader of moeder gaat op afstand staan, strekt de armen uit en roept: "wie komt er in mijn huisje". Zolang het kind naar de ouder blijft kijken kan hij wankelend en met kleine pasjes op vader of moeder toelopen. Die helpen door het kind een stukje tegemoet te gaan. Door afstand te bewaren elkaar naderbij komen.

Op Hemelvaartsdag worden de leerlingen er door een engel opgewezen niet naar de hemel te staren, maar om aan de gang te gaan. De verkondiging van het Rijk Gods ligt voortaan in hun handen. Door het heengaan van hun leraar en

meester worden zij zelfstandig gemaakt. Van afstand belooft de Heer hen nabij te zijn: alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Maar hoe kan hij ons komen helpen als wij als leerlingen niet eens zijn begonnen?

Met Pinksteren wordt de H. Geest over de leerlingen uitgestort. Vandaag op Hemelvaartsdag worden ze tot zelfstandige leerlingen verklaard. Het Rijk Gods dat met Jezus begonnen is, ligt nu in hun handen. Van afstand zal Jezus ons nabij zijn als wij zijn werk voortzetten. Alleen dan zullen we zijn aanwezigheid kunnen ervaren. Juist omdat Hij afwezig is en ons zijn werk heeft toevertrouwd.

Ik wens u een zinvolle hemevaartsdag toe.
Pastor Tom Buitendijk

HEMELVAART.

*Wat hebben zij gezien ? Er was
iets van u, een stem, een oogopslag,
een trillend licht in hun midden,
handen die andere wilden vinden,
een lichaam herinnering, doorzichtig
omringd binnen een landschap van
eindeloos vrede, iets van overkant,
nu nog hier, zwigend, maar straks
overal opengebrouwen naar vruchtbare
dalen geluk : waar zij stonden
zagen zij het al allerwegen vervuld, over
het golvende land rondom stroomde
koren, oogsten te zwaar om te dragen,
psalmen van dank, want het zou eigen
zijn, hij had het beloofd, hij reikte
zelf de vlammende schoven aan,
de druiventrossen, de gouden raten
en het nieuwe lied.*

*Maar hij week,
alles scheen plotseling onzeker, hij
was er wel, maar toch ook niet,
hij scheen van het toegezegde rijk
niet te willen weten, hij beloofde wel
iets van kracht, maar wanneer ? Zij
stonden met lege handen, harten met
nauwelijks nog vermoeden van toekomst
en voor ze konden vragen om zekerheid, was
hij verdwenen, ergens omhoog, achter
een raadselachtige wolk.*

*Maar uit het hulpeloos lege land rondom rezen
onverhoeds twee mannen op, gestalten
schitterwit, en klonken stemmen van
vaste belofte : hij komt terug zoals
hij is gegaan. En ook die mannen
verdwenen weer, maar nu had het
landschap een andere horizon, een
verdere verte, midden op de dag
iets van morgenlicht, en zwigend
in geluk daalden zij samen
van de berg, naar de mensenstad.*

Gabriël Smit (25 februari 1910 – 23 mei 1981)

UW KERKELIJKE UITVAART.



Ik kan me voorstellen dat u dit geen aangenaam onderwerp vindt. Toch is het goed om het er even over te hebben. Veel parochianen zijn in de leeftijd dat het levenseinde naderbij komt. We hebben het eeuwige leven niet op deze aarde. Het is ons beloofd in de hemel. Het kan zijn dat de kerkgemeenschap of de parochie voor uw kinderen en andere nabestaanden minder vertrouwd is dan voor u. Daarom is het van belang om **uw** wensen over een uitvaart tijdig te beschrijven, zodat zij daarvan kunnen weten. De nabestaanden willen immers de wensen van de overledenen graag respecteren. In overleg met u kan dit gedaan worden aan de hand van een folder, die ik graag met u wil bespreken.

Als u een kerkelijke uitvaart wilt, dan is een afscheidsdienst in de kerk waar u toebehoorde mogelijk. Dat kan een Eucharistieviering zijn of een Gebedsviering.

In beide vieringen kan de familie een bijdrage leveren. Ook is het mogelijk een Gebedsviering te houden in een crematorium of op een begraafplaats, zoals de natuurbegraafplaats in Schaijk. Hoe duidelijker u uw wensen aangeeft, des te eenvoudiger is het voor de nabestaanden om de nodige regelingen te treffen.

Met de kinderen of meeste direct betrokken nabestaanden zal dan de viering worden samengesteld.

Ik kan me voorstellen dat u dit geen aangenaam onderwerp vindt.

Pastor Tom Buitendijk.

SOCIAL DISTANCE.

Maria Magdalena, een mooie vrouw die verlangt naar de omhelzing van haar man. Wat wil een mens anders dan aanraken, voelen, ruiken.

En dan zegt Jezus: "Noll me tangere", raak me niet aan. Wat moet ze daarmee? Ze is een vrouw in al haar facetten, ook tegenstrijdige. Dat is wat haar zo mooi maakt.

Noll me tangere is een raadsel. Het is God en de mens, het is een man en een vrouw. Het is een krachtig beeld van de soms machteloze leegte tussen mensen.

Vrij naar Wieteke van Zeil.



Verwacht: Maria Magdalena. De tentoonstelling!

*Wanneer: 25 jun 2021 - 9 jan 2022
Waar: Museum Catharijneconvent*

Het is tijd voor Maria Magdalena! Ontmoet deze mysterieuze en inspirerende vrouw van uitersten. Al ruim 2000 jaar houdt ze de gemoederen bezig. Ze krijgt nu haar eigen tentoonstelling die ze verdient: een must see komende zomer!

INGEZONDEN STUK.

We kennen Kees sinds hij onze nieuwe dirigent bij Canticum Novum is. We ervaren hem als kundig muzikant en als gelovige die met zijn koor d.m.v. de zang bijdraagt aan de liturgische vieringen. Kees heeft ook laten zien in het parochieblad dat hij zeer lezenswaardige teksten kan schrijven. En hij is nu benoemd tot onze Pastoraal diaconaal coördinator.

Monseigneur: Hartelijk dank!

Kees en Titus Brandsmaparochie: PROFICIAT

Simon Tinnebroek.



GEWOON ER ZIJN.

*Ik werk in de zorg
ik zie een maatschappij met ik
ik moet weer naar buiten kunnen
ik vind dat de besmettingen meevallen
ik vind dat er verkeerd beleid is*

*Ik als zorgmedewerker denk aan zij en jij
jij bent waar ik voor werk
en wij zijn samen sterk
maar ik die er ben voor jij en zij
ben in de maatschappij gewoon wij
ik ben ook maar iemand
en doe wat hoort voor jij en zij
als er iets is met jij en zij, ben ik er voor allebei*

*Ik zie de last en snap de zorg
ik heb geklapt en zij moeten door
ik weet dat het nu zo is, aan zorg heb ik niks
hij die kiest voor jij en zij kiest voor zijn werk
hij die doorgaat en er staat is dan ook sterk
want jij hebt geen last van wat ik doe
ik doe mijn eigen ding en regels ken ik niet*

*Zo word ik nog deel van jij en zij
ik doe mijn werk ik zorg
ik kies voor mijn beroep niet voor een pandemie
ik geef niet op want we moeten door
en dan als ik iets wil van jij en zij
zijn zij er niet voor mij
want zij zijn ik en ik ben zij
en wij zijn een andere ik allebei
maar ik in zij denkt aan ik
en dit kost jij en ik
hierdoor komen jij en ik voor een heet vuur
en helaas is dat van lange duur
want ik zorg ervoor dat ik jij en zij het zwaar heeft*

*Ik en jij en zij zijn wij allebei
en toch zijn ik jij en zij er niet voor mij*

Karsten Talsma (17 jr)
MBO stagiaire Verpleeghuis in Coronatijd.



VASTENACTIE PROJECT 2021 TANDHEELKUNDE IN SIERRA LEONE.



Sierra Leone wordt wel het land met de mooiste stranden van Afrika genoemd. De Atlantische kust van Sierra Leone kent lange witte, ongerepte zandstranden. Langs de kust van Freetown liggen talloze hotels, eetgelegenheden en uitgaansgelegenheden. Ook zijn er tal van interessante historische trekpleisters zoals de oude Creoolse dorpen op het schiereiland (The Western Area), een slavenfort op Bunce Island, de Banana en Turtle eilanden, het Bintemani gebergte, mangrovebossen en de Charlotte Falls watervallen. Sierra Leone kent verder tal van wildreservaten. Het is toeristisch zeer in trek.

Toch behoort het land tot de armste en minst ontwikkelde landen van de wereld. De bevolkingsgroei - zo'n 8 miljoen inwoners - gaat sneller dan de ontwikkelingen. Daarnaast zijn er altijd onderlinge moeilijkheden. 78 % van de bevolking is moslim; 21% is christen. Voorouderverering komt in beide godsdiensten voor. Armoede, achterstand in onderwijs, analfabetisme remmen de ontwikkelingen in het land. Ook op gebied van de gezondheidszorg. Er zijn in heel het land 8 tandartsen. De mensen hebben daar ontzettend veel meer tandheelkundige kwalen dan wij hier.

Hans van Hest, onze medeparochiaan en oud tandarts is medewerker van een vrijwilligersorganisatie (Dental Health International Nederland = DHIN) heeft het land bezocht en gezien hoe de mensen eraan toe zijn. Jonge mensen sterven aan abscessen en ontstekingen doordat ze gaten in hun tanden en kiezen hebben.



Helaas houden de mensen van suiker en eten dat te veel.

Handen wassen voor het eten en tandenpoetsen zijn geen 'ingeburgerde gewoonten'.

Het aanleren daarvan wordt bemoeilijkt door de lokale genezers die kruidendranken voorschrijven. Meer dan 90% van de bevolking heeft 1 of meer gaten in tanden en kiezen. Navraag levert op dat praktisch alle mensen kiespijn hebben of hebben gehad.

DHIN geeft trainingen aan actieve jonge mensen die inzien dat er hulp nodig is en die in staat zijn de mensen, vooral kinderen, te motiveren. Zij worden dan tandheelkundige verzorgers waardoor zij in staat zijn om voorlichting te geven aan individuele patiënten en groepen, zoals "communities" en scholen. Tevens kunnen zij zien wat de patienten mankeren, tandsteen verwijderen en indien nodig trekken. Het Brush, Wash and Smile handboek van DHIN, samen met handspiegels, tandenborstels en poetsstokjes wordt gebruikt voor de voorlichting.

Wat hebt u ervoor over als u kiespijn hebt om zo spoedig mogelijk door een tandarts geholpen te worden? Wel 1000 euro, zei iemand spontaan. Wat hebt u er voor over als een meisje of een jongen in Sierra Leone tandheelkundige hulp krijgt? Wat is uw spontane antwoord?



De Vastenactie 2021 is bestemd voor DHIN, een fantastisch project waar onze parochiaan Hans van Hest een mee werkt. U kunt uw bijdrage storten op:

IBAN NL 56 RABO 0140.4057.71 o.v.v DHIN of vastenactie.

Pastor Tom Buitendijk.



HET VORMSEL – VERTROUWEN OP DE GEEST.



Op 19 februari zijn de 11 vormelingen van dit jaar begonnen aan de voorbereidingen op hun vormsel. In een heuse kick-offviering hebben ze stilgestaan bij wat dat nu eigenlijk is, je vormsel doen.

Ieder van de vormelingen is gedoopt. Ze hebben allemaal hun eerste communie gedaan. Ze waren op die momenten nog klein, en hun ouders hebben deze keuze voor hen gemaakt. Nu is het tijd om zelf te kiezen. Om te zeggen: " Ja, ik wil door op de gelovige weg die mijn ouders voor mij hebben ingezet. Ik wil staan in de traditie van de kerk. Ik wil deel uitmaken van een gemeenschap die samen zoekt naar het goede, naar God. "

Maar hoe doe je dat? Gelovige mensen zijn, zoekend naar wat goed is? Hoe weet je nu of iets van God komt? Het is niet makkelijk. Soms zullen ze echt wel momenten hebben dat ze twijfelen of voor moeilijke keuzes komen te staan. Op zulke momenten mogen ze leren vertrouwen op de Geest.



Het is de Geest die in het vormsel aanwezig is, speciaal op het moment dat de bisschop hun voorhoofd zal zalven.

Het is die Geest die hen en ook ons niet alleen zal laten: al ben je in de woestijn en moet je moeilijke beslissingen maken. Er is een stem die je zal helpen. Er is een stem die je kunt vertrouwen.

Op 16 mei zal Mgr. De Korte de vormelingen vormen in de zondagse eucharistieviering.

Kees van Harenberg en Tom Buitendijk.

POLDERBLINDHEID.



Nederland wordt vaak geprezen om het talent van polderen. Dat is een unieke manier van werken waarvoor nog geen woord bestond. Eigenlijk alleen in Nederland gepraktiseerd. Daarom polderen genoemd, want we zijn een land van polders: een ingepolderd land.

Met dat nieuwe woord polderen wordt bedoeld dat partijen met strijdige belangen net zo lang met elkaar in gesprek blijven tot ze een consensus hebben bereikt. Een afspraak die met water bij de wijn tot stand komt. Je komt min of meer in het midden uit en niemand krijgt helemaal zijn zin en iedereen dus wel een beetje. Zo komen in Nederland collectieve arbeidsovereenkomsten tot stand tussen werkgevers en vakbonden. Maar ook wetten en afspraken. Iedereen die ook maar een klein belangetje heeft wordt bij het maken van afspraken betrokken. Dat kost erg veel moeite en vooral tijd en uithoudingsvermogen, maar dan heb je ook een afspraak die gedragen wordt door alle partijen en daarvan is de mooie bijvangst dat we het in Nederland met protesten, stakingen en demonstraties vrij rustig houden. Maar aan de andere kant: het kost veel tijd en dat moet je er wel voor over willen/kunnen hebben.

Maar dan dringt corona ook de Nederlandse samenleving binnen. En iedereen meent dat hij daar zo zijn zegje over moet doen. Want we vinden er allemaal ook iets van. En laten we eerlijk zijn, het raakt ons ook allemaal in meerdere of mindere mate. En dan slaan we in Nederland onmiddellijk aan het polderen. Iedereen vindt er wat van. Maar ieders belang is niet met dezelfde oplossing

gediend. Het belang van ouders met kinderen is anders dan het belang van ouders waar de kinderen niet meer thuis wonen; of van ouderen niet hetzelfde als van jeugd; of van gepensioneerden anders dan van werkenden; of van werknemers in de zorg anders dan van mensen die werken in het onderwijs. En dat laten we allemaal ook horen. Luidruchtig horen. Steeds lawaaiiger en onbeschofter als we het gevoel krijgen niet gehoord te worden.....

En al dat gekakel wordt dagelijks ook nog eens uitgezonden in vijf dagelijkse praatprogramma's die allemaal dezelfde belangengroepen uitgebreid aan het woord laten. Ook bijna allemaal stuurlied aan de wal en daarom weten ze ook zo goed hoe het had moeten en hebben ze allemaal als enige de wijsheid in pacht en kakelen ze zich los van de werkelijkheid.

Schande dat er veel te weinig beschermingsmiddelen zijn, roept men. Maar niemand op de wereld heeft die pandemie zien aankomen en er is bijna niet aan te komen, omdat de hele wereld hetzelfde wil hebben. Er moet meer getest worden, maar die testen moeten nog ontwikkeld worden. Schande! Die testen moeten er gewoon zijn. Mondkapjes: hetzelfde liedje. Iedereen moet zo snel mogelijk worden gevaccineerd, maar we hebben nog geen vaccin. En later als het er wel is, is er veel te weinig beschikbaar voor iedereen. Schande. En we vloeken, tieren, klagen, schreeuwen om het hardst. Maar met polderen krijg je een pandemie het land niet uit. Je haalt wel de vaart uit het proces om oplossingen te vinden. Maar daar kun je dan weer alles van vinden: polderen.

En.... Je hoeft geen ziener te zijn om vast te stellen dat het wel erg veel tijd vergt dat polderen en mensen wegtrekt van het werk wat hoognodig gedaan moet worden nl. het bestrijden van de coronapandemie. Persoonlijk word ik ziek van dat zinloze gepolder, omdat het geen enkele oplossing dichterbij brengt en we maar niet tot het besef komen dat je in een tijd van crisis niet alle tijd hebt om het er eens over te hebben dat het zo erg is dat niet alles overal tegelijkertijd kan. En dat is nou precies polderblindheid: te ver weg kijken en over het hoofd zien wat er heel dichtbij gebeurt.....

Henk Peters.

COLLECTES:

10 januari 2021 t/m 28 februari 2021 € 1272,85

