



PAROCHIEBLAD

Titus Brandsmaparochie Oss

PASTORAAL WOORD.

Pinksteren: Feest van de Geest.



Wij zijn steeds minder gevoelig geworden voor de symbolische waarde van getallen. Wij zien een cijfer en dat cijfer moet corresponderen met een aantal of een hoeveelheid. Bij het getal vijftig zien we eerder een verkeersbord dat de toegestane snelheid aangeeft dan dat we denken aan het Pinksterfeest. In de oude kerk had men meer gevoel voor symbolen. In de kerk van vandaag moeten we op symboliek gewezen worden.

Pinksteren - of in het Grieks Pentecoste - betekent de vijftigste dag. De vijftigste dag van de Paastijd. De Paastijd duurt zeven maal zeven dagen plus de dag van de voltooiing: de vijftigste dag. Vijftig is een 'heilig' getal. Op die dag, zo viert de kerk het, komt de Geest die van God en van Jezus uitgaat, over ieder van ons en over heel de gemeenschap. Op die dag worden we aangestoken door het vuur van de Geest. We worden in beweging gezet om de boodschap van liefde uit te dragen. Beléven we tegenwoordig nog wat de kerk ons te vieren geeft?

Laten we reëel wezen. Met Pinksteren gaan we als gezin er een lang weekeind op uit. We gaan recreëren in een weekendhuisje of op de camping. En in de loop van de middag steken we de barbecue aan. En misschien voor de kinderen 's avonds nog een kampvuur. Kerkelijke viering en werkelijke beleving verschillen nogal van elkaar. Op een school vroeg ik ooit aan groep acht: Wat vieren we met Pinksteren. Een jongen die nooit wat zei, riep begeistert uit: "Begin van het campingseizoen".

Toch behoort Pinksteren tot de drie grote hoofdfeesten van de kerk. Met Kerstmis vieren we een gebeurtenis: Jezus 'geboorte. Met Pasen vieren we een gebeuren dat zich aan tijd en ruimte onttrekt: God doet Jezus opstaan uit de dood. Met Pinksteren vieren we dat het gebeuren van Pasen levendige en actuele werkelijkheid kan worden in de alledaagse werkelijkheid.

Pater Constant Dölle O'Carm wilde in 1965 als bouwpastoor van een nieuwe kerk in Dordrecht als naam kiezen: 'de verrijzende Christus'. Het bisdom Rotterdam maakte bezwaar. De kerk moest de Verrezen Christus heten. Pater Dölle wilde aangeven dat de verrijzenis een blijvend gebeuren is dat waargemaakt wordt in het leven van de parochie als gemeenschap. Jezus verrijst en blijft verrijzen in de wederwaardigheden van de gemeenschap. Hij staat op in het christelijk leven van de gemeenschap die als 'zout' en 'licht' is in de toen al onkerkelijk wordende randstad. Ook zout en licht zijn symbolen van de geest.

Vanuit het Pinksterverhaal zoals we dat lezen, is Pinksteren het verhaal van een stevige stormwind, van vurige tongen, van een eenheid van verschillende talen. Het is het verhaal van een plotseling ervaren aanwezigheid van God die angst, onzekerheid en doodsheid verdrijft. Die van de apostelen moedige getuigen maakt dat Jezus de Gekruisigde de Heer van de wereld is. De door Hem in gang gezette beweging van liefde en barmhartigheid zal via hun gemeenschap doorgaan. Storm en vuur - de kenmerken van Pinksteren - zijn voorbijgaande ervaringen van Gods aanwezigheid. Wij meten tegenwoordig de stormen op de schaal van Beaufort en van vuur op een temperatuurschaal. God komt er niet meer aan te pas in onze natuurkunde. Maar de hernieuwde aanvang van Jezus beweging van liefde, barmhartigheid en vergevingsgezindheid is actueler en nodiger dan ooit.

De apostelen hebben een innerlijke vernieuwing ervaren die zij niet aan zichzelf konden toeschrijven. De geest van Jezus die zó weinig effect scheen te hebben dat de apostelen als verdoofd door verdriet bij elkaar zaten, bleek toch ineens zeer besmettelijk te zijn. Ze staan op en getuigen: de Verrezen Heer is de Levende wanneer wij Zijn leven voortzetten. Ons leven wordt vervuld, tot voltooiing gebracht, wanneer wij de Geest van Jezus in woord en gebaar, in daad en in houding gestalte geven. Uit onszelf komen we er niet toe - met al onze goede wil niet - maar wèl wanneer wij ons laten begeesteren, wèl als wij Christus in ons laten opstaan.

Pinksteren is het feest van de Geest, de Geest van de Verrijzende Christus die in ons doorgaat liefde te schenken, barmhartigheid te bewijzen en vergevingsgezindheid te beoefenen. Graag wens ik mezelf en u de openheid voor die goede Geest van God toe. Een zalig Pinksterfeest.

Pastor Tom Buitendijk.

COLOFON

Titus Brandsmaparochie
Oplage ± 350 exemplaren
Verschijnt ca. zevenmaal per jaar.

Redactie:

Riky de Jong rikydjong@home.nl
Frank van Breukelen
p. T. Buitendijk
Wies van Ekeren
Kees von Harenberg
Margrit Ricken

Redactieadres:

Oude Molenstraat 8
5342 GC Oss



0412 - 622164

Pastoraal team:

Pastor T. Buitendijk, *O'Carm.*
Kees von Harenberg, *Pastoraal en diaconaal coördinator.*

Bereikbaarheid pastores:

Tijdens kantooruren, 0412 – 622 164
Openingstijden parochie-kantoor:
Ma. t/m vrij. 09.00-12.00 uur
Buiten kantooruren in noodgevallen:



06 – 34719106

Taxidienst:

Wilt u van de taxidienst gebruik maken? Bel dan op vrijdagmorgen tussen 9-12 uur.



0412 – 622164.

Adres St. Jozefkerk:

Oude Molenstraat 8
5342 GC Oss



0412 – 622164



algemeen@tb-parochie.nl



<https://tbposs.nl>

(daar vindt u informatie)



@TitusBrandsmaPa



www.tbposs.nl/live

Bank:

IBAN NL56 RABO 0140.4057.71
t.n.v. Titus Brandsmaparochie te Oss

Drukwerk: Drukkerij Putters

Verspreiding op verzoek:

- *thuis in de bus
- *per e-mail
- *ophalen in kerk of verzorgingshuis

Inleverdatum kopij:

Woensdag 23 juni 2021.

Verschijningsdatum volgende nummer:

Dinsdag 13 juli 2021.

VAN DE REDACTIE



Valse start.

Het startschot valt, meteen daarna een tweede schot. De schaatser op baan 2 vertrok een fractie van een seconde te vroeg. Opnieuw opstellen en dan wordt het spannend. Een tweede valse start betekent onherroepelijk diskwalificatie.

Het zonnetje schijnt lekker, moeder Natuur schiet uit de startblokken en trekt de sprint aan om meteen stil te vallen. Kou en zware sneeuwbuien. Nieuwe poging. Nu zijn het nachtvorst en hagel die de race onderbreken. Derde start, ze weet niet van opgeven. De race moet gelopen worden, de aarde moet bloeien.

Ontmoeting. Jij praat veel (vind ik) en ik luister te weinig (vind jij misschien). Ik hoor niet wat je zegt en zeker niet wat je niet zegt. Beiden zijn we teveel met onze eigen gedachten bezig. We hebben ons oordeel zo snel klaar. Misschien omdat je vrouw bent of man, een andere kleur hebt of een ander geloof. En met het oordeel stopt ook het contact. Jij kunt niet tot bloei komen en ik, ik verdor voortijdig.

Valse start. Wordt jij of ik nu gediskwalificeerd? En door wie dan? Of geven we elkaar en onszelf niet op en hebben we de moed opnieuw te beginnen? Niet een of twee keer, maar desnoods zeven maal zeventig keer.

Aangenaam, wie ben jij?



.....AANGESTIPT

ALLE BELANGRIJKE DATA OP EEN RIJ. VERDER IN HET BLAD MEER OVER ENKELE AANKONDIGINGEN.

HOUD U ER REKENING MEE, DAT BIJ ALLE ACTIVITEITEN CORONAMAATREGELINGEN VOOR VERANDERINGEN KUNNEN ZORGEN. KIJK OP DE WEBSITE OF LEES DE TIJDINGEN VOOR DE EVENTUELE VERANDERINGEN.

CORONA REGELS.



ALGEMEEN:

- ✚ Bij hoesten of klachten thuisblijven.
- ✚ Probeer de anderhalve meter te respecteren.
- ✚ Voor de zaterdag en zondag vooraf **aanmelden** bij de receptie **tel. 0412 - 622164**.

VOOR DE EUCHARISTIEVIERING:

- ✚ Aanmelden in de hal bij gastvrouw of - heer.
- ✚ Bij binnenkomst mondkapje dragen en handen reinigen met gel.
- ✚ Plaats nemen op een stoel met een kussentje. Echtparen kunnen naast elkaar zitten.
- ✚ Kussens **NIET** verleggen.

TIJDENS DE EUCHARISTIEVIERING:

- ✚ Zingen nog niet toegestaan.
- ✚ Als u zit mag het mondkapje af.
- ✚ Ter communie gaan per blok en afstand houden.
- ✚ Bij het weggaan mondkapje opdoen.
- ✚ Collecte in een enveloppe doen.

THUIS DE VIERINGEN VOLGEN:

De vieringen op zondag 10.00 uur vanuit onze Sint Jozefkerk kunnen online worden gestreamd.



www.tbposs.nl/live

Of als bovenstaande link niet werkt op de volgende: <https://kerkdienstgemist.nl/streams/1521553/embed>

OPROEP OM TE SCHRIJVEN.



De het eerste en tweede parochieblad hebben jongeren een stukje geschreven over een actueel onderwerp. Wij stellen dat, als redactie, zeer op prijs. Ouders

en grootouders, vraag uw kind of kleinkind dat ook te doen. Graag uiterlijk 23 juni inleveren op het mailadres van Riky de Jong.



rikydjong@home.nl

DE EERSTE COMMUNIE EN HET VORMSEL.



HET VORMSEL OP 16 MEI

DE EERSTE COMMUNIEVIERING OP 6 JUNI.

De vieringen van 16 mei en 6 juni zijn gereserveerd voor de gezinnen van de vormelingen en communiekanten. Overige parochianen willen we verzoeken om in die weekenden op zaterdag 15 mei en zaterdag 5 juni naar de avondviering te komen. Houd de website en de Titus Tijdingen in de gaten voor de meest recente mededelingen.



09-02-1933 - 18-03-2021

**RIEK HOFSTEDE, VRIJWILLIGER
MET EEN GROOT HART**



Op 24 maart hebben we afscheid genomen Riek Hofsteede. In Oss-Zuid kennen we haar vooral van het Ziekencomité, wat later De Zonnebloem werd. Bijna 50 jaar geleden werd Riek gevraagd om de zieken van de parochie te bezoeken. Riek begon als vrijwilliger en ze is er niet meer mee gestopt. Ze nam veel werk over van de pastores en bezorgde menig zieke in Oss-Zuid een gezellig praatje en een fijne afleiding in een moeilijke tijd. Riek bouwde een band op van vertrouwen en vriendschap en de mensen keken naar haar uit. Ze was ook actief met uitstapjes en busreizen van De Zonnebloem. Riek heeft veel betekend voor zieke mensen in onze wijk! Ze kreeg diverse onderscheidingen voor haar werk. Als laatste groet willen we als vrijwilligers en gasten van Zonnebloem Oss-Zuid Riek Hofsteede hier nog even in het zonnetje zetten en afsluiten met het uitspreken van onze dankbaarheid aan deze bijzondere vrouw. Volg het voorbeeld van Riek. We hebben ook nu vrijwilligers nodig voor mensen die door ziekte, ouderdom of vereenzaming buiten de maatschappij dreigen te komen staan. Meld je aan bij **Zonnebloem Oss-Zuid** via Wim Boolfink (secretaris). Tel: 0412624171.



LITURGISCHE VIERINGEN ST. JOZEFKERK

Voor de zaterdag en zondagen van tevoren aanmelden op werkdagen van 9.00 – 12.00 uur tel 0412 – 622164.

- ✚ Op het moment dat dit parochieblad naar de drukker moet, is het nog niet duidelijk welke maatregelen er gelden voor de vieringen in de komende periode. Vooralsnog gaan we uit van de volgende vieringen.
- ✚ **Houdt u de berichtgevingen via de Tifustijdingen en de website (www.tbposs.nl) goed in de gaten.**

Do.	13 mei	10.00 u	Hemelvaart van de Heer			
Za.	15 mei	17.00 u	7 ^e zondag van Pasen			
Zo.	16 mei	10.00 u	Vormselviering			
Za.	22 mei	19.00 u	Zo.	23 mei	10.00 u	Pinksteren
Ma.	24 mei	10.00 u	H. Maria, Moeder van de Kerk			
Za.	29 mei	17.00 u	Zo.	30 mei	10.00 u	Feest van de H. Drie-eenheid
Za.	05 juni	17.00 u	Feest van het H. Sacrament			
Zo.	06 juni	10.30 u	Feest van het H. Sacrament Eerste Communie			
Za.	12 juni	17.00 u	Zo.	13 juni	10.00 u	11 ^e zondag door het jaar
Za.	19 juni	17.00 u	Zo.	20 juni	10.00 u	12 ^e zondag door het jaar
Za.	26 juni	17.00 u	Zo.	27 juni	10.00 u	13 ^e zondag door het jaar
Za.	03 juli	17.00 u	Zo.	04 juli	10.00 u	14 ^e zondag door het jaar
Za.	10 juli	17.00 u	Zo.	11 juli	10.00 u	15 ^e zondag door het jaar
Za.	17 juli	17.00 u	Zo.	18 juli	10.00 u	16 ^e zondag door het jaar
Za.	24 juli	17.00 u	Zo.	25 juli	10.00 u	17 ^e zondag door het jaar

VESPERVIERINGEN OP VRIJDAGMIDDAG IN DE MARIAKAPEL.

Elke vrijdag is er van 16.00 u tot 16.30 u een vesperdienst in de Mariakapel of in de kerk.

Er wordt gezamenlijk een psalm gelezen; een van de aanwezigen leest het evangelie van de komende zondag en daarna is er ruimte om in stilte een tekst te lezen. Vervolgens kan iedereen een gebed uitspreken en we sluiten af met het "Onze Vader". Na afloop is er thee of koffie in de Karmelzaal.

De dienst staat o.l.v. een lid van Karmelkring Oss. U allen bent van harte welkom. U hoeft zich niet tevoren op te geven.

LIEF EN LEED

We hebben afscheid moeten nemen van:

15-03-2021	Wil Maas	95 jaar
16-03-2021	Liesbeth Geerdink – van Erp	88 jaar
18-03-2021	Johan van de Steeg	88 jaar
20-03-2021	Johan Raap	87 jaar
20-03-2021	Corrie van Lieshout - Henzen	92 jaar
25-03-2021	Thea Linders - Baume	71 jaar
30-03-2021	Riet van Gestel - Ansems	90 jaar
02-04-2021	Ton Hermans - Gubbels	86 jaar

EEN BLOEM IN DE WIND.

*Laat mij, o God, een plant zijn in uw tuin:
de wortels in de aarde, de bloem omhoog,
om zo de hemel vast te pakken.
Laat mij een schaduw en een schuilplaats zijn,
en laat mij récht staan, als uw stormen loeien.
Laat, Heer, mij langzaam naar uw hemel groeien,
en laat mij wuiven in uw zonneschijn.
Ik bid U ook, Heer, dat Gij zaadjes vindt
wanneer de tijd van oogsten is gekomen;
Uw levenssappen moeten door mij stromen -
Laat mij een bloem zijn, ruisend in uw wind!*



DE GEEST, MEER DAN GENDER.



Elke keer als die ene zin in een bij ons veel voorkomende geloofsbelijdenis voorbijkomt triggert deze:

[...]Ik geloof in de heilige Geest die ons inspireert en moed geeft, die ons in beweging houdt en wegen naar de toekomst wijst. die ons roept in te gaan op het appél van de ander, mee te bewegen met Haar bewogenheid. [...]

Met name die laatste, vrouwelijke aanduiding "Haar" is discutabel. Kunnen we spreken over De Geest als vrouwelijk?

Als we puur taal-technisch kijken, is de Geest een mannelijk woord. Net als het woord "stoel": *De stoel staat bij de tafel, hij heeft vier poten en een leuning.*

Zo kunnen we ook kijken naar het woord Geest: een mannelijk woord. De Geest waait waar hij wil. Niet zij, omdat het gewoonweg een mannelijk woord is.

Mannelijk heeft hierin niets te maken met het man-zijn van de Geest, maar eerder met de afspraken in onze taal. Overigens ook in het Griekse *pneuma* of het Hebreeuwse *Ruach* is er sprake van een mannelijke vervoeging.

De taalpuristen staan dus in deze op 3-0 voorsprong.

In ons kerkelijk en theologische spreken zit er echter wel wat ruimte. Van God (taal-technisch gezien een hij) wordt over het algemeen gezegd in de theologie dat deze boven het mannelijke en vrouwelijke uitstijgt. Zoals we kunnen zeggen; God is als een Vader voor ons, kunnen we met evenveel recht zeggen: God is als een moeder voor ons. Een moeder die voor ons zorgt en ons op weg zet. Ze deelt in liefde en in kracht. We spreken als het ware over de eigenschap die we aan God toedichten.

Zo kunnen we ook omgaan met De Geest. Deze heeft eigenschappen die mannelijk of vrouwelijk zijn. Zo dicht Marijke de Bruijne:

*In stilte werkt de Geest van God,
stuwt voort met zachte krachten,
Een wijze moeder die ons hoedt,
een bron van goede machten.
Zij geeft ons moed om door te gaan,
Doet mensen weer elkaar verstaan,
Omgeeft ons als een mantel.*

De Geest als moeder is geen traditioneel beeld, maar er is theologisch gezien niets mis met deze aanduiding. De 'zij' in dit couplet is een aanduiding van de Geest die is als een moeder. Moed gevend, ze laat ons elkaar verstaan, en omgeeft ons als een mantel.

Net zoals de gaven die traditioneel wel aan de Geest worden gekoppeld: de gave van liefdadigheid of wijsheid. Vrouwelijke woorden die iets te maken hebben met dat wat wij Geest noemen: Daar waar liefde is, is iets van de Geest te ervaren. Daar waar wijsheid is, is Geest.

De Geest roept ons om mee te bewegen met Zijn bewogenheid.
In de liefde, waarmee zij ons wil omringen.

De Geest waait waar hij wil,
Als de Liefde is ze onder ons aanwezig
In wijsheid stuurt ze ons.

Hij is meer dan man of vrouw,
Hij beweegt zich ertussenin.
Zonder gender, zogezegd,
vanaf het allereerste begin.

Kees von Harenberg.



KOM JIJ, BELOOFDE.



*Kom jij, beloofde, doop ons met het vuur dat hoog
oplaaide in Jezus,
in hem gekruisigd gestorven begraven.
Licht der harten, vader van de armen,
geef nieuw begin.*

*Toen werd het Pentecoste, Pinksteren,
vijftigste dag na die omstreden eerste
dat hij niet in zijn graf gevonden werd.
Wij waren met ons twaalfven in één huis
toen het begon te stormenlichterlaaie.
Vuurtongen stonden boven onze hoofden.*

*Kom jij, beloofde, doop ons met het vuur dat hoog
oplaaide in Jezus,
in hem gekruisigd gestorven begraven.
Licht der harten, vader van de armen,
geef nieuw begin.*

Huib Oosterhuis.

VORMSEL EN EERSTE COMMUNIE.



Zoals het er nu naar uitziet kunnen we het Vormsel en de Eerste Communie niet vieren als andere jaren. Al worden eventuele beperkingen versoepeld, is het onwaarschijnlijk dat we in een volle kerk kunnen vieren. Dit houdt in dat we deze twee vieringen alleen kunnen vieren met de gezinnen van de vormelingen en de communiekanten. Dit is natuurlijk erg jammer, want we willen ze graag uiteraard welkom heten in onze geloofsgemeenschap.

De vieringen van 16 mei en 6 juni zijn gereserveerd voor de gezinnen van de vormelingen en communiekanten. Overige parochianen willen we verzoeken om in die weekenden op zaterdag 15 mei en zaterdag 5 juni naar de avondviering te komen.

Houd de website en de Titus Tijdingen in de gaten voor de meest recente mededelingen.

Kees von Harenberg en Tom Buitendijk.

UIT DE VERGADERING VAN HET PAROCHIEBESTUUR.

Computers zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Of we willen of niet, als je een beetje mee wilt blijven doen kun je niet zonder. In de coronatijd zijn computers helemaal onmisbaar geworden. Onze (klein)kinderen volgen al meer dan een jaar op die manier onderwijs en dat gaat steeds beter.

En ook wij als parochiebestuur vergaderen samen vanaf ons huisadres via onze PC.

Gezellig is het niet, maar wel zo efficiënt.

Als parochie kunnen we nu ook een inhaalslag maken met digitalisering. De meeste parochianen hebben intussen een computer of laptop of tablet en communiceren met dat apparaat met hun kinderen en kleinkinderen of met beeldbellen dan wel met het sturen van mailtjes en foto's. Het wordt de hoogste tijd dat wij als parochie ook aansluiting gaan zoeken met onze medegelovigen via het World Wide Web. Wij zouden van alle parochianen een mailadres in onze administratie willen opslaan. Pas dan kunnen we met iedereen snel en betaalbaar in contact blijven.

Nu al streamen we onze (zondag)diensten voor wie dat wenst. Intussen goed beeld en geluid en we ondertitelen liederen en teksten.

We hebben een site die iedereen op een heel simpele manier wegwijs maakt in de belangrijkste wetenswaardigheden van onze geloofsgemeenschap. Je vindt direct op het eerste blad hoe je kunt aansluiten bij de vieringen. Je kunt het digitale Parochieblad raadplegen en je verdiepen in Tijdingen en korte berichten. En natuurlijk zijn we fysiek bereikbaar via de receptie die elke werkdag open is van 09.00 tot 12.00 uur. Bovendien is er de telefoon. Wij zijn dus prima bereikbaar op verschillende manieren en de deur staat ook nog eens wagenwijd open.

Maar hoe bereikbaar bent u? Die bereikbaarheid kan in veel gevallen beter. We weten waar u woont en vaak ook nog wel uw telefoonnummer, maar we zouden uw mailadres ook graag willen weten, zodat u voor ons ook digitaal bereikbaar bent. Als u (nog) geen mailadres hebt en niet zou weten hoe dat aan te maken dan komen we graag helpen. Maar help ons alstublieft om uw bereikbaarheid te verbeteren. Daar hebben we allebei belang bij.

Henk Peters, parochiebestuur.



SIERRA LEONE: ONS VASTENACTIE PROJECT.

Wat hebt u ervoor over om van uw kiespijn af te raken? Deze vraag kunnen we ons stellen. We kunnen naar een tandarts gaan die een kies of tand trekt of vult. In Sierra Leone is het een (bijna) onmogelijke vraag. Hoe kom je als één van de acht miljoen inwoners bij één van de acht tandartsen die het land rijk is terecht? Gelukkig helpt de vrijwilligersorganisatie Dental Health International Nederland de tandheelkundige zorg op te zetten door jonge mensen op te leiden tot tandheelkundige verzorgers en tot tandartsen. Het is een gaaf vrijwilligersproject waaraan wij gedurende de veertigdagen tijd als gemeenschap hebben bijgedragen. Het bedrag is € 2230,- geworden. Als u uw tandarts dankbaar bent voor uw hulp, dan kunt u zich indenken hoe blij en dankbaar mensen in Sierra Leone zijn die mede door u geholpen konden worden.

Pastor Tom Buitendijk.

MEIMAAND – MARIAMAAND.



Mei is in de Katholieke Kerk de Mariamaand. De Romeinen noemden de meimaand naar de moedergodin Maria. In de Middeleeuwen ontstond in Italië het gebruik om mei toe te wijden aan Maria, de Moeder Gods. Naast tientallen feestdagen waarop een aspect van of een gebeurtenis uit het leven van Maria wordt gevierd, heeft de

Katholieke Kerk ook twee maanden aan de Moeder Gods toegewijd: mei en oktober. De meimaand is bij uitstek de Mariamaand.

ACTIVITEITEN MET DE PAASKERK.

De theoloog Tomás Halík is opgegroeid en priester gewijd in het communistische Tsjechië. Geloven deed je daar niet publiekelijk. Sterker nog: er was een reële kans dat je in de gaten werd gehouden of zelfs opgepakt als je je te publiekelijk bezig hield met christen-zijn. Halík ziet een interessante parallel met hoe de kerk nu in het westen steeds verder in de marge wordt gedrukt. Geloven is iets wat je in je vrije tijd doet, in je eigen privéruimte.

Als we Halík mogen geloven zullen de kerken zoals we die nu kennen binnen één generatie niet meer bestaan. Volgens hem is er een radicale hervorming nodig, een nieuwe taal voor de theologie en in de prediking. Hij pleit voor een heroriëntatie van de kerk in de maatschappij:

“De hervorming die ik voor me zie, zou levende centra van meditatie en overdenking moeten creëren. Net zoals de Middeleeuwse universiteiten,

die geen fabrieken van diplomaten waren, maar gemeenschappen waarin mensen de waarheid zochten door middel van discussie en debat. Dat soort nieuwe centra, waarin samen gebeden en geleefd wordt, is het begin van de hervorming. Het is mogelijk om een andere versie van het christendom te laten zien. Die moet intellectueel zijn: een plek om te reflecteren op religie, een nieuwe taal te zoeken en te communiceren met de hedendaagse cultuur. Die moet ook een plek zijn voor meditatie en contemplatie. Ten derde moet de kerk actief zijn in de samenleving, door het steunen van de ecologie, van de minderheden en de gemarginaliseerden, zoals de armen en vervolgden.” - Tomás Halík

ACTIVITEITENPROGRAMMA.

Geïnspireerd neemt onze parochie de oproep van Halík serieus, en wil werken aan deze hervorming. Om dit zichtbaar te maken willen wij ons aanbod presenteren in een activiteitenprogramma dat is opgesteld aan de hand van de drieslag die Halík presenteert: 1) intellectueel en reflecterend, 2) meditatief en contemplatief en 3) actief in de samenleving. Hiernaast voegen we een vierde element toe: Ontmoeting.

Op elk van deze gebieden wil onze parochie, in samenwerking met maatschappelijke partners en gemeenschappen, activiteiten ontwikkelen en een programma vaststellen. We zijn erg blij met het enthousiasme dat we proeven bij de gemeenschap van de Paaskerk om samen met ons na te denken over hoe we gezamenlijk ons kerk-zijn kunnen vormgeven. Hoe we activiteiten gezamenlijk kunnen oppakken en hoe we elkaar kunnen helpen.

Er zijn natuurlijk activiteiten die we nu al samen doen. Zo vieren we twee keer per jaar samen in een oecumenische viering, zingen we gezamenlijk rond kerst in de Lessons and Carols, organiseren we samen HOI en is er een initiatief tot het organiseren van een kerststal in de stad. Halík biedt ons een begin, een handvat, om na te denken hoe we meer van deze gezamenlijk activiteiten kunnen ontwikkelen. Net als de Paaskerk willen we een kerk zijn in de maatschappij, gericht naar buiten. De gemeenschap van de Paaskerk is voor ons dus een bijna vanzelfsprekende partner waarmee we op weg willen gaan de toekomst in.

Kees von Harenberg.



CORONA: HERONTDEKKING VAN DE ANDER?



De coronapandemie heeft een lange zware wissel getrokken op onze samenleving. Vooral de lange duur ervan viel zwaar. Want men riep wel dat er licht aan het einde van de tunnel zou komen, maar daar was niks van te merken. (Klein)kinderen aangewezen op thuisonderwijs via laptop of computer. Combineer dat maar eens met werk voor een baas dat in veel gevallen ook vanuit huis moest gebeuren. Afwisselingen in werkvormen en van soort lessen maakt onderwijs in schoolverband aantrekkelijk. Niet in de laatste plaats om de klasgenoten waar je verhalen mee kunt delen. Leerlingen gingen zelfs hun leraren missen, maar konden hun ouders langzamerhand missen als koude pap.

Nog pijnlijker hebben we geleden aan het eenzaamheidsvirus. Zieken waarbij je uit de buurt moest blijven. Het geen afscheid kunnen nemen van dierbaren die hun leven moesten voltooien. Kinderen en kleinkinderen die je op afstand sterkte toezwaaiden, maar ver uit je buurt bleven.

Ook "kerken" moest mondjesmaat gebeuren en in heel kleine groepen. Het zondagse koffiedrinken met elkaar is ten strengste verboden. Winkelen op afspraak en met een tijdslot om 10 minuten gericht je inkopen te mogen doen. Bezoek: zo min mogelijk. Ook het verenigingsleven volledig stil gelegd.

Samengevat: We zijn met z'n allen de tijd goed genoeg doorgekomen, maar we zijn het er ook over eens dat het leven anderhalf jaar lang haar glans verloren had. Geen concert, theater, film. En al zeker geen vakantie. Het was een groot rampjaar!

Gek eigenlijk dat we het een rampjaar vonden. Want we waren al heel aardig gewend aan een liberale samenleving van "ieder voor zich en God voor ons allen". We vonden al dat iedereen maar voor zichzelf moest kunnen zorgen. We hadden al aardig afgeleerd om naar elkaar om te zien. En al vóór de coronapandemie ons leven overnam was er de toeslagenaffaire waar we de slachtoffers mee lieten verzuipen. Ook de slachtoffers van aardbevingen in Groningen lieten we in de grond

zakken. Niet zo gemerkt dat we ons om veel anderen bekommerden!

Misschien is de grote winst van de coronapandemie dat we weer tot de ontdekking zijn gekomen dat we niet zonder de ander kunnen; die ander die familie van je is, de ander die buur van je is of collega, de ander die medegelovige is of klasgenoot of lid van je sportvereniging. En misschien zijn we weer gaan ontdekken dat de ander ook ons nodig heeft. Ons niet kan missen. Dat wij ook voor een ander van levensbelang zijn.

Een mens heeft voedsel nodig en veiligheid, maar zeker ook zingeving. Zingeving die ook de Ander met een hoofdletter in beeld brengt. Want de Ander geeft zin aan ons leven, is bron van geluk. En voor dat besef helpt het wel als je de Ander een tijdlang pijnlijk hebt moeten missen. Ik hoop en bid dat we met die ervaring ons voordeel doen en dat dit beklijft.

Henk Peters, kerkbestuur.

GELUK IS ALS BALLONNEN.

Op een school gaf de leraar elke leerling een ballon en vroeg hen hun naam erop te schrijven. Nadat alle ballonnen op school waren losgelaten, lagen ze allen verspreid op de grond.

De docent gaf de leerlingen de opdracht om de ballon op naam te vinden. Ze hadden er maar vijf minuten voor.

De leerlingen begonnen met zoeken, maar in de vijf minuten vond geen van hen de eigen ballon. Vervolgens zei de leraar dat elke leerling een ballon van de vloer moest oppakken en die aan degene moest geven waarvan de naam op de ballon stond. Binnen een paar minuten had elke student zijn eigen ballon!

De leraar zei toen: "Kinderen, geluk is als ballonnen. Als je alleen jouw eigen ballon zoekt, is het moeilijk te vinden".

ALS WE VOOR ELKAAR ZORGEN, ALS WE ELKAAR HELPEN, IS GELUK GEMAKKELIJKER TE VINDEN!



COLLECTES:

28 februari 2021 t/m 05 april 2021 € 1045,40