

19 december 2021

Micha 5, 1-4 a en Lucas 1,39 -45

Vandaag of morgen worden er nieuwe maatregelen bekend die tot doel hebben de besmetting van het coronavirus, mutant omikron, tegen te gaan.

Die maatregelen hebben de bedoeling om de bewegingen van mensen en de onderlinge contacten te verminderen. Zo heeft het virus minder kans.

Ik neem aan dat iedereen begrijpt dat deze maatregelen om ons bestwil zijn.

Natuurlijk kunnen we commentaar leveren op deze besluiten, maar iedere mens van goede wil vindt het verstandig zich eraan te houden.

Een lockdown komt de sfeer in de samenleving niet ten goede.

Mensen worden somber, angstig en depressief. Ouderen worden eenzaam.

Ouders zitten met hun handen in het haar want ze moeten de kinderen thuishouden en zelf thuis aan het werk blijven. Jongeren kunnen nergens heen en gaan zich vervelen. Alles wordt grijs en donker.

Zo'n lockdown gaat helemaal tegen de kerstsfeer in. Het feest van saamhorigheid, gezelligheid, familieverband. De schittering en de vrolijkheid van het feest hebben we in de donkere maanden nodig. Het zal voor het tweede jaar niet zo zijn.

Toch zou het kunnen zijn dat deze donkere tijd ons dichterbij het wezenlijke van het kerstfeest brengt. Het gaat om de hoop die wij levend houden en het verlangen dat onze harten zich op een nieuwe toekomst richten.

Het gaat om de komst van het licht in donker.

Onze samenleving is een verbrokkelde samenleving. Voor heel veel mensen is het 'ik wil' belangrijker dan wat goed is 'voor ons allen'. We zien in deze corona crisistijd de schade die de 'ik gerichte' samenleving heeft toegebracht.

Maar die crisis biedt ons ook de kans om ons weer meer verantwoordelijk te gaan voelen voor het geheel. Om niet meer 'ik gericht' in het leven te staan maar om de moed te hebben afhankelijk van elkaar te durven zijn. De corona verslaan doen we samen.

Niet om terug te keren naar het oude, maar om een toekomst op te bouwen die gezonder is, rechtvaardiger en werkelijk wereldwijd wordt.

Verhalen uit de Bijbel - boek waarin ervaringen van mensen met God zijn opgetekend - kunnen ons helpen.

Wat voor leiders heeft onze wereld nodig? Heel de geschiedenis levert het bewijs dat machtige mensen die nog machtiger willen worden dan ze zijn, falen.

Er bestaan geen duizendjarige rijken. Maar in de geschiedenis van een klein en eigenwijs volkje - het volk Israël, later het joodse volk - is er een droom ontstaan. De profeet Micha vertelt hierover. Uit Bethlehem - een dorpje van niks - dicht bij de stad Jeruzalem - zal een heerser komen die het volk zal hoeden in de Naam van God. Hij zal als een goede herder zijn volk leiden. Hij zal een man van vrede zijn. Deze heerser zal geen machthebber zijn, maar een dienstverlener; geen sterke man die vertrouwt op legers en dreiging met geweld, maar een mens die zich openstelt voor God en die in Gods naam wil handelen.

De droom van Bethlehem - het verlangen naar een koning van vrede en gerechtigheid - is eeuwen blijven leven in het joodse volk. De man van vrede is Gods Belofte geworden aan Israël.

Op een door Hem bepaald moment gaat God deze belofte tot vervulling brengen. Lucas vertelt hoe God aan deze wereld twee mensen schenkt: Johannes en Jezus. In het kleine stadje Nazareth – ver weg van Jeruzalem – hoort een meisje met de naam Maria de woorden van engel Gabriel: “Gegroet Maria, wil je meewerken Gods belofte te vervullen door moeder te worden van de beloofde koning?”

“Mij geschiede naar uw woord” is Maria’s gelovig antwoord.

“Weet, dat ten teken dat deze Belofte waar is, Elisabeth op hoge leeftijd in verwachting is. Haar kind zal voor uw kind uitgaan als boodschapper van vreugde”, zegt de engel.

Lucas vertelt hoe de twee moeders elkaar ontmoeten. Maria deelt in de vreugde van Elisabeth nu de schande van kinderloosheid van haar is weggenomen. De deftige echtgenote van een priester in Jeruzalem prijst de verloofde van een gewone timmerman om haar geloof. De naam Johannes betekent: God ziet barmhartig neer op zijn volk. De naam Jezus betekent: redder, bevrijder, schenker van nieuwe toekomst. In Johannes wordt de oude belofte vervuld: door bekering wordt het joodse volk weer op God gericht. In Jezus begint een ongedachte nieuwe wereld. Ongedacht ... geen mens had kunnen bedenken dat God zelf tot ons wil komen in de gestalte van een kind. Wat kan méér teken van hoop zijn dan een Kind in wie God ons tegemoetkomt.

Jezus is ook vandaag nog hoop voor de wereld. Hij bevrijdt en redt ons uit de donkere kanten van het leven en wijst ons de weg naar het Licht.

Ook in deze coronatijd kan die nieuwe wereld doorbreken. Wanneer wij ons brood delen met hongerigen en de vaccins met de mensen die nog geen verweer hebben tegen het virus. De nieuwe toekomst begint daar waar mensen zich met elkaar verbinden in dienstbaarheid en zorgzaamheid en óp houden hooghartig en

eigenzinnig onafhankelijk te willen zijn. Het rijk van vrede begint daar waar het welzijn van kwetsbare mensen belangrijker wordt geacht dan de groei van de economie. Onze wereld wordt nieuw wanneer wij in Jezus' Geest gaan leven en ons vertrouwen stellen in God die liefde is.

Ons land heeft méér gelovige mensen nodig om de samenleving van het "Ik wil vrij zijn" om te vormen tot een samenleving van afhankelijkheid en verantwoordelijkheid voor elkaar.

Ons land heeft méér christenen nodig om samen het verhaal van Kerstmis levend te houden. Niet het verhaal van Glühwein drinken na het skiën, maar het Bijbelse verhaal dat ieder jaar opnieuw in de stal van Bethlehem de koning van de vrede wordt geboren.