



# PAROCHIEBLAD

## Titus Brandsmaparochie Oss

### PASTORAAL WOORD.

#### ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN.

*Wat ik gewild heb, - wat ik gedaan heb  
Wat mij gedaan werd, - wat ik misdaan heb  
Wat ongezegd bleef, - wat onverzoend bleef  
Wat niet gekend werd, - wat ongebruikt bleef.  
Al het beschamende neem het van mij  
En dat ik dit was en geen ander  
Dit overschot van stof van de aarde:  
Dit was mijn liefde. Hier ben ik.*

Tekst Huub Oosterhuis.

De mooie nazomer is voorbij. Het is al echt herfst. De bladeren vallen van de bomen. De tuinen raken uitgebloeid. Het wordt eerder en langer donker. Kou en regen nemen toe. "Het is echt Allerzielenweer", zei mijn moeder die op Allerheiligen jarig was. De natuur loopt op zijn eind en toont zo zijn vergankelijkheid.

In de Middeleeuwen verbond men deze vergankelijkheid met de belofte van de eeuwigheid. Door de doodsheid van alles heen zal eens nieuw leven opbloeien. Deze gedachte verbonden zij ook met de mensen. Hoe sterfelijk ze ook zijn, God zal hen nieuw leven geven. Christus die verrezen is, deelt zijn levenskracht met hen die hem gevolgd zijn op hun levensweg.

De wisseling van het seizoen werd gevierd op 1 november. Op die manier ontstonden Allerheiligen en Allerzielen. Allerheiligen: allen die Jezus nagevolgd hebben door zijn opdracht deze wereld tot een stukje Koninkrijk Gods te maken zullen delen in zijn hemels Koninkrijk. Zij zullen voorgoed gelukkig zijn en voor altijd geborgen in Gods liefde.

Maar de eerlijkheid gebiedt de mensen om toe te geven dat ze ook wel daden deden of gedachten koesterden die het Koninkrijk Gods op aarde afbraken. Niet Gods wil doen, maar je eigen wil. Niet het goede doen wat geboden wordt, maar nalaten waartoe je geroepen bent. We 'verdienen' de hemel niet.

Aan ons kleeft toch ook wel liefdeloosheid, onbegrip, verzuim. We zijn toch weleens al te 'menselijk' en we vergeven eigen tekorten zonder de ander te raadplegen. Kunnen we zo wel met Jezus meegaan? Zijn er niet te veel blokkades op weg naar het nieuwe leven in de hemel?

Onze kerk belijdt dat wij één gemeenschap zijn van levenden en doden. Van hemelingen, de heiligen, en van gelovige mensen die op weg zijn naar heiligheid. Niet alle overledenen zullen zichzelf tot de heiligen kunnen rekenen hoewel wij, aardse mensen, hen de hemel wel gunnen. De zielen van deze overledenen verblijven in wat wij het vagevuur noemen. Een toestand tussen hemel en hel.

De plek waar mensen God en zijn goedheid definitief afwijzen.

Het vagevuur is een gave van Gods barmhartigheid. De ziel kan gelouterd worden door het pijnlijke gemis te ervaren niet in Gods aanwezigheid te vertoeven en in het gezelschap van de heiligen. Dit gemis brandt als een vuur. Maar als een louterend vuur. Zoals wij de heiligen in de hemel kunnen vragen om onze voorsprekers te zijn, zo kunnen wij, nog sterfelijke mensen, de zielen in het vagevuur tot voorspreker zijn door iets van hun pijn te dragen. Door onze goede werken, door onze gebeden, door ons zelf tot betere mensen te maken, door deelname aan de sacramenten. Heel concreet werd dat in vroegere jaren als we op Allerzielen mensen gingen verlossen uit het vagevuur. Het zogenaamde pesjoenkelen.

Dat woord komt van Portiuncula afaat. Franciscus van Assisi was erg bezorgd over de zielen in het vagevuur en vroeg God of hij hen kom helpen. God, Maria en een aantal engelen verschenen hem. Als hij bij een bezoek aan deze Portiuncula kapel zes Onze Vaders, zes Weesgegroeten en zes Eer aan de Vaders zou bidden, zou een ziel vanuit het vagevuur de hemel binnengaan. Als kinderen gingen wij 'zielen' verlossen. Mijn moeder was op Allerheiligen jarig. Het was toen nog een verplichte zondag. Het hele huis zat vol. Daarom stuurde moeder ons naar de kerk voor de zielen. We liepen de kerk in, baden de gebeden, liepen de kerk in en weer terug. De vraag luidde dan: wie heeft de meeste zielen verlost?

Het boven aangehaalde gebed "Wat ik gedaan heb" is een belijdenis van iedere mens die nadenkt over zijn eigen dood. Wij bieden God geen volmaakt leven aan en zelfs aan ons sterfbed zullen we nog wel iets onverzoends met God en medemensen hebben. Toch zal God op zijn tijd alle mensen in zijn hemel ontvangen. Ook als geschonden mensen zijn wij kostbaar in Zijn ogen.

Pastor Tom Buitendijk.



## COLOFON

Titus Brandsmaparochie  
Oplage ± 350 exemplaren  
Verschijnt ca. zevenmaal per jaar.

### Redactie:

Riky de Jong [rikydjong@home.nl](mailto:rikydjong@home.nl)  
Frank van Breukelen  
p. T. Buitendijk  
Wies van Ekeren  
Kees von Harenberg  
Margrit Ricken

### Redactieadres:

Oude Molenstraat 8  
5342 GC Oss



0412 - 622164

### Pastoraal team:

Pastor T. Buitendijk, *O'Carm.*  
Kees von Harenberg, *Pastoraal en diaconaal coördinator.*

### Bereikbaarheid pastores:

Tijdens kantooruren, 0412 – 622 164  
Openingstijden parochie-kantoor:  
Ma. t/m vrij. 09.00-12.00 uur  
Buiten kantooruren in noodgevallen:



06 – 34719106

### Taxidienst:

Wilt u van de taxidienst gebruik maken? Bel dan op  
vrijdagmorgen tussen 9-12 uur.



0412 – 622164.

### Adres St. Jozefkerk:

Oude Molenstraat 8  
5342 GC Oss



0412 – 622164



[algemeen@tb-parochie.nl](mailto:algemeen@tb-parochie.nl)



<https://tbposs.nl>

(daar vindt u informatie)



@TitusBrandsmaPa



[www.tbposs.nl/live](http://www.tbposs.nl/live)

### Bank:

IBAN NL56 RABO 0140.4057.71  
t.n.v. Titus Brandsmaparochie te Oss

### Drukwerk: Drukkerij Putters

### Verspreiding op verzoek:

- \*thuis in de bus
- \*per e-mail
- \*ophalen in kerk of verzorgingshuis

### Inleverdatum kopij:

Woensdag 03 november 2021.

### Verschijningsdatum volgende nummer:

Dinsdag 23 november 2021.

## VAN DE REDACTIE



## HERFST

Het is weer koud 's morgens vroeg. Samen met mijn hond loop ik door een nog donkere wereld. We ademen allebei kleine wolkjes uit, alsof we stoomtreintjes zijn. Zal het een droge dag worden met een aangenaam temperatuurtje of koud en regenachtig. Dat is echt herfst, wat mij betreft de mooiste tijd van het jaar. Volop afwisseling.

Buiten lijkt het kalm, maar schijn bedriegt. Bomen leggen de laatste hand aan kastanjes, eikels en noten. Planten verspreiden nog snel hun laatste zaden en in de bossen verschijnen steeds meer paddenstoelen. Na ruim 6 maanden groeien en bloeien is het nu de tijd om de vruchten daarvan te oogsten.

Vogels komen in dichte zwermen bijeen om druk etend het laatste grammetje vet onder hun verenkleed te stoppen zodat ze klaar zijn voor een langdurige vliegvakantie in zonniger oorden. Er worden holen gegraven en geïsoleerd, nesten nog eens extra gestoffeerd. Alles is mooi op tijd klaar.

Ook wij doen mee aan "herfst". Het tempo gaat langzamerhand wat omlaag, de lampen wat vroeger aan. De truien worden uit kast gehaald en ons nestje stofferen we met een donzen najaarsdekbed. Zelfs het menu verandert; na alle salades en barbequefeestjes is het eindelijk weer stampot wat de pot schaft.

En als u die extra grammetjes vet weer kwijt wil raken, ga lekker naar buiten. Moeder Natuur stoffeert de wereld met schitterende kleuren.



## .....AANGESTIPT .....

ALLE BELANGRIJKE DATA OP EEN RIJ. VERDER IN HET BLAD MEER OVER ENKELE AANKONDIGINGEN. U MOET ER REKENING MEEHOUDEN, DAT DE REDACTIE IN VERBAND MET PLAATSING IN HET BLAD TEKSTEN AAN KAN PASSEN.

### CORONA REGELS.

- ✚ Bij hoesten of klachten thuisblijven.
- ✚ Bij binnenkomst handen reinigen met gel.

### THUIS DE VIERINGEN VOLGEN.

Alle vieringen vanuit onze Sint Jozefkerk kunnen online worden gestreamd.



[www.tbposs.nl/live](http://www.tbposs.nl/live)

### ZONDAG 31 OKTOBER FAIRTRADE DAG.



Op zondag 31 oktober organiseert Werk in Uitvoering weer de "Fairtrade dag".

Het thema is 'Alles wat je aandacht geeft groeit.' Ofwel "Groen geloven".

Op deze dag willen we aandacht besteden aan het milieu, aan het klimaat, kortom aan onze leefomgeving en hoe we daar mee omgaan. We willen u informeren over vergroening, verduurzaming, beter omgaan met Gods schepping.

Er komen kraampjes van parochianen met deels hun eigen goede doel. Maar we zullen ook bedrijven uitnodigen. Die kunnen dan informatie geven hoe zij verduurzamen en/of vergroenen.

Met deze Fairtrade dag ondersteunen we het project van Ankie Nieuwesteeg en haar vriendin Femke. Zij zal producten uit Peru verkopen en steunt daarmee een school in Peru.

De markt is van 12.30 uur tot 16.00 uur. Namens de werkgroep Peter Lammers.

### ACTIE "ZON IN DE SCHOORSTEEN".



Zoals ieder jaar organiseert het Zonnebloem ziekencomité Oss-Zuid ook nu weer deze actie.

Op de zondagen van

7 november en 14 november liggen in de hal intekenlijsten klaar waar u zich kunt opgeven.

### ZONDAG 14 NOVEMBER POËZIE PODIUM OSS IN "DA'S PASSIE".



In het "Da's Passie-concert" op zondag 14 november verandert het priesterkoor in onze kerk voor even in een POËZIE PODIUM met muziek. Jan v.d. Veerdonk.

### VRIJDAGAVOND 19 NOVEMBER 2021 DE HILLE, LOOVELT LAAN 25 IN OSS.



**Bingo!** stichting aktie kidz-taz

## OECUMENISCH ACTIVITEITENPROGRAMMA VAN DE PAASKERK EN DE ST. JOZEFKERK 2021:

Samen met de mensen van de Paaskerk stappen we de toekomst in. We koesteren de samenwerking, zodat we in een gezond samenzijn vorm kunnen geven aan leven op basis van Jezus nalatenschap. We hebben samen een activiteitenboekje gemaakt waarin we op een praktische manier handen en voeten geven aan ons Christen zijn. Hieronder staat een greep uit dat programma. Het hele boekje is verkrijgbaar bij de receptie van de kerk.

Do. 27 okt.	Hoi	Paaskerk	09.30 u
Zo. 31 okt.	Hoi	St. Jozefkerk	14.00 u
Woe. 03 nov.	Meditatieve wandeling	Kriekeput	10.00 u
Do. 04 nov.	Hoi	Paaskerk	09.30 u
Zo. 07 nov.	Hoi	St. Jozefkerk	14.00 u
Woe. 10 nov.	Museum bezoek Krona Uden	Vertrek kerkplein St. Jozefkerk	13.00 u
Do. 11 nov.	Hoi	Paaskerk	09.30 u
Zat. 13 nov.	Ons kloosterpad wandelen	Abdij van Berne - abdij Maria Refugie Uden	9.00 u - 15.00 u
Zo. 14 nov.	Hoi	St. Jozefkerk	14.00 u
Woe. 17 nov.	Boek bespreking: groene theologie	Paaskerk	19.00 u
Do. 18 nov.	Hoi	Paaskerk	09.30 u
Zo. 21 nov.	Hoi	St. Jozefkerk	14.00 u
Do. 25 nov.	Hoi	Paaskerk	09.30 u
Zat. 27 nov.	Verlangen naar licht	St. Jozefkerk	14.30 - 18.30 u
Zo. 28 nov.	Hoi	St. Jozefkerk	14.00 u
Woe. 01 dec.	Meditatieve wandeling	Hooge Vorsel	10.00 u
Do. 02 dec.	Hoi	Paaskerk	09.30 u
Zat. 04 dec.	Verlangen naar licht	Paaskerk	14.30 - 18.30 u
Zo. 05 dec.	Hoi	St. Jozefkerk	14.00 u
Woe. 08 dec.	Museum bezoek Catharijne convent	Vertrek treinstation Oss	10.30 u



## LITURGISCHE VIERINGEN ST. JOZEFKERK

- Houdt u de coronamaatregelen in de gaten. Vooralnog gaan we uit van de volgende vieringen.
- Berichtgevingen via de Titustijdingen en de website [www.tbposs.nl](http://www.tbposs.nl).

Zo.	31 okt.	10.00 u	31 <sup>e</sup> zondag door het jaar
Ma.	01 nov.	19.00 u	Allerheiligen
Di.	02 nov.	19.00 u	Allerzielen
Zo.	07 nov.	10.00 u	32 <sup>e</sup> zondag door het jaar / Patroonfeest Titus
Zo.	14 nov.	10.00 u	33 <sup>e</sup> zondag door het jaar
Zo.	21 nov.	10.00 u	34 <sup>e</sup> zondag door het jaar / Christus Koning
Zo.	28 nov.	10.00 u	1 <sup>e</sup> zondag van de advent
Zo.	05 dec.	10.00 u	2 <sup>e</sup> zondag van de advent

### VESPERVIERINGEN.

De vespervieringen zijn op vrijdag van 16.00 u -16.30 uur in de Mariakapel. Iedereen is van harte welkom in deze eenvoudige gebedsdienst mee te bidden. Na afloop is er koffie of thee in de Karmelzaal.

## LIEF EN LEED

### We hebben afscheid moeten nemen van:

31-08-2021	Simon Tinnebroek	91 jaar
24-09-2021	Paul Raes	83 jaar
27-09-2021	Emmy van den Brink - Schoenmakers	82 jaar
30-09-2021	Thijs van den Berg	84 jaar



### SPIEGELS VAN DE ZIEL.

*Ik leef over de dood heen en zing in je oren,  
Zelfs nadat de grote golf mij heeft teruggevoerd  
naar de oneindige diepte van de zee.  
Ik zit aan je tafel aan, zij het zonder lichaam,  
en ga met je naar de velden als een onzichtbare  
geest.*

*Ik kom bij je aan je haardvuur als een ongeziene gast.  
De dood verandert enkel de maskers die ons gezicht  
bedekken.*

*De houthakker zal nog steeds houthakker zijn, de  
ploeger ploeger,  
en wie zijn lied zong voor de wind, zingt het ook voor  
de wentelende sferen.*

Fragment Kahlil Gibran – Spiegels van de ziel.

## POËZIE PODIUM OSS IN "DA'S PASSIE"



In het "Da's Passie-concert" op zondag 14 november verandert het priesterkoor in onze kerk voor even in een **POËZIE PODIUM**.

Het woord is dan aan het P.P.O.

(Poëzie Podium Oss), een stichting van en voor dichters, opgericht in 2009. De stichting stelt zich ten doel anderen binnen de gemeente Oss te enthousiasmeren voor poëzie. Ze probeert dit te bereiken door o.a. optredens, open podia, workshops en bundelpresentaties. In het optreden op zondag 14 november, met als thema "Passie", zullen de voordrachten van de verschillende dichters muzikaal afgewisseld worden door optredens van Tripla, een ensemble bestaande uit Jan Zoll op hobo, André Snellen op tenorfluit en Marina Visser op viool. Zij spelen muziek uit de late middeleeuwen en de vroege renaissanceperiode. Aanvang van het "concert": 12.00 u. Einde rond 13.15 u. Entree volwassenen €5,-, scholieren €2,50, kinderen tot 12 jaar gratis. Iedereen van harte uitgenodigd! Namens de werkgroep Da's Passie,

Jan v.d. Veerdonk.

## VRIJDAGAVOND 19 NOVEMBER 2021 DE HILLE, LOOVELTLAN 25 IN OSS



### Bingo! stichting aktie kidz-taz

Een gezellig avondje bingo én loterij met kans op mooie prijzen. 10 bingokaarten kosten € 10,00. U krijgt hier 4 gratis loten bij. Wilt u loten voor de loterij bijkopen, dan kan dat. Prijs: € 0,50 per lot, 5 loten voor € 2,-, 12 loten voor € 4,-  
Zaal open om 18:45 uur. We starten om 19:30 uur. Met de opbrengst kunnen wij weer leuke activiteiten organiseren voor kinderen die opgroeien in gezinnen met weinig financiële middelen.

Namens Stichting Aktie Kidz-Taz,  
Annie van Bakel

## NATIONALE ZIEKENDAG 2021: ZONNEBLOEM OSS ZUID VIERT 50 JAAR ZIEKENCOMITÉ .



Eindelijk weer iets samen doen!  
Dit jaar viert Zonnebloem Oss-Zuid een feest met een gouden

randje, 50 jaar geleden werd het Ziekencomité opgericht, dat nu Zonnebloem is. In die tijd, 1971, bezocht de pastoor alle zieken uit de parochie. Dat waren er zoveel, dat hij het niet meer aankon. Op aandringen van enkele voortvarende dames kregen ze toestemming om te helpen en werden zij ingeschakeld. Zo is het Ziekencomité geboren en uitgegroeid tot genoeg van velen. Vanaf 1995 bestaat de aansluiting bij de Zonnebloem, waardoor meer activiteiten mogelijk werden. Toch is

nu nog steeds het bezoek van de gasten de kern van het werk. Daarnaast zijn er middagen om elkaar te ontmoeten, met muziek of gewoon een gezellig praatje. Ook zijn er kleine en af en toe wat grotere uitstapjes om even in een andere omgeving te zijn.

Het afgelopen jaar was een moeilijk jaar en iedereen is blij dat we eindelijk weer eens iets samen kunnen doen. Daarom is een feestje als dit jubileum bijzonder welkom en gaan we lekker samen uit eten. 'We hopen ook dat de voorzitter van het eerste uur, Ans Yzebaert, erbij zal zijn,' zegt de huidige voorzitter, Leonie van de Wetering. 'Onze enthousiaste vrijwilligers maken het voor iedereen gezellig.'

De vrijwilligers van Zonnebloem Oss-Zuid kijken uit naar collega's die ook een steentje willen bijdragen om anderen met een ziekte of beperking uit hun isolement te halen of samen iets gezelligs te ondernemen.

Wie zich wil aanmelden als vrijwilliger kan bellen met Wim Booltink, secretaris Zonnebloem Oss-Zuid, tel. 0412 624 171.



## ZIEKENCOMITÉ OSS ZUID GOUDEN JUBILEUM.

Namens de parochie waren Maria Wegh, Kees van Haerenberg en ik uitgenodigd om deze feestelijke middag bij te wonen. Het feest was bij de Naaldhof. Er was een heerlijke maaltijd, leuke speeches en kleine aandoenlijke voordrachten.

Elke aanwezige had bovendien een mooie corsage op, gemaakt van theezakjes, door mevrouw Mia van Gaal. Heel kunstig!

Ik wens de Zonnebloem nog heel veel goede jaren toe, vol bloei. Dat zij de zieken in onze parochie tot zegen zullen zijn. Het was heel bijzonder om bij dit feest aanwezig te zijn.

Ineke Broers.



## MEMORIAM SIMON EN PAUL.



In de afgelopen maand hebben we afscheid moeten nemen van twee musici die al jaren vertrouwd waren in de parochie: Simon Tinnebroek en Paul Raes.

Simon overleed op 31 augustus op 91 jarige leeftijd. In onze parochie is hij voornamelijk bekend als dirigent van

het Herenkoor Canticum Novum. Hier heeft hij jarenlang gedirigeerd en zich ingezet voor de kerkmuziek. Zijn devies was altijd: het moet voor de mensen verstaanbaar zijn. Enerzijds bedoelde hij dat letterlijk: de teksten die gezongen werden moesten woordelijk kunnen worden gevolgd en verstaan. Anderzijds vond Simon het belangrijk dat het muzikaal herkenbaar en verstaanbaar was. Simon zocht altijd naar liederen die door de mensen in de kerk meegezongen konden worden, want samen zingen brengt mensen bij elkaar.

In de laatste jaren heeft Simon het dirigeerstokje overgedragen aan Kees von Harenberg, en is als "gewoon" koorlid betrokken gebleven bij het koor: hij kende toch de meeste liederen van buiten en was inzetbaar bij de verschillende stemmen. Dankbaar was Simon voor het mooie leven dat hij heeft gehad. Op zijn rouwkaart staat een tekst van Simon zelf:

"onlangs vroeg men mij met welk woord zou je terugdenkend aan jouw leven, het geheel kunnen samenvatten? Toen kwam spontaan het woord: DANKBAARHEID op mijn lippen"

In deze dankbaarheid is Simon, na een lang en bewogen leven overleden.

Paul overleed op 83 jarige leeftijd, op 24 september. We kennen Paul in onze parochie vooral als zanger. Hij heeft in de laatste jaren met zijn kenmerkende stem vaak als cantor gezongen in de vieringen. Ook hij is dirigent geweest van verschillende koren, maar in de laatste periode toch voornamelijk als zanger. Paul was zeer breed georiënteerd. Zo zong hij in een middeleeuws koor, in opera en operette, in een gregoriaans koor en het Mediorenkoor: zingen was zijn lust en zijn leven.

In de laatste maanden van zijn leven heeft hij genoten van alles wat op zijn pad kwam. Samen met Annette trokken ze er op uit, en vonden ze het geluk in de natuur om zich heen. In de ontmoetingen met mensen, bekend of onbekend. Ze vonden geluk in het horen van de vogels, het ontluiken van de rozen en het luisteren naar mooie muziek.

In alle rust en vertrouwen heeft Paul zijn leven terug kunnen geven aan God, schepper van alles wat is.

Twee kenmerkende parochianen, beide op hun manier bezig met muziek. Het kan niet anders dan dat Petrus een plekje voor hen heeft bereid. Vlak bij de kapel waar de Engelenkoren nu met de repetities voor kerstmis kunnen starten.

## AFSCHIED AFRIKA ENGA KOOR.

Zoals u in de plaatselijke pers heeft kunnen lezen, is het Afrika Engakoor genooddaakt geweest tot opheffing. Na bijna 25 jaar met heel veel enthousiasme gezongen te hebben in tal van vieringen, in tal van kerken, met altijd een mooie collecte voor een goed doel.

Aangezien ik al die jaren de contactpersoon was, van onze parochie, mocht ik met mijn man Nico en met Gertrude van Sandvoort aanwezig zijn bij de afscheidsviering in de kerk van Nistelrode.

De leden van het koor zaten in hun Afrikaanse kleding in de kerkbanken. Door Corona was er niet meer gerepeteerd. Men moest terugvallen op een CD. Het was een mooie viering. Daarna was er een receptie en voor de koorleden een lunch.

Ineke Broers-van Warmerdam.

## SPONSORACTIVITEITEN.



Op 10 oktober liepen de vormelingen van het afgelopen jaar een sponsortocht van onze Jozefkerk naar de Franciscanen in Megen. In hun rugzak hadden ze een mooie check bij zich die ze aan broeder Theo overhandigden. De vormelingen hebben geld opgehaald voor het project Franciscus helpt!. Een mooie stichting die gebruik maakt van de kennis en kunde van Franciscanen die wonen en werken in de armste gebieden van de wereld. Op lokaal niveau weten zij precies waar er hulp nodig is. Of het nu gaat om schoenen voor weeskinderen, tandenborstels voor een arm dorp of de opvang van gezinnen na een lokale ramp. De Franciscanen kunnen een beroep doen op deze stichting.

De vormelingen hebben met verschillende sponsoractiviteiten geld opgehaald. Zo hebben ze, naast hun wandeltocht, zelfgemaakte sieraden en kaarten verkocht, muffins en taarten gebakken. Zelfs een sponsorbingo georganiseerd na de zondagsviering.

De sponsortocht kon zelfs rekenen op een warm hart van het Pannenkoekenhuis De Oude Maas in Macharen: Halverwege hun tocht werden de vormelingen getraakteerd op een pannenkoek. Met trots konden de vormelingen de cheque overhandigen met het mooie bedrag van €706,30.

Alle vormelingen: proficiat. We zijn als parochie trots op jullie!



## VERHUIZINGEN



Duy Huynh.

Het kan een lastige stap zijn: verhuizen van een vertrouwd huis naar een ander huis. Weg uit de vertrouwde omgeving naar een buurt met andere mensen. Het wordt helemaal lastig als het gaat om van een zelfstandige woning naar een verpleeginstelling te verhuizen. Rationeel weten we dat het goed is om te doen: de verzorging is er altijd in de buurt en je hoeft je geen zorgen te maken om het huishouden. Maar toch, gevoelsmatig kan het wringen.

Graag willen we als parochie ook dan, juist dan, contact blijven houden. Ook als u verhuist naar buiten onze parochie doet u ons een plezier om een verhuisbericht te sturen. Zo blijven wij op de hoogte, en kunnen we de band die u met onze parochie heeft blijven vasthouden.

U kunt uw verhuisbericht richten aan: Titus Brandsmaparochie, Oude Molenstraat 8, 5342 GC Oss.

Dank u wel!

## VERSLAG PAROCHIEBUSREIS 24/9 TITUS BRANDSMA MEMORIAL- AFRIKAMUSEUM

08.30 u verzamelen in de Karmelzaal. 37 deelnemers. Pastor Tom blijft thuis, Kees von Harenberg gaat mee.

08.55 u Vertrek met Van Driel-bus. Chauffeur Cees van Dijk geeft een korte toelichting. Hoog op de afvalberg kijkt "Maria van de Heuvel " ons na. Peter Lammers geeft ons ter overweging mee: "Wat betekent Titus Brandsma voor mij"

09.25 u Aankomst bij Karmel-Nijmegen, Stijn Buysstraat 11. Wij werden daar getrakteerd op koffie met gebak. Deze plaats is voor mij in het verleden startpunt van een Karmelreis naar Dachau en het te-voet-brengen van het "Titus-Licht" naar Ravenstein, en via Oss naar Megen.

De Nijmeegse zuster Marieke Rijpkema gaf een inleiding in de persoon van Titus Brandsma. Vanuit dit huis, deze mens: "Oog op de wereld".

De groep in Nijmegen leeft daar als "vrouw/man/religieus" en heeft een directe parochie-functie.

Ook vertoonde zij een documentaire: "Titus leven, zijn stem zijn gezicht." Hij heette eigenlijk Anno Sjoerd. Als religieus Karmeliet koos hij de naam Titus. Hij leefde van 1881 tot 1942. Titus, een Fries, had als spreuk: "Doe de gewone dingen op grootse wijze". Mystiek, zijn studiethema, vond hij als voedingsbodem in het gezin van zijn ouders en in de wereld van de Karmel in Boxmeer. Zoek God in het diepste van jezelf.

Tegen het einde van zijn leven koos Titus voor principieel verzet tegen de Duitse bezetter. Dat kostte hem zijn leven.

Later bezochten we de voormalige Petruskerk van de Jezuitenparochie, nu een Karmel Kloosterkerk. De kloostergemeenschap viert daar haar eigen liturgie van de Stilte. Het gebouw heeft veel gelijkenis met de San Clemente te Rome. Het heeft veel open ruimte. In het midden staat wel een tafel, doch geen altaar. Kerkwacht Toon van Groenendaal leidde ons rond. Ons viel het mooie van het gebouw op: aan de "wereldse heiligheid" voorbijgaand. Het "Laatste avondmaal-beeld " stond voorheen in de kapel van Doddendaal, de voorlaatste standplaats van pastoor Cyrillus Hendriks (1904-1972), de 1<sup>e</sup> pastoor van de Ruwaard-Parochie, bouwheer van het klooster aan de Verdistraat en de vroegere Scheppingskerk.

Wij sloten af met een viering in de kerk. De teksten van de ingevulde briefjes werden voorgelezen door Ineke en Peter. De gebruikelijke Tituskaars werd aangestoken door Toos Henraat.

Na de lunch werden we uitgezwaaid door zuster Marieke. Langs veel oude gebouwen reden we via de Zeven Heuvelenweg door een prachtig golvend landschap.

13.45 u Aankomst bij he Afrikamuseum, bestaande uit een wat verouderd Buitendeel, zicht biedend op gebouwtjes uit het verleden van terugkerende missionarissen, indrukken gevend van de structuur van het toenmalige dorpsleven van Afrikanen. In het zeer moderne Binnendeel stonden wij oog-in-oog met de Afrikanen van nu.

Met Tim Regout, nog een paar jaar minder jong dan ik, deelde ik het bezoek. Ik schafte het boek "Ubuntu" van Desmond Tutu aan. Het bevat de aansporing om te leren zien wat je niet ziet, maar dat er wel is.

16.50 u Vertrek naar huis , na een gezellig zitje onder hoge bomen, onder genot van thee/gevulde koek. De zon was inmiddels doorgebroken. De geplande aankomst thuis van 17.30 u werd niet gehaald.

Het werd 17.45 u, maar dat mocht de pret niet drukken. Het thuisfront onthaalde ons op een heerlijk uitgebreid avondmaal van Van der Schoot. Eenieder ging heel voldaan naar huis.

Met dank aan de leiding en "assistenten" en Van der Schoot.

Tot een volgende keer.

Scribent: Johan Juurlink.

## HET DIKKE-IK.



Die Naturschützer (milieubescherming)

Het gekrakeel over coronamaatregelen wekte de indruk dat het nog veel erger is dan ziek en zelfs overlijden, wanneer we beperkt worden in onze vrijheid door maatregelen om onszelf en elkaar tegen die ellende te beschermen. Nou is het in zijn algemeenheid in ons land toch al zo, dat niks zo goed is of het deugt niet. En ook gaat dat altijd met het kleineren van een ander gepaard en schelden met woorden als idioot, imbeciel, randdebiel, zakkenvuller, crimineel.

En wie het hardste roept en het meest verontwaardigd doet wordt door de domme massa achterna gelopen, want "Die durft tenminste te zeggen waar het op staat". Ook als hij zwart wit noemt.

Want natuurlijk ben je in ons land vrij om water in de benzinetank van je auto te doen, als jij van mening bent dat je daarmee het milieu een dienst denkt te bewijzen. En natuurlijk heb je met zo'n eigenwijze opstelling ook nog eens gelijk, want je komt er op die manier niet ver mee. Lopen is milieuvriendelijker en gezonder. Maar is het dan redelijk om kwaad te worden, omdat je auto niet wil starten met water in de tank? Maar nog steeds ben je daar wel vrij in.

Maar elke vorm van vrijheid bindt je ook aan regels. In Nederland hebben we afgesproken om rechts van de weg te rijden en heeft wie van rechts komt ook voorrang. Dat kun je allemaal maar niks vinden, maar als iedereen maar doet alsof hij alleen op de wereld is, gebeuren er zonder regels ongelukken. Vrijheid houdt altijd in dat je rekening houdt met anderen. Want een beetje kunnen voorspellen hoe een ander zich gaat gedragen bevordert een aangenaam omgaan met elkaar. De ongebonden vrijheid van de vos is de dood van de kippen.

"In het afgelopen decennium heeft zich in het geïndustrialiseerde en welvarende Nederland een verontrustende ontwikkeling voorgedaan, die samengevat kan worden als de opmars van het dikke-ik. Deze eigentijdse figuur openbaart zich met grote kracht in de openbare ruimte: in het verkeer, in treinen, in voetbalstadions, op straat, in wacht- en

spreekkamers en in talloze televisieprogramma's. Maar ook op het niveau van lokale en landelijke politiek en binnen het bedrijfsleven voelt het dikke-ik zich geweldig thuis. Onder meer in de gedaante van zich dik makende schreeuwende politici en zelfverrijkende managers. Als belichaming van het moderne autonome en welvarende individu is het dikke-ik niet alleen weldoorvoed, om niet te zeggen volgevreten, maar neemt het ook veel ruimte in, vooral in de vorm van onverschillig, lomp en zelfs gewelddadig gedrag. Het dikke ik neemt wat het nodig denkt te hebben en dat is heel wat. Het wil niet alleen steeds meer consumeren, maar eist ook de erkenning van zijn handelingsvrijheid en respect voor zijn hoogst individuele opvatting en verlangens. Dit leidt tot voortdurende wrijvingen met anderen. Het dikke-ik is verwickeld in een permanente concurrentie- en prestatieslag. Niet alleen ziet het zich steeds meer gedwongen om anderen te overstemmen of opzij te duwen teneinde de ruimte te scheppen voor zijn eigen standpunten. Ook stuit het voortdurend op de onbetrouwbaarheid, de incompetentie en domheid van anderen: individuen, groepen en hele culturen worden door het dikke-ik als achterlijk terzijde geschoven. Het treft dan ook dat het dikke-ik een zeer dikke huid heeft en kritiek en tegenspraak van zich kan laten afglijden als water van een otterhuid."

(Joep Dohmen: Tegen de onverschilligheid.)

En met zo'n soort mensen moeten we SAMEN het coronavirus proberen er onder te krijgen; onze wereld duurzamer inrichten; voor vluchtelingen ruimte scheppen; de wereldwelvaart eerlijker verdelen... Maar goed dat er ook nog een God is!

Henk Peters, kerkbestuur.

## COLLECTES:

31 augustus t/m 12 oktober € 1336,75

