



# PAROCHIEBLAD

## Titus Brandsmaparochie Oss

### PASTORAAL WOORD.



Aan het eind van dit jaar lijkt de polarisatie in de samenleving sterk toegenomen. Wanneer we kijken naar het aantal politieke partijen dat in de Tweede Kamer zit kunnen we zien dat we steeds verder uit elkaar zijn komen te staan. Natuurlijk, het is goed dat er een breed palet aan volksvertegenwoordigers is dat de regering controleert en aanspreekt op specifieke onderwerpen en belangen. De vorming van een eensgezind kabinet is er duidelijk niet mee geholpen.

Een ander voorbeeld, daar waar we in het afgelopen jaar uitkeken naar een manier om uit de coronapandemie te komen, is de oplossing die ons in handen is gegeven bron geworden van onderlinge strijd. Steeds vaker hoor je verhalen van families en vriendenkringen die worden gespleten door een persoonlijke keuze om wel of niet gevaccineerd te worden. Voorstanders van vaccinatie kunnen er niet bij dat iemand anders ervoor kiest om zich niet te vaccineren. Anderzijds is de lichamelijke integriteit, twijfel en keuzevrijheid voor een groep mensen grond om wantrouwend te staan tegenover het vaccinatiebeleid. Voor- en tegenstanders staan lijnrecht tegenover elkaar. De beslissing wel of niet vaccineren trekt een harde lijn tussen mensen.

De polarisatie groeit, en dan spreken we nog niet eens over de groeiende kloof tussen huizenbezitters en huurders, jongeren en ouderen, rijk en arm, theoretisch en praktisch geschoold.

Ondanks deze toenemende polarisatie blijft het elk jaar toch weer kerst worden. Blijft God geboren worden in een wereld die Hem steeds minder wil

zien. Toentertijd in een stoffige, lekkende en armoedige stal. Omringd door zijn ouders, omringd door arm en rijk, engel, herder en koning, os en ezel. Allemaal, ondanks hun verschillen, werden ze geraakt door dat kind in die kribbe.

En nog steeds wil God geboren worden in onze wereld, midden in onze gebroken en verdeelde maatschappij. Elk jaar weer strekt dat Kind zijn handen naar ons uit; pak mij op, met jullie wil ik verder. Met jullie een nieuw begin maken; het is al begonnen, merk je het niet?

Daar waar recht wordt gedaan aan hen die in de verdrukking zijn geraakt, vluchtelingen een ademleuk wordt gegeven en armen worden geholpen om de winter door te komen. Daar waar een nieuwe generatie opstaat om pal te staan voor het klimaat en zo een oudere generatie inspireert om daadwerkelijk tot maatregelen over te gaan. Daar waar een gevaccineerde verzorgende een ongevaccineerde patiënt helpt om zich te verschonen op een overvolle IC. Het zijn allemaal flitsen van die nieuwe wereld waartoe dat kind zijn handen naar ons uitstrekt. Zullen we ervoor kiezen om ons dáár op te focussen? Zullen we proberen om onze aandacht dáárop te richten? Weg van wat verdeelt en lijnen trekt, maar proberen te zien waar mensen er zijn voor mensen.

Zo wil God mens worden. Wil dat Kind met ons op weg. Elk jaar weer opnieuw beginnen met die nieuwe wereld.

Als we ons dat beseffen zal erstmis zalig zijn, en dat wens ik u van harte toe.

Kees von Harenberg.



## COLOFON

Titus Brandsmaparochie  
Oplage ± 350 exemplaren  
Verschijnt ca. zevenmaal per jaar.

### Redactie:

Riky de Jong [rikydjong@home.nl](mailto:rikydjong@home.nl)  
Frank van Breukelen  
p. T. Buitendijk  
Wies van Ekeren  
Kees von Harenberg  
Margrit Ricken

### Redactieadres:

Oude Molenstraat 8  
5342 GC Oss



0412 - 622164

### Pastoraal team:

Pastor T. Buitendijk, *O'Carm*.  
Kees von Harenberg, *Pastoraal en diaconaal coördinator*.

### Bereikbaarheid pastores:

Tijdens kantooruren, 0412 – 622 164  
Openingstijden parochie-kantoor:  
Ma. t/m vrij. 09.00-12.00 uur  
Buiten kantooruren in noodgevallen:



06 – 34719106

### Taxidienst:

Wilt u van de taxidienst gebruik maken? Bel dan op  
vrijdagmorgen tussen 9-12 uur.



0412 – 622164.

### Adres St. Jozefkerk:

Oude Molenstraat 8  
5342 GC Oss



0412 – 622164



[algemeen@tb-parochie.nl](mailto:algemeen@tb-parochie.nl)



<https://tbposs.nl>

(daar vindt u informatie)



@TitusBrandsmaPa



[www.tbposs.nl/live](http://www.tbposs.nl/live)

### Bank:

IBAN NL56 RABO 0140.4057.71  
t.n.v. Titus Brandsmaparochie te Oss

### Drukwerk: Drukkerij Putters

### Verspreiding op verzoek:

- \*thuis in de bus
- \*per e-mail
- \*ophalen in kerk of verzorgingshuis

### Inleverdatum kopij:

Woensdag 05 januari 2022.

### Verschijningsdatum volgende nummer:

Dinsdag 25 januari 2022.

## VAN DE REDACTIE



### VREDE???

Kerstavond 1914.

De kanonnen stoppen hun gebulder en de geweren verstommen. In de loopgraven heerst stilte. Aan Duitse zijde klinken kerstliederen, de andere kant vertrouwt het niet. Dan klinkt het plotseling "If you don't shoot, we don't shoot". Die avond klinken nog 2 schoten. Het slachtoffer: een varken dat in het niemandsland naar eten zocht. Van beide kanten rent een soldaat er naar toe om even later met een half varken naar zijn maten terug te lopen. Op eerste kerstdag begraven Engelsen en Duitsers gezamenlijk hun doden, voetballen ze en delen ze 's avonds de maaltijd met elkaar. Na 72 uur kwam bevel van hogerhand dat de oorlog weer hervat moest worden, helaas.

Anno 2021 is de wereld weer in oorlog, dit keer tegen een onzichtbare vijand. Ook nu zijn de loopgraven weer bevolkt door partijen die luidkeels of morrend meer vrijheid eisen voor hun kant en bereid zijn daarvoor te strijden. Woorden vliegen heen en weer, aangedreven door angst, boosheid en vooral onbegrip. Als je maar hard genoeg schreeuwt, hoor je de anderen niet meer. Ook een manier om de ander monddood te maken. Er is dit keer geen hogerhand nodig om het vuurtje weer op te stoken. Daar hebben we tegenwoordig "Sociale??? Media" voor. Leve de vooruitgang.

Als we de wil hebben om echt te luisteren, vermindert misschien ons onbegrip en daarmee angst en boosheid. Of blijven we wantrouwig in onze loopgraven zitten wachten totdat er weer een varkentje komt.

Wij wensen u een vredige Kerst! Maar daar zult u wel zelf aan moeten werken.



## .....AANGESTIPT .....

ALLE BELANGRIJKE DATA OP EEN RIJ. VERDER IN HET BLAD MEER OVER ENKELE AANKONDIGINGEN. U MOET ER REKENING MEEHOUDEN, DAT DE REDACTIE IN VERBAND MET PLAATSING IN HET BLAD TEKSTEN AAN KAN PASSEN.

### CORONA REGELS.



**Houd u er rekening mee, dat bij alle activiteiten coronamaatregelen voor veranderingen kunnen zorgen. Kijk op de website of lees de tijdingen voor de eventuele veranderingen.**

- ✚ Bij hoesten of klachten thuisblijven.
- ✚ Bij binnenkomst handen reinigen met gel.
- ✚ Graag een mondkapje dragen bij het lopen.
- ✚ Advies om de anderhalve meter te respecteren.

### THUIS DE VIERINGEN VOLGEN.

Alle vieringen vanuit onze Sint Jozefkerk kunnen online worden gestreamd.



[www.tbposs.nl/live](http://www.tbposs.nl/live)

### ZONDAG 31 OKTOBER FAIRTRADE DAG.



Het was weer een gezellige dag. Met wel iets minder bezoekers dan vorige jaren. Maar we hebben toch een mooi bedrag opgehaald.

De opbrengst van deze dag is € 706,50. Dat bedrag overhandigen we op zondag 28 november na de dienst van 10.00 uur aan Ankie Nieuwesteeg. Namens de werkgroep Peter Lammers.

### ZONDAG 23 JANUARI 2022

#### "LA ORFEON" IN DE ST. JOZEFKERK.



Op 23 januari krijgen we, als starter van het nieuwe Da's Passie-jaar, een bijzonder koor te gast t.w. het vrouwenkoor "La Orfeon" uit Loosbroek. Jan v.d. Veerdonk.

### LEVENDE KERSTSTAL 9 DECEMBER.



Scouting Titus Brandsma organiseert op 19 december van 12.00 tot 17.00 hun jaarlijkse levende kerststal.

### GEEN OSSENAAR IN DE KOU (GOK).



De energieprijzen stijgen het komende jaar fors. In navolging van de actie "Geef Gas" van de landelijke Raad van Kerken in Nederland, nemen de gezamenlijke kerken in Oss het initiatief om te komen tot een fonds. Ossenaars die het kunnen missen, kunnen daar hun compensatie storten.

### OECUMENISCH ACTIVITEITENPROGRAMMA VAN DE PAASKERK EN DE ST. JOZEFKERK 2021:

Samen met de mensen van de Paaskerk stappen we de toekomst in. We koesteren de samenwerking, zodat we in een gezond samenzijn vorm kunnen geven aan leven op basis van Jezus nalatenschap. We hebben samen een activiteitenboekje gemaakt. Hieronder staat een greep uit dat programma. Het hele boekje is verkrijgbaar bij de receptie van de kerk.

Do. 25 nov.	Hoi	Paaskerk	09.30 u
Zat. 27 nov.	Verlangen naar licht	St. Jozefkerk	14.30 – 18.30 u
Zo. 28 nov.	Hoi	St. Jozefkerk	14.00 u
Woe. 01 dec.	Meditatieve wandeling	Hooge Vossel	10.00 u
Do. 02 dec.	Hoi	Paaskerk	09.30 u
Zat. 04 dec.	Verlangen naar licht	Paaskerk	14.30 – 18.30 u
Zo. 05 dec.	Hoi	St. Jozefkerk	14.00 u
Woe. 08 dec.	Museum bezoek Catharijne convent	Vertrek treinstation Oss	10.30 u
Do. 09 dec.	Hoi	Paaskerk	09.30 u
Zo. 12 dec.	Hoi	St. Jozefkerk	14.00 u
Zo. 19 dec.	Hoi	St. Jozefkerk	14.00 u



## LITURGISCHE VIERINGEN ST. JOZEFKERK

- ✚ Houdt u de coronamaatregelen in de gaten.  
Vooral nog gaan we uit van de volgende vieringen.
- ✚ Berichtgevingen via de Titustijdingen en de website [www.tbposs.nl](http://www.tbposs.nl).

Zo.	28 nov.	10.00 u	1 <sup>e</sup> zondag van de advent
Zo.	05 dec.	10.00 u	2 <sup>e</sup> zondag van de advent
Zo.	12 dec.	10.00 u	3 <sup>e</sup> zondag van de advent
Ma.	13 dec.	14.30 u	Ziekenmiddag
Zo.	19 dec.	10.00 u	4 <sup>e</sup> zondag van de advent
Ma.	20 dec.	19.00 u	Boeteviering
Vr.	24 dec.	17.00 u	Familieviering kerst
		19.00 u	Kerstavond
		21.00 u	Kerstnacht
Za.	25 dec.	10.00 u	Kerstmis dagmis
Zo.	26 dec.	10.00 u	Feest van de H. Familie
Vr.	31 dec.	19.00 u	Oudjaar
Za.	01 jan.	11.00 u	Nieuwjaar, Maria, Moeder van God
Zo.	02 jan.	10.00 u	Openbaring des Heren
Zo.	09 jan.	10.00 u	Doop van de Heer
Zo.	16 jan.	10.00 u	2 <sup>e</sup> zondag door het jaar
Zo.	23 jan.	10.00 u	2 <sup>e</sup> zondag door het jaar
Zo.	30 jan.	10.00 u	3 <sup>e</sup> zondag door het jaar

### VESPERVIERINGEN.

De vespervieringen zijn op vrijdag van 16.00 u -16.30 uur in de Mariakapel. Iedereen is van harte welkom om in deze eenvoudige gebedsdienst mee te bidden. Na afloop is er koffie of thee in de Karmelzaal.

## LIEF EN LEED

### We hebben afscheid moeten nemen van:

17-10-2021 Adriaan van der Laar 82 jaar



### LAAT MIJ LOS.

*Laat me los  
Ik moet nu alleen  
En houdt me vast als het nodig is  
In gedachten  
En ik zoek je in alles om me heen  
Maar al denk ik soms dat het zo beter is  
Kan ik het niet helpen dat ik je soms mis.*

Maaïke Ouboter.

## ADVENT 2021.



**Hoe ver is de nacht, hoever,  
wachter, hoe ver is de nacht?  
De morgen komt, zegt de wachter,  
maar nog is het nacht.**

Dit is een lied van verlangen. Van verlangen naar licht. We vragen de wachter die op de uitkijk staat hoe ver de nacht is. Hij verzekert ons: de morgen komt, maar nog is het nacht. Blijf nog verlangen naar licht.

Verlangen is hoopvol en blij uitzien naar wat komen gaat. Het is wachten met een open einde. Vanuit onszelf weten we niet wie of wat ons tegemoetkomt. Verlangen is open zijn voor het verrassende nieuwe. Maar vanuit het donker dat ons in het onzekere houdt. Het licht moet nog komen.

Verlangend wachten vinden we in onze tijd moeilijk. Wij zijn liever planners die weten wat er komen gaat. Dan kunnen we er alvast rekening mee houden en ben je voorbereid. Maar door alles maar te plannen wordt het verlangen anders gericht en wellicht minder intens.

In de Advent wéten we op wie we wachten, maar kan het verlangen ook intens zijn. Jaar in jaar uit. We wachten op de geboorte van Jezus, zoon van God en kind van moeder Maria.

Vragen als: Wie is hij voor ons? Wat betekent zijn komen voor ons? Hoe zijn wij vandaag met hem verbonden? Maken ons verlangen naar Hem alleen maar groter en intenser.

Hij komt ons uit Gods wereld tegemoet. Hij is en blijft de Komende tot eens alles is voltooid.

In de Adventstijd horen wij beloften van een nieuwe hemel en nieuwe aarde.

Maar we worden wel gevraagd ons daarnaar toe te keren en op te staan uit de berusting dat het toch nooit wat wordt met onze wereld. We horen de belofte van een Davidszoon die gerechtigheid brengt en vrede. Zien wij naar Hem uit?

We horen van een nieuwe samenleving die gebouwd is op gerechtigheid. Maar daarvoor moeten we wel de handen uit de mouwen steken.

God kan van alles beloven, maar Hij heeft wel onze handen nodig om zijn plan het uit te voeren. Heel de mensheid zal Gods redding zien, is de belofte. Slaan we onze ogen op naar Hem?

We mogen ons erop verheugen dat God ons persoonlijk nabij wil zijn in Jezus die de komende is. Door de liefde die Hij voorleeft, wordt alles nieuw. Maar vernieuwing betekent ook verandering? Zijn wij bereid anders te gaan leven? Verlangen wij naar een stijl van leven die gekenmerkt wordt door liefde?

Oude profeten melden dat in het onaanzienlijke Bethlehem een Vredesvorst zal opstaan. Een mens die Zijn leven zal geven om Gods wil te doen. Een mens die leven wil voor anderen. Die niet zichzelf zoekt, maar zaveloos wil worden. Die geboren wordt om Zijn leven ten dode toe te geven. Hoe sterk is ons verlangen naar een leven in dienstbaarheid aan andermans welzijn en geluk?

Hoe ver is de nacht waarin deze wereld verkeert? Hoe sterk is het geloof dat de morgen komt? Ja met de komst van dit Kind, komt de morgen! Maar nog is het nacht. Maar het is een nacht waarin ons verlangen het licht kan doen gloeien. De nieuwe wereld komt! Ik wens u een goede Advent toe als een voorbereiding op een zinvol kerstfeest. Sla uw ogen op naar het Licht, daar is de Heer!

Pastor Tom Buitendijk.

## ADVENTSACTIE VOOR MARIPOSA.



Het Kerstfeest krijgt diepgang en betekenis wanneer wij concreet werken aan die nieuwe wereld die ons beloofd wordt. In Lima, de hoofdstad van Peru, vangen religieuze zusters kinderen van de straat op. De kinderen krijgen voeding en opvoeding, onderwijs en toekomstkansen aangereikt. Deze kinderen worden mèn's en kunnen zich echt mèn's voelen. Daardoor kunnen ze ook een bijdrage leveren aan menswording van anderen. Dat is toch Kerstmis!

De stichting MARIPOSA, waar Ankie Nieuwesteeg bestuurslid van is, ondersteunt deze zusters van harte. Mariposa is het Spaanse woord voor vlinder. Fladderende vlinders zijn mooi. Onze giften voor Mariposa fladderen naar Lima toe en daar kunnen de zusters mooie dingen mee doen.

De parochie - wij samen dus! - willen dat goede werk graag steunen.

Ankie Nieuwesteeg zal haar project nog toelichten. De uitgangscollectes van Kerstmis zijn voor Mariposa bestemd.

## LEVENDE KERSTSTAL 9 DECEMBER.



Scouting Titus Brandsma organiseert op 19 december van 12.00 tot 17.00 uur hun jaarlijkse levende kerststal. In de kerststal zitten Jozef, Maria, en natuurlijk kindeke Jezus. Daarnaast houden de herders de wacht. Komen de drie koningen op bezoek en zal er een knikengel zijn. Voor de kinderen zijn er activiteiten. En we hebben natuurlijk koffie, thee, warme chocomel, erwtensoep en andere lekkere dingen. Dit jaar hebben we ook een arrenslee voor een gezellig rondje. Wij zijn te vinden aan de Industrielaan 57. Entree is gratis. Met natuurlijk de laatste richtlijnen van de RIVM. Tot dan met groetjes van scoutinggroep Titus Brandsma.

## "LA ORFEON" IN DE ST. JOZEFKERK.



Op 23 januari krijgen we, als starter van het nieuwe Da's Passie-jaar, een bijzonder koor te gast t.w. het vrouwenkoor "La Orfeon" uit Loosbroek. Het koor is bijzonder doordat het, op de dirigent en de begeleider na, alleen uit vrouwen bestaat en onderscheid zich door de frisse, levendige en enthousiaste vertolking van hun repertoire. La Orféon zingt voornamelijk 4-stemmig in verschillende genres van pop-, jazz-, film- en musicalmuziek tot klassiekers. Het koor heeft 20 leden en iedere woensdagavond wordt er enthousiast gerepeteerd. Hoewel gezelligheid belangrijk is, wordt er tijdens repetities serieus en hard gewerkt aan het instuderen van nieuwe nummers en het onderhouden van bestaand repertoire. De deskundige leiding is in handen van dirigent Peter van Raak en Huub Sperber begeleidt het koor op piano.

La Orféon, opgericht in 2008 heeft al heel wat optredens verzorgd bij zeer uiteenlopende evenementen en is dus op 23 januari 2022 bij ons te gast. U mag dit echt niet missen, het belooft een SUPER-optreden te worden.

Kaartjes zijn, zoals gebruikelijk, bij de ingang van de kerkzaal te koop.

De toegangsprijs is nog steeds € 5,- en de Da's-concerten beginnen allemaal om 12.00 u.

Jan v.d. Veerdonk.

## FAIRTRADEDAG 2021.

31 oktober hebben we met elkaar gevierd in de goede geest van omzien. Omzien naar elkaar, omzien naar mensen, omzien naar de aarde. Een dag die begon met een viering die doordeesemd was met deze woorden. Die werd afgesloten door Ankie Nieuwesteeg. Een jonge vrouw die naast de dingen van alledag zich inzet voor mensen in Peru. Mensen die ze daar eerder leerde kennen. Haar verhaal zou de opmaat zijn voor een juweel van een dag. Een dag die middelen opleverde voor scholenproject Mariposa in Peru. Een dag waarin er plekken waren met producten uit vele landen. Waarin we ons verdiepten in verpakkingen. Waarin er gezongen werd en kunst en boeken verkocht. Waarin we samen koffie dronken met taart. Kortom een samenzijn met het hart op de goede plek. Een stilstaan bij onze rol in er zijn voor elkaar en het koesteren van onze aarde, zoals Titus Brandsma dat deed.

Het was helemaal in de geest van de gemeenschap die we met z'n allen willen zijn; omzien naar elkaar, dichtbij en verder weg. Met de klimaatconferentie in Glasgow datzelfde weekend was de timing optimaal. Dank aan iedereen die er was. Dank aan iedereen die het mogelijk maakte.



## MEMORIAM ADRIAAN VAN DER LAAR.



Op donderdag 14 oktober was Adriaan van de Laar gastheer in onze parochie. Hij had de gebruikelijke klusjes gedaan, koffie met ons gedronken, de puzzel in de krant opgelost, toen hij stipt om twaalf uur naar huis ging. Thuis gekomen ging hij zitten en werd hij niet goed. Zijn vrouw Diny

ging hulp halen en even later lag hij in het ziekenhuis. De zondag daarna, 17 oktober, overleed hij. Op vrijdag 22 oktober hebben wij hem uitgeleide gedaan.

Bijna heel zijn leven heeft Adriaan naast zijn werk, vrijwilligerswerk gedaan. Na zijn pensionering werd hij gastheer in de parochie. Alle bezoekers ontving hij vriendelijk en behulpzaam. Aan de telefoon was hij altijd correct en hulpvaardig. In de omgang hartelijk en gezellig. Altijd was hij bereid klusjes op te knappen.

We missen Adriaan als persoon en om wie hij voor ons was. Zijn werkzaamheden worden door anderen overgenomen. Maar het zal voorlopig dinsdag -en dondermorgen vreemd zijn Adriaan niet meer in de receptie te zien zitten. Wij wensen Diny, zijn vrouw, en zijn kinderen en kleinkinderen de kracht toe om dit verlies te kunnen dragen.

Pastor Tom Buitendijk.

## GEEN OSSENAAR IN DE KOU (GOK).



De energieprijzen stijgen het komende jaar fors. Om hierin tegemoet te komen heeft de regering een energiecompensatie toegezegd per huishouden. Voor vele huishoudens is deze compensatie niet nodig: ze zitten in een geïsoleerd huis of hebben een dusdanig inkomen dat dit bedrag voor hen te verwaarlozen is. Voor andere huishoudens is het bedrag een druppel op een gloeiende plaat. Zeker voor hen met een gering inkomen is het bedrag meer dan welkom.

In navolging van de actie "Geef Gas" van de landelijke Raad van Kerken in Nederland, nemen de gezamenlijke kerken in Oss het initiatief om te komen tot een fonds. Ossenaars die het kunnen missen, kunnen daar hun compensatie storten. Minima kunnen bij dit fonds aanspraak maken op een eenmalige extra uitkering.

Het voorstel is om op korte termijn in samenwerking met andere kerken uit Oss een werkgroep GOK te lanceren die met dit idee aan de gang gaat, en er een uitvoeringsorgaan wordt gevonden dat kan

zorgen voor toetsing en de overheveling van deze gelden.

De gezamenlijke kerken roepen op om op deze manier tot een eerlijkere verdeling te komen, en doen een moreel beroep op iedereen die deze compensatie kan missen.

Samen kunnen we ervoor zorgen dat er geen Ossenaar in de kou hoeft te zitten. Doet u mee?

Ruth Jellema  
Dominee Paaskerk in Oss.

Kees von Harenberg  
Pastoraal en Diaconaal coördinator Titus  
Brandsmarparochie in Oss.

## UIT HET DUISTER HIER GEKOMEN.

*Uit het duister hier gekomen  
Mensen van de wereldnacht  
Onbestemd verward in dromen  
Niet vermoedend wie hen wacht  
Zoekend of een woord opgaat  
Als een ster van dageraad*

*Nacht waarin zou zijn geboren  
Die de naam heeft 'dat Gij redt'  
Morgentaal in onze oren  
Hemel op ons hoofd gezet  
Ogen wenkend woord van u  
Nieuw getijde dat is nu*

*Gij die nieuw zijt alle dagen  
Bron en hartslag van de tijd  
Kunt Gij een moment verdragen  
Dat Gij niet mijn toekomst zijt?  
Die gezegd hebt 'Ik zal zijn'  
En 'de dood zal niet meer zijn'.*

*Zeg ons dat Gij niet zult slapen  
Eerste stem die nimmer zweeg  
Zie de mens door U geschapen  
Waarom zijn wij woest en leeg  
Als de dood zo zwaar en dicht  
Spreek ons open naar uw licht.*

Huub Oosterhuis.



## TITUS BRANDSMAPAROCHE EN DE SYNODE IN ROME.



In veel verenigingen, maar ook in families, is het verboden met elkaar over geloof en politiek te praten, want dan raken gemoederen teveel verhit en is de gezelligheid gauw ver te zoeken. Ik denk dat dit komt, omdat geloof en politiek niet gaan over wat je vindt maar over wat je bent. Je bent katholiek, Christen Democraat, socialist of liberaal. Geloven is een manier van leven. Anders dan fan zijn van PSV of Ajax.

De omstandigheden waarin je dat geloof beleeft kan ook verschillen. In nieuwbouwwijk De Ruwaard al iets anders dan in Oss Zuid. Hier stond het patersklooster en die waren er lange jaren volop. De Karmel leverde menskracht en de parochie had door verkoop van grond aan Organon voldoende middelen om beroepskrachten te betalen. In de Ruwaard was dat anders daar moesten vrijwilligers het verschil maken en kon er niemand betaald worden. Het vrijwilligersbestand van de Titus Brandsmaparochie bestaat derhalve ook overwegend uit parochianen uit de Ruwaard. Als je mee doet, groeit er ook eerder een band. Wordt de kerk en het kerkvolk méér ook van jou. De groep waar je bijhoort.

Als je mensen vraagt waar ze aan denken als het over kerk gaat, dan wordt vooral zo niet als enige, liturgie genoemd; de mis. Terwijl we als kerk, parochie toch veel meer een spoor in de samenleving trekken met diaconie; zorg voor onderwijs, ziekenzorg, ontwikkelingshulp, armoedeondersteuning. Sinds nonnen en paters niet meer zo zichtbaar aanwezig zijn in de samenleving, zijn onze diaconale activiteiten ook uit beeld geraakt. Maar ook heden ten dage wordt het meeste vrijwilligerswerk door kerkmensen verricht. Diaconie is veel meer de kerk.

Een van de grote fouten die de katholieke kerk de laatste jaren heeft gemaakt, is de keuze voor een forse schaalvergroting. De stad Eindhoven bestaat uit nog maar twee parochies. In de gemeente Oss is het niet veel anders. Schaalvergroting die is opgehangen aan het aantal beschikbare priesters. Maar priesters zijn voorbijgangers, gebouwen houden het langer vol. Door die schaalvergroting voelt niemand zich nog ergens thuis als het vertrouwde Godshuis buiten gebruik is gesteld.

Ik heb bijna mijn hele werkzame leven als taak gehad gemeenschappen - vooral scholen - samen te brengen. En dat lukte eigenlijk pas goed, als de noodzaak van samenwerking werd gevoeld. Als er niks anders op zat. Al zo'n 15 jaar geleden liet het kerkbestuur onder voorzitterschap van Maarten van der Sanden vrijwilligers scholen voor taken in het pastoraat, want het aantal priesters liep fors terug. En er meldde zich twaalf mensen. Toen Tom Buitendijk onze pastoor werd - niet verwacht maar toch nog gekomen - leek de noodzaak om leken in te zetten even verdampt. Maar intussen kan het niet langer wachten om leken in te zetten voor een waaier van (ook pastorale) taken. In oktober is er ook wereldwijd een bezinningsproces van start gegaan als voorbereiding op de bisschoppen-synode van 2023 over de toekomst van de kerk en wat er daaromtrent aan opvattingen leeft onder het kerkvolk. Alles kan naar voren gebracht. En ook in onze parochie wordt er van alles gevonden. Als parochiebestuur zijn we al lang bezig om kleine stapjes te zetten in de richting van een eigentijdse manier van kerk-zijn. Misschien ook iets om met Kerstmis aan te denken en in het nieuwe jaar aan mee te werken.....

Henk Peters, kerkbestuur.

### COLLECTES:

13 oktober t/m 09 november € 923,75

